

YASAMIMDA ACI DILİMLER

T.C.
SİLİYONETİM KOMİTANESİ
ASKERİ İAVCOLU
İSTANBUL
197L/TOJ-384-436 N.C.
HAKA'DAN

SAYI
KONU
1977/4

A.O. GÜREVİ E. 16.9.1977 tarih ve 392X-1553-71
numaralı VINÇ

T.C.K.M.S. İl İlçe İdareciliğine Ait Dilekçe Sayı: 16.9.1977 tarih
numaralı İstikrar İsteği İsteyen İsteğindeki İsteklerdeki
tüm isteklerin onaylanmasının yapılmasına ve
Dilekçe sayılı Dilekçenin onaylanması istenmektedir.
Dilekçe sayılı Dilekçenin onaylanması istenmektedir.
Birlikte istikrarın onaylanması istenmektedir.
Birlikte istikrarın onaylanması istenmektedir.
Birlikte istikrarın onaylanması istenmektedir.

HARUN
KARADENİZ



YAŞAMIMDAN ACI DİLİMLER

HARUN KARADENİZ

**YAŞAMIMDAN ACI DİLİMLER / Harun Karadeniz / Kapak: Cemal
Boyalı / Tomurcuk Matbaasında diziliip basılmıştır.**

Bilim . Belge . İnceleme

Basım . 1979

**Harun Karadeniz'in en son kaleme aldığı
yazılıları, sağlık raporlarını, mahkeme karar-
larını ve Karadeniz için yazılanları içeren
bu kitap, eşi Hülya Karadeniz tarafından
derlenerek, basıma hazırlanmıştır.**

**MAY YAYINLARI
Babıâli Caddesi No: 19
Cağaloğlu / İSTANBUL
Telf.: 27 71 61**

HARUN KARADENİZ

YAŞAMIMDAN
ACI DİLİMLER



MAY YAYINLARI

Ö N S Ö Z

Harun Karadeniz 15 Ağustos 1975'te İstanbul'da öldü. 1942 yılında Giresun'un Aluçra ilçesinin bir köyünde doğmuştu. Onun doğduğu yıl savaşın büsbütün yoğunlaştiği yıldı. Şehirli, özellikle memur kitlesi ile köylüler, (çoğunlukta olan yoksul köylüler) arasında büyük bir uçurum açıkça görülmüyordu. Köylüler değil şeker, gaz, mısır dahi bulamaz olmuşlardı. Oysa memurlara bunlardan kumaşa kadar aynı yardım yapılmıyordu. Aynı yıl Giresun Parkında parasız bölgümdeydi. Vali, parka açık lokantanın önünde hasır bir kolukta oturuyordu. Bir anda bağırsarak kalabalık bir köylü kadınlar grubu parka girdi; ve valiye saldırdılar: «Açız» diyorlardı. Çünkü fırınlar onlara ekmek satmıyordu. Köylüler ekmek karnesi verilmiyordu. Sanıyorum birkaç gün sonra idi, bir köylü açlıktan Vilayet konağı önündeki uçuruma atlıyarak intihar etmiştir. Sonra D.P. iktidara gelince içinde bulunan koşullarda mısıri dağ köylerine kadar gönderdi. Ben burada bir genelleme yapmıyorum. Genel olarak bilinen duruma sadece somut bir örnek veriyorum. Harun'un doğduğu yıldan. Yaşı ile genç, 12 Mart 1971 manevrasından önce ve sonraki yoğun yaşantısı ile olgun Harun'u anlamak bir bakıma 12 Mart Manevrasını yada Deneyini anlamak ve Türkiye'de süregelmiş devrimci geleneğine biraz açıklık kazandırmaktır.

«İnsan ile doğa özdeşliği» yada «büTÜnSELLİĞİ» tezi genel bir düşün ve eylem İlkesidir. Öyle ki doğa içinde «üretgen bir var-

lök» olarak insan türü doğayı etkileyerek üretirken kendisi de doğa ve ondaki özgül nesneler ile etkilenir. İşte bu karşılıklı etki ilişkileri içinde varlık ile düşününün (idenin) karşılıklı etkisini ve birbirini sınırlayışını anlıyabiliriz. Burada altı tekrar tekrar çizilecek iki öğe vardır : a) İnsan üretgen varlık olarak hem diğer insanlarla hem de doğa ile ilişkiye girerken kendisi de doğanın bir parçasıdır; b) insanı diğer varlıklardan farklılaştıran öznelliliği (spezifilliği) düşünen doğal canlı olmasıdır. Doğal koşullar altında düşünen, hipotez, teori kuran, model yaratatan doğal varlıktır insan. Bundan şüphemiz var mı? Böylece genel çizgillerile İnsan-doğa birliği yada özdeşliğinden madde ve tarih bağlantısı yada ayrılmazlığı belirir.

Düşünen insan ne istedğini bilerek davranışır. Düşünürken de eylem yaparken de başlangıçta istediğini bilmektedir. İdeleri, amaçları olan insanın bunları pratikte gerçekleştirmeye zorunluluğuna bağlı bir iradesi vardır. Ve teori kurarken de aynı tür zorunlulukla iradesi vardır. Marx şöyle der : «Emeğin ürünü öyle bir şeydir ki, üretim süreci başladığında çalışanın imajınasyonunda ideal form da vardır», öznenin «idelerini gerçekleştirmesi» doğayla kendi kendini üretmesi «sadece doğal nesnelerde bir biçim değişimiini getirmez; aynı zamanda kendisi dışında var olan doğada kendi amacını gerçekleştirmesidir; öyle amaç ki, öznenin çabalarının kuralını verir ve bu amaca öznenin iradesini bağlaması gerekdir.» (*Kapital*). Öte yandan Feuerbach Üzerine II. Tez'de «... insan kendisi düşüncesinin gerçekleştigiini, kudretini pratikte ispat etmelidir. Pratikten kopmuş bir düşüncenin gerçek olup olmadığı tartışılmak salt skolastik bir sorundur». İnsan kendini teori ve pratikte ürünü ile dışsar, fakat dışsamadaklı nesneleşme karşı etkisi ile özneleşecektir. Bu teoride ve pratikte karşılıklı etkiler ile üretim ve yeniden üretimdir.

Grundrisse'de apaçık aydınlik bir kapı vardır. Orada üretim ve tüketimin birbirini etkileyeli açıklanırken şöyle denilmektedir. a) «tüketim üretimi yaratır.» Çünkü «tüketim, kendi etkisi ile oluşan iç - İmajın (İhtiyacın) baskısile beliren «ideal formla» üretimi zorlar, «ürtimi üretirir» yani tüketim «ürtimin nesnesini öznel biçimde oluşturur» ihtiyaç yoksa üretim de yoktur. Bununla beraber tüketim ihtiyacı yeniden üretir. b) «Üretim ise nesnesi ile

tüketimi oluşturur», «nesnesiz tüketim olmaz» (burada örneği biz verelim) at arabası, tren, otomobil, uçak ile seyahat «farklı tüketici tipi yaratır.» Bunun yanında daha da önemli üretim yeni nesnelerle yeni ihtiyaçlar yaratır. (Bunun örnekleri çağımızda somut olarak görülmektedir. T.V. gibi) «Herhangi bir ürün gibi sanat nesneleri de estetik değerlendirmeye ve hoşnutluğa uygun bir halk kesimi yaratır. Üretim böylece sadece özneler için nesne üretmez, keza nesne için bir özne de üretir.» Son cümle gerçekten de açıkçıktır. Doğa ile insan özdeşliği yada bütünlüğünü, varlık ile ide-nin karşılıklı ilişkisini gözler önüne serer. İradenin bağı da açıklık kazanır. Maddeci tarih görüşü de buradadır. Nitekim Engels şöyle tanımlar: «Maddeci tarih görüşüne göre belirleyici eleman (moment) nihai olarak gerçek hayatın üretim ve yeniden üretimidir.» Bu salt ekonomik bir belirlenme değildir. Bu arada Marx'da yeniden üretim kavramının tanımına bakalım: «Kapitalist üretim, sürekli bağlantılı bir süreç olma özelliği ile bir yeniden üretim süreci olarak ne sadece emtia, ne de sadece artık değer üretir; bunlarla birlikte bir yanında kapitalisti, diğer yanında ücretli İşçisi ile kapitalist ilişkiye üretir ve yeniden üretir» (*Kapital*). Kısaca sınıfal bir egemenliğin ilişkiler ağını yeniden üretir, sürdürür, güvenceye alır. Güvenceye alırken özgül: polistik, hukuki, militter, eğitimsel, kültürel ilişkilerini yanı ideolojisini de yeniden üretir. İşte bu bütünsellik, çelişkiliere rağmen belliir; kendi varlığı için karşıt ideolojisi, fikirleri, politikayı yok etmek ister; ulusal ve uluslararası seviyede; teoride ve pratikte. Tekelci kapitalist, yeniden üretim bütünselliği içinde ne istediğini gittikçe daha iyi bilir. Burjuva sınıfı kendi egemenliği ile kendini üretirken (Ücretli İşçi ile çelişkili ilişkileri içinde) burjuva tarihini de yapar; tarih ırer. Kapitalist ilişkiler yeniden üretilirken söz konusu bütünselligin sürdürülmesi amaçlanır. Kapitalist ilişkilerin özü **İşte bu bütünselliktir.** Bu tez kabul edildiğinde, emperyalizmin tanımı verilebilir; ve başarılı bir anti-emperyalist mücadelenin kriterleri de rahatça ortaya konur.

EMPERYALİZM VE MÜCADELE KRİTERLERİ

Tarihi bir kategori olarak emperyalizm; kapitalizmin çelişki-

İeri çözmek ve düzenlemek üzere tekelleşirken özü bütünselliğinde olan ilişkilerini uluslararası seviyede yaygınlaştırmasıdır. İşte bu bütünsellik bağıları yada ağları içinde yaygınlaşma çeşitli seviyede zamanla diğer ülkelerde ürün verecek nesnelleşecektir ve giderek özneleşecektir. Bu şüphesiz uluslararası seviyede koşullara göre olacaktır. Örnek verirsek: küçük meta üretiminin önemli olduğu bir ülkeye kapitalist ilişkileri ideolojik kalıplarile ihraç edebilir (hukuk, kültür, ihtiyaç kalıpları gibi). Bunlara zorlayabilir. Nitekim Osmanlılara «Doğu sorunu» çözümünde (ki aslında Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması sorunudur) Batı, devamlı olarak bu yönde baskı yapmıştır. Özellikle Hıristiyan ve farklı etnik grupları güya bu yoldan korumuştur. Kültür, politik, eğitim kurumları kapitalist ilişkilere açık hale getirilmiştir. Demek ki sermaye ilişkilerini salt ekonomik olarak ele almayıcağız. Tekelci sermayenin, finans merkezlerinin kendini yeniden üretmesinin çeşitli koşullarını bütünselliği ile düşüneceğiz. Özü bütünselliğinde olan ilişkilerin özüne karşı olmayan, yani anti-kapitalist niteliği de bulunmayan mücadele anti-emperialist olarak sürmez, adına öyle de dense bile! Strateji ve taktik sorunlar ülkenin spesifik durumuna göre bundan sonra saptanır. Kapitalizmle özünde çatışmayan kapitalizmi de kurmak için kapitalist ideolojiyi ithal eden (yada taşıyan küçük burjuva önderliğindeki hareket, aslında özünde kapitalist ilişkilerle ilintiliidir; onunla eninde sonunda açık bütünsellik ilişkilerine girecektir. Yani kapitalist olmayan yola gitremeyecek üstelik o yolları kapamanın çarelerini arayacaktır, aramak zorunda idi Türkiye'de bir avuç Jön Türk.

İşte burada başarılı anti-emperialist mücadelenin ilk kriterini vermiş olduk. Bu kriter olmayınca millî bir hareket sermaye ilişkilerile uzlaşırlar.

İkinci kriter birinciden türetilir; Sermaye ilişkilerine özünde kim karşısıdır. Başta ücretli işçiler olmak üzere emekçi sınıfları. Öyle ise onların 'demokratik organik' yada 'demokratik merkeziyetçi' partisi başta olacaktır; bürokratik merkeziyetçi yani aşağıdan yukarı etkili olmayan bir küçük burjuva bürokrat partisi değil. İttifaklar demokratik merkeziyetçi parti etrafında oluşabilir. Başarılı anti-emperialist mücadelenin birinciyi sağlayacak ikinci kriteri demokratikliktir.

Nitekim tekelci kapitalizm kendini üretmek isterken asıl bu iki kriterde uyan örgüt ve eylemlere karşı durur. Birinci kriteri kabul etmemiş bir örgüt demokratik de olsa sermaye ilişkilerile uzlaşabilir değil, özünde ona uymuştur da.

İşte bu iki kriterle kurtuluş savaşlarıla gerçekten başarılı anti-emperialist savaşları birbirinden ayırbiliriz.

KURTULUŞ SAVAŞI ANTI-EMPERYALİST Mİ İDİ?

Yukarıda iki kriterde göre baktığımızda hayır diyoruz... 1908 devrimi ile 1922'den sonraki devrim denilen gelişmeler J. Türk hareketleridir. Bunlar, pre-kapitalist bir toplumdan burjuva toplumuna geçmek isteyen ve bunun için burjuva ideolojisini kabul eden radikal görüntüyü küçük burjuvalar olarak nitelenir; Osmanlı bürokrasi geleneğini de sürdürden bürokratlardır. Marx'ın deyimle «varlıklarını çelişkidir», «altın ortacı»dırlar. Batıda, tarihi olduğu halde, üstünlükleri J. Türklerce mutlak kabul edilen burjuva ideolojisini model alan bu bürokratlar, küçük meta üretiminin yaygın olduğu iç koşullar da kendi egemenliklerini de devamlı üretebileceklerini varsayıyorlardı. Sıcak savaşta kimlikleri açılığa çıkacak, belirecekti. Nitekim Kurtuluş savaşında :

a) Kapitalist ilişkilerin bütünselliğindeki öze karşı değillerdi. Savaş sırasında söylemiş diplomatik anti-emperialist sözler önemli değildir. Ayinesi iştir kişinin. Daha önemlisi, anti-emperialist nitelikte bir örgütlenmeye gidecek ideolojilerile emekçi kitleselerle ilişki geliştirmek isteyen örgüt yada hareketler 1. İnönü savaşından önce tasfiye edildiler. Ve ilerde bu çeşit demokratik örgütlenmelere hiç bir zaman olanak tanımadılar. Üstelik bu nitelikliler bulunan, (ve pre-kapitalist ideolojinin istismarile başlatılan iş ayaklanmasıın bastırılmasında önemli rol oynayan) daha demokratik bir güç de 1. İnönü Savaşından önce yok edildi.

b) Demokratik değil, merkezi bürokrat idiler. Anadolu yer yer işgal edilirken halkın önemli bir bölümü elbette savaşa gitrecekti.

Kurtuluş Savaşı 1. Dünya Emperialist savaşının bitiminden çok sonra başladı. Emperialist savaş meseleleri çözüceğine çelişkileri büsbütün artırmıştı. Galibler anlaşamıyor, her metropolçe-

İlişkilerle çalkalanıyor, savaş sonu kriz ve işsizlikler, süregeliyor grevler oluyor. Üstelik en önemli olay olarak Sovyetler Birliği kurulmuştu. Türkiye ile sülh çok daha sonra kalmıştı. Türkiye'nin taksimi için artık potansiyel kalmamıştı. 1. İnönü Savaşından önce Kuvayı Milliyenin egemen olan kanadı (1. Grup) batı ile uzlaşan politik ilişkileri yoğunlaştırdı. Bu, onlar için bir zaferdi. Askeri zafer de, güç olmakla beraber, Sakarya Meydan Savaşında daha önce yalnız bırakılan Yunanlılara karşı kazanıldı. Bence kapitalist batı ile uzlaşma ile Sakarya Zaferi Türkiye'nin gelecek sosyal sistemini belirlemiş oldu. Kapitalist yoldu bu. Tarihin 12 Mart 1971'deki gelişmiş biçimile yoğun güncelliği bize bunu ispatlamıştır da.

Burada sorun şudur : Jön Türk hareketi devrimci mi idi? Üretim güçlerini burjuva ideolojisi ile geliştirmek istemeleri ve pre-kapitalist ideolojiyi zorlayarak kapitalist gelişmeye yol açmaya çalışmaları devrimcilik olarak kabul edilebilir. Fakat kapitalist yetiştirirken başvurulan zorlama emekçi kitlelerin ıstismar ve ezilmelerile olmuş, onların demokratik örgütlenmelerine olanak verilmemiştir. Kapitalistleri kendi aralarında zorla yetiştirmeleri açısından faşizan niteliğl de olan bir düzendi bu aynı zamanda. Daha önemle bilinen bir yeri vardır : Demokratik olmayan merkezi bürokrasi burjuva ideolojisini ithal etmişti. Oysa daha ileri İdeoloji de taşınabilirdi, zincirleme bir geçiş şart değildi. J. Türklerin tarihi koşulları yada misyonları, daha ileriye karşı, hatta onu kapamaya yönelikti; o koşullarda isteseler de demokratik olamazlardı. Bundan çıkan sonuç; devrimcilik diye laisizm ve devletçilik yapılacaktı. Birincisi, devrim adına tam bir kültür kalıtımı reddine gidecek; ikincisi de ilkel burjuva biriminin kaynağı olacaktır, ve halen devletçilik büyük ölçüde artık transfer aracıdır da. Buna devlet kapitalizmi demek güçtür. Küçük burjuva devrimcileri uzun yıllar bu laisizm ve devletçiliği devrimcilik olarak nitelendiler. Eğitim sistemi ona göre işledi; tarih ona göre yazıldı; hattâ böyle eğitilenlerin bir bölümü kendilerine Marxist bir biçim de uydurdu.

İşte 12 Mart'a böyle bir devrimcilikle gelindi. Herhalde bu, nasıl bir devrimci olduklarını içinde yetişikleri Türkiye'yi tanımanınak idi.

Fakat burjuvalar gelişikçe iktidar isteyeceklerdi. Gelişen

burjuva, II. Dünya Savaşından sonra 1950 Mayısında, pre-kapitalist Ideolojiyi de kullanarak emekçi kitleleri (işçi-köylü) de arkalarıyla alarak iktidar oldu. Emekçi kitleler «düşmanile, düşmanının düşmanına karşı ittifak yapmıştır». J. Türk iktidarı bitti; kısaca J. Türkler tarih sahnesinden tasfiye edildiler; kalıntı ideoloji süregeldi, kılık değiştirdi. D. P. ile üretim güçleri daha bir coşku ile gelişecekti. Burjuvalar artık bürokratik merkeziyetçilerin himayesinden çıktılar ve uluslararası sermaye ilişkilerinin içine dolaylı değil açıkça doğrudan oturdular: Emperialist ilişkilerdi bunlar. Fakat bu açıdan C.H.P. de farklı değildi. Bunun iç ve dış koşullarını onlar hazırlamıştır. 1946-1950 arasında emperialistlerle açık ilişkiye I. İnönü girmiştir. Missouri'nin gelmesi bir simgeydi.

Harun son günlerinde sürekli «Hoca konuşalım» diyordu. Bu konuları konuşmak üzere kararlı olduğum gün Harun öldü.

Çok yakından tanıdığım Harun yoksul köylü çocuğu devrimciliğteki yanlış yada eksik yanı sezip, tartışmalarla anlayan, sonra da ortaya koyanlardan biri idi. Bu onun bir çeşit talihsizliği olduğunu da.

Düşünen, düşünmesini bileyen bir insandı. Somut gözlemleri, çocukluğundan beri olan yaşamı, onu önceden öğretilen bazı kavramlardan şüphe etmeye, sonra da düşünmeye yöneltti. Yoksul ve kızgın köylü çocuğu mühendis olacaktı. Matematik, bir lojik yöntem olarak onu pusutlandıracaktı. Üniversitelerdeki öğreti ile hayatı toplumsal ilişkilerin uyuşmazlığını anladı. Somut önerilerini lider olarak uygulamaya geçti. Ünlü yürüyüşler ve mitinglerdi bunlar. Giderek öğrenci eylemlerinden işçiler içine karışmanın yeğ olduğunu kabul etti ve öyle eyledi. Öğrenci eylemleri içinde hastalanmıştı. Harun anti-emperialist kavganın anti-kapitalist nitelikte olmasını kabul etmişti. Aramızdaki tartışmalar da bu açıkça beliriyordu. Bunun içindir ki, birçok arkadaşı ile yol ayırimına geldi. Üzerindeki yük artmıştı artık, ikili bir uğraştı bu. 12 Mart manevrası sonuçlarıyla Harun doğrulanmış; fakat doğrulanma ölümüne sebep olmuştur. Gelişmede bazı noktalar :

a) Burjuva hamisi son J. Türk I. İnönü 1968'lerde «T.I.P. bizim asıl düşmanımız» demişti. (Bu söz yeni değildi; J. Türkler benzer sözleri çok söylemişti önceleri).

b) Gelişen burjuvazinin önünde gelişme sürecinde sınıfal

engeller çıkmaya başlamıştı. Türkiye'de bunun aşılması gerekiyordu; üstelik ulusal ve uluslararası seviyede sermaye ilişkileri için bu gerekiyor. Vietnam Savaşını emperialist dünya kaybetme sürecine girmiştir (giderek Nixon doktrini gelecekti). Bunun uzantısı olarak, bugün daha açık görüldüğü gibi, kapitalist ilişkilerin uluslararası seviyede güvenceye alınışı gittikçe yaygınlaşan faşist yöntemleri getirecekti.

Bilindiği gibi, «Savaş politikanın başka araçlarla yapılmasıdır». Emperialist politika ilke olarak önce sözünü ettiğimiz sermaye ilişkilerinin bütünselliğini sağlamak amacıyla yapılır. Bu bazen sıcak bazan soğuk savaş olur; bazen de manevra seviyesinde sonuç alabilir.

Tekelci kapitalizm az merkezli oldukça, bu politika çeşitleri, adeta laboratuarda deney niteliği kazanmıştır (eskiden kapitalizmin bu niteliği yoktu). Oysa burjuva yöntem teorileri anlatılırken denirdi ki, toplumsal olaylarda deney yapılamaz.

İşte 12 Mart 1971'den önce ve sonra gelişen olaylar sermaye ilişkilerini sürdürmek, güvenceye almak isteyenlerin Türkiye laboratuarındaki bir deneyidir de. Şüphesiz deney deneycileri ve laboratuarı da etkilemiştir.

12 Martçıların uluslararası koşullarda iktidarlarını istedikleri gibi sürdürme olanağı yoktu. Onun için N. Erim : «Bende arkadaşları güçlü sanıyorum» dileyebilmiştir.

Harun ulaştığı yer itibarile bu deney alanına girmeden; laboratuar dışında kaldı. Hastalığının ilerlemesinde bu tutumu asıl rolü oynadı. Nitekim bu kitapta okuyacağınız gibi, Harun «Elrom'un öldürüleceğini Hükümet önceden billyordu» demektedir. Harun'un anlattıkları dışında o olay öncesi meydana gelen bir zengin çögün kaçırılması ile ilgili dava vardır ki (sonradan kapatılmıştır) o davanın konusu Harun'un iddiasını desteklemektedir.

Nitekim Harun söylece sonuca geliyor :

«İstanbul'a geldikten sonra öğreniyorum ki, ben içerdeyken karım İstanbul Sıkıyönetim Adlı Müşaviri Turgut Akan'a çıkmış ve kocamı hangi suçla tutuyorsunuz? Sağlığı iyidir hayatı tehlike söz konusu. Sağlık kurulları ve klinik raporları bu durumu belirtiyor' demiş. Adil Müşavirin cevabı ise benim Ankara öykümün içyüzünü açıklamaya ye-

ter de artar bile. 'Ölsün istiyoruz' demiş adlı müşavir o eline silah almadı, eğer eline silah alsaydı işini bitirmek çok kolaydı. O bizim için eline silah alanlardan daha tehlikeli ve onun için de ölsün istiyoruz.

Bu sözler 1972 yılı sonbaharında söylendi. Şu an yıl 1975 ve aylardan Şubat. Benim sağ kolum kesildi ve faktat ölmədim.»

Öldüğü gün güzel yüzü ışıklı bir gülüş içinde idi.

Çektiği acılarla ağırlaşmış göz kapaklarına rağmen, bilinci, yüzündeki tatlı, rahat gülüşe dönüşmüştü. Sanki umit ettiği gelecek zafer şimdiden simgeleşmiş nesneleşmişti yüzünde.

Sen kalplerdeki nurlar içindesfin!

İdris KÜÇÜKÖMER

**YAŞAMIMDAN
ACI
DİLİMLER**

Elimde bir nar çiçeği, Bağdat Caddesinde yürüyorum. Depo durağında dolmuştan indim, Fenerolu'na doğru ilerliyorum .Fenerolu'nda kanalizasyon inşaatı var, Bağdat Caddesinden aşağı doğru çukur açılmış ve çıkan topraklar yolun büyük bir bölümünü kaplamış. Toprakların üstünde hendege döşenecek büzler var. Büzlerden birinin üstünde bir adam oturuyor. Tanıdık gibi bana bakıyor, ama ben çıkaramadım. Adam, büzün üstünden kalktı, yan yan bana doğru geliyor. Gözünü benden hiç ayırmadan ilerledi ve tam sol yanından geçip gidecekken, iki eliyle birden koluma sarıldı :

«Sen Harun değil misin? Gel bakalım gel gel söyle gel» dedi.

Bacağında bir yazılık pantolon, sırtında kısa kollu bir gömlek, ayağında sandalet ve elimde boş tomurcuklu bir nar çiçeği. Etrafında birkaç kişi daha belirdi. Kendilerince vaziyet aldılar. Aralarında belki de en telâssızı bendlim. Kendi aralarında konuşular :

«Öbürlerine de söyleyin gelsinler». Kısa bir süre içinde on kişi kadar oldular. Fenerolu'nun Bağdat Caddesine bağlılığı sağ köşedeki bahçe duvarının dibindeyiz. Beni kolumdan tutan :

«Söyleyin araba gelsin» diye seslendi.

Az sonra bir araba gelip önmüzdə durdu. Arabanın arkasına oturtuldum, sağımı ve soluma birer görevli oturdu. Beni ilk tutan ise, şoförün yanına oturdu. Her şey o kadar kısa bir zamanda oldu ki, yoldan geçenlerden belki kimse birinin tutuklandığını farketmedi.

Araba hareket etti, Kadıköy yönüne ilerliyoruz. Öne oturan telsizi çalıştırdı. Önce şifre gibi bir şeyler söyledi, anladığım kadariyle kendini tanıttı ve hemen ardından :

«... Hedef tamam dönüyoruz» dedi. Telsizi kapadıktan sonra geri döndü ve :

«... Bey bana tanır misin Harun'u diye sormuştı. Ben tanırım deyince pek inanmadıydı. Daha karşından gelirken tanıdım.»

Bir süre sessizlik oldu, sonra sağında oturan görevli :

«Bu nar çiçeği bir parola filan mıydı? Tanımadığın biriyle mi buluşacaktın?» dedi.

Ben, «Yoo» dedim, sonra solumda oturan söze karıştı :

«Çok dinledim seni, türkülerden bahsediyordun. Saray yolu düz gider, ama saray kızı fakir evine gitmez diyordun,» dedi.

Yol boyu genellikle susuldu. Arasına manidar bir kaç söz geçti o kadar ve ilk yolculuğum Emniyet Müdürlüğü'nün üst katında tabutluğun yanındaki odada bitti.

DİP HÜCREDE DİNLENEN KONSER (!)

Beni attıkları oda dar bir koridorun sonunda solda. Koridorun sonu ise çay ocağı. Meşhur tabutluklar bu koridorun sonuna sıralanmış. Koridoru yürüyüp geçerken tanıdıkları görmeye başladım. Buradakilerin yaş ortalaması aşağı yukarı yirmi beş civarında. Tabutluktakilerin hali perişan. Kaşı gözü şişmeyen, ayağı patlamayan yok gibi. Tanıdıklarıla sessiz küçük hareketlerle selâmlaştık. Gözler yaptı bu selâmlaşmayı.

Kaldığımız oda iki buçuk metreye altı metre kadar var yok. Gece gündüz aynı odanın içindeyiz. Bazı geceler yirmi yedi yirmi sekiz kişi oluyoruz bu kadarcık yerde. Uzanacak bir yer değil, oturacak yer bulunmuyor. Hamsi istifi uyukluyoruz.

Bana öyle geliyor ki, dünyanın en zor işlerinden biri, işkence sırasında insandan çıkan sesleri tarif etmektir. Hiç bir yaratığın sesine benzemiyor bu sesler. Hemen her gece yarısından sonra başlayan bu sesler yaştımızın bir parçası oldu. Bazan bir böğürtüyü andırıyor, bazan bir çiğlik bir homurtu, bir uzun nara gibi; ama hiç biri değil. İnsan gözünü kapasa ve nerede olduğunu unutsa, kendini cinlerin, perilerin arasında ya da bir kâbus dünyasında zannedebilir. Çok geçmedi alışık bu seslere. Gece yarısından sonra bu sesler başlayınca bazı gençler espi yapıyorklar :

«Konser başladı» diyorlar. Kötü bir haberi duyuran isteksiz isteksiz yapılan bir espri bu.

Konser (!) başlayınca derin bir sessizlik kaplıyor odayı. Yüzlerde acı bir tebessümle herkes etrafi gözleyip dinliyor. Bazan birkaç ses birbirine karışıyor. Bir acayıp koro bu...

Ben, burada işkenceleri anlatacak değilim. Anlatmak istesem bile çok zor benim için. Falakada ayağı patlamış ve ayak kemiği açığa çıkmış genç insanların yüz ifadelerini, acıya dayanışlarını; neler düşündüklerini anlatmak kolay değil. Hakaretler pek konuşulmuyor, falaka da öyle. Nasıl elektrik verildiği, copların nasıl kullanıldığı anlatılıyor bazan. Kızlara da benzer şeyler yapıyorlar. İnsan kâbus gördüğüne inansa daha rahat olacak. Nerede ne zaman biteceği belli olmayan bir bekleyiş içindeyiz. Arada bir birimizin adı çağrırlıyor. Adı çağrırlan bir başka heyecanlanıyor, çağrılmayan bir başka üzünlüyor. Çağrılan bir türlü, çağrılmayan bir türlü. Bekliyoruz.

İşkenceye gidecek adam deposu gibi bizim bölüm. Fakat insanın üstün yaratık olduğuna bir kere daha inanıyorum her geçen gün. İnsan kolay tükenmiyor. Şartlar ne olursa olsun insan gülüyor arasına.

Bir gün, bir görevli odamızın kapısında belirdi. Şöyledurup etrafi süzdü. Odanın içinde çepçe çevre oturmuş ve duvara yaslanmışız. Kapının eşiğinde ayakta duran görevli sırayla soru sormaya başladı :

«Sen hangi okuldansın?»

«Hukuk fakültesi.»

«Suçun ne senin?»

«Suçum filan yok.»

«Vardır vardır... De bakalım hele suçun ne?»

«Bilmiyorum.»

«Bilirsın, bilirsin.»

Kısa bir sessizlik. Soruya cevap verilmedi.

«Şöyledir bakalım, sen hangi okuldansın?»

«Teknik Üniversite.»

«Senin suçun ne?»

«Bilmiyorum.»

«Bilirsın, bilirsin...» Başka birine dönerek :

«Sen hangi okuldansın? Sende mi suçunu bilmiyorsun?»

«Çapa Öğretmen Okulundanım. Suçum filan yok.»

Kapıda duran görevli, herkese önce hangi okuldan olduğunu sonra da suçunun ne olduğunu soruyordu. Bugün gibi hatırlıyorum. Yedinci kişiye aynı soruyu sordu :

«Sen hangi okuldansın?» Tanımadığımız bu genç cevap verdi :

«Ben okuldan değilim?»

«Okulu mu bıraktın? Yoksa seni okuldan attılar mı?»

Yirmibeş yaşlarındaki esmer delikanlı ezile büzüle cevap verdi :

«Benim okumam yazmam yok.»

«Okuman yazman yok da burada ne işin var?» Görevli bu sözleri biraz da kızgın bir ses tonıyla söylemişti.

Odada ağır bir sessizlik oldu. Görevli kırıldığı potu kavrar gibi oldu, başka soru filan aradı bulamadı ve dönüp gitti.

«Okuman yazman yok da burda ne işin var?» sorusunu öyle bir ses tonıyla sormuştı ki, sanki cümlenin sonu söyleydi : «... Okuman yazman yoksa sen yanlış gelmişsin. Biz, okur yazarları topluyoruz.»

Görevli kapıdan kaybolur olmaz odayı bir gülmedir aldı. Ne zaman bu olayı hatırlasam : «12 mart dönemini en iyi anlatan olay» derim içimden.

Gecenin ilerlemiş bir saat. Odamızın içinde ayak basacak yer kalmadığı için, bırazımız odanın önündeki koridorda kalıyoruz. Koridorun çıkış bölümü nöbetçi dolu. Nöbetçiler akşam sekizde alıyorlar nöbeti, sabah sekize kadar. Sabah sekizde alanlar ise, akşam sekize kadar nöbet tutuyorlar. Onlarınki de sıkıcı bir iş olmalı ki arasında gözaltındakilerle konuşmak ihtiyacını duyuyorlar. Yine böyle bir konuşma var.

Arasında kesilen, arasında devam eden bir konuşma. Derken memurlardan beni tanıyan biri, bana dönererek :

«Sen mühendis adamsın, ne karışırsın bunlara da gelirsın buralara?» dedi. Ben, biraz durdum ne demeli diye düşündüm, o üsteledi :

«Doğu dürüst çalışan olmaz mı?» Ben, fazla düşünmeden : «Olmaz» dedim.

«Olmaz ha?» Yanındakilere dönerek : «Görüyor musunuz ol-

mazmış. Olmazsa gelirsin işte buraya.»

Ben, çaresiz konuştum :

«Demem o ki, namuslu mühendislik yapmaya imkân yok.»

«Neden yokmuş? Sizin niyetiniz bozuk.»

«Bak anlatayım,» dedim. Dedim ama, ne anlatacağımı hemen kestiremedim. Sonra başından geçen, daha doğrusu tanığı olduğum bir olayı anlatmaya başladım.

«Birgün stajyer olarak çalıştığım bir su getirme inşaatında neler öğrendim biliyor musun? Bir şehre su getirmek için açılan bir hendekte kaç türlü hile yapılabilir? Hani su borularının döşeneceği hendek. İnşaati yapan müteahhit, kazdığı toprağın parasını alır. Bu para toprağın miktarına ve cinsine göre azalır çoğalır. Mese!â hendek yumuşak toprakta açılmışsa parası başkadır, kayalık bir arazide açılmışsa başkadır. Hele küskülüksel topraksa para epey dolgundur. İşin kuralı bu. Fakat gel gör ki, hendeğin esas derinliğinden az kazarlar, tam kazık diye para alırlar. Hendeğin dar açarlar, geniş açmış gibi para alırlar. Yumuşak toprak kazarlar, kayalık toprak diye para alırlar. Biraz kayalı ya da sertçe toprağı kazarlar, küskülüksel toprak parası alırlar. Yumuşak toprağı makinayla kenara atıp, küskülüksel topraktı diye devletten alması gereken paranın on mislini alanları bilirim. Böyle işlere göz yummayan mühendisi sürerler. Yerine gelen daha fazlasını öder müteahhide. Bir hendek kazmada bu kadar hile oluyor, ötesini sen düşün.»

Şimdi diyelim ki, ben namuslu iş yapacağım, iş almak için ihaleye girmem gerek. İhalede fiyatı fazla kırsam, zarar ederim. Az kırsam, iş bana kalmaz. Biliyorum ki diğerleri hile yapıyor, ona göre fiyat kırıyor. Ben, onlardan fazla kırarsam ya ben de hile yapacağım, yahut birinci işte iflâs edip batacağım.

Sözün kısası namuslu iş yapabilmek o kadar kolay değil. BUGÜNKÜ iş adamlarımızın çoğu böyle yükünü tutmuştur. Kimi toprak harfiyatından vurdu parayı, kimi demir ve çimentodan..»

Ben, sözümü burada bitirdim. Öyle dalmışız ki konuya, ben nerede olduğumu unutmuştum. Görevliler bizim başımızda nöbetçi oldukları unutmuşlar. Sanki bir kahvede dertleşen vatandaşlar oluvermişiz. Gecenin dördü mü nedir? Fakat biz dalmışız memleket konularına, zaman fllan umurumuzda değil.

Benim sözüm «Kimi toprak hafriyatından vurdu parayı, kimi demir ve çimentodan» diye bitince, karşısındaki :

«Öyleyse önce o herifleri temizlemek lâzım» demesin mi? Ben de odadakileri göstererek :

«İşte bu arkadaşların hepsi böyle bir şeyler yapıyorlardı» dediyiverdim. Hemen uyanıverdim, biz de, sohbet eden polis de. Yerimiz konumumuz başkaydı. Kısa bir sessizlik oldu. Peşinden diğer bir nöbetçi sert bir sesle :

«Yeter artık kesin bu konuşmayı» dedi.

KONUŞMA BİTTİ

İsteksiz başladığım konuşma orada bitti. Ertesi gece saat onikiyi geçmişti ki :

«Harun nerde Harun?» diye sesler duydum. Beni çağrırlardı. Kalkıp koridora çıktım.

«Neyin varsa al gel» dediler. Sandaletleri ayağıma takıp yürüdüm.

Bir komser ve yanında birkaç memur tabutluklarının önünde duruyorlardı. Ben, yaklaşırken komser :

«Atın şunu içeri» dedi. Yanındakiler alçak sesle :

«Efendim orası dolu» dediler.

«Şu öbürüne atın.»

«Efendim orası da dolu».

«Surdaki de dolu mu?»

«Efendim orda da var...»

Komser biraz susup beni iyice süzdü.

«Hadi dön git yerine. Bir daha hiç kimseyle konuşmayacaksın, anlaşıldı mı, hiç kimseyle» dedi. Ben :

«Anladım» deyip eski odama yürüdüm.

Gece saat iki civarı. Oda kapımızda biri belirdi :

«Hadi toplanın gidiyorsunuz» dedi. Hepimiz davrandık. Bir ses duydum.

«Harun sen kal!»

Kaldım. Tatsız oldu doğrusu. Konser verme sırası belki de bana geldi dedim kendi kendime. Arkadaşlar gidince odanın dört duvarı daha soğuk geldi. Bir süre sessiz bekledim. Konser benim mi? değil mi diye beklemenin manasızlığına hükmederek yatıp uyumağa karar verdim. Odanın bir köşesine kıvrıldım. Uyumuşum.

Birtakım seslerle uyandığında saat sabahın yedibuğu idi. İki defa bu kadar uzun uyumuşum. Gece giden arkadaşlar geri geldiler. Onları müteferrikaya götürmüşler, sabaha kadar orada kalmışlar. Hiç uyumamışlar. Bizimle sohbet eden polisi bir daha hiç görmedim...

KAHVALTI ETTİK

Odamızın nüfusu her gün değişiyor. Bir gece diğer arkadaşları alıp götürdüler. Odada üç kişi kaldık. Çapa Öğretmen Okulundan Ali Kırmızıçıçek, Teknik Üniversitesinden Metin Eşrefoğlu ve ben. Gecenin geç saatinde her birimiz bir köşeye büzülüp kalmışız. Sabah bir sesle uyandım :

«Geçin utan beri tarafa.» Odamıza iri kiyım biri girmiş, arkadaşları tekmeliyordu. Ben, henüz uyanmış ve başımı kaldırılmıştim ki, adam elleriyle saçımından yakaladı ve bəni çekip kaldırdı. Bir yandan saçımı çekiyor, bir yandan bacaklarımı tekmeliyordu. Bu ara : «Geç utan beri tarafa geç» diye bağıryordu. Odanın öbür ucuna yığıdı bizi.

«Burada duracaksınız» dedi ve gitti. Üçümüz de biraz tekme yemiştik. Fakat, burada yapılan işkencelerin yanında beş on tekme hiç bir şey değildi. Onun için dayak yedik demek bile ayıptı. Nitekim arkadaşlardan biri :

«Bu yemekten sayılmaz, kahvaltı ettik» dedi. Öbürü :

«Evet, sabah kalvaltısı tamamdır» dedi ve ilâve etti : «İtoğlu it ısıracağı yeri nasıl da biliyor.»

Aciyan bacaklarımıza açtık, kemik üstüne rastlayan yerler morarmıştı ve bazı yerlerden kan sızyordu.

BIZE BENZEMEYEN BİRİ, KÖYLÜ MEHMET

Odamızda hiç birimize benzemeyen biri var. Şaşkınlar ve sinmiş bir halde sessiz sessiz oturuyor. Onceleri pek dikkatimizi çekmedi. Sonradan dikkat edince gördük ki, çok sıkılıyordu. Burası her yanıyla ve her şeyle onun dünyasının ve hatta aklının sınırlarının dışında bir yer olmalıydı. Çok korkmuş. Bir hayli dövmüşler de. Adını sorduk Mehmetmiş. Silivri'nin bir köyünden ol-

duğunu da söyleyince adı kaldı Köylü Mehmet.

Yemek saatleri geldiğinde, daha doğrusu bir memur çıkışıp da: «Hadi ne istiyorsunuz söyleyin, yiyecek alacağız» dediği va-
kitler, biraz para toplanıyor ve bir liste yapılıyor. Sekiz-on tane
ekmek ,on tane ayran, yarım kilo zeytin, bir kilo peynir... Ve ben-
zerleri. Parası olmayanlar gelen yiyeceklerden yiyorlardı. Mehmet
ilk defa böyle bir yemek sırasında dikkatimizi çekti. Yiyecekler
geldi, ortaya kondu, herkes bir kenarda yemeye koyuldu. Fakat
Köylü Mehmet gelmiyor yemeğe.

«Gel kardeş, yemeğe gelsene» dedik.

«Yok, filan» gibi bir şeyler dedi. Hemen herkes gelmesi için
bir şeyler söyleyince, yanaşıp sofraya uzandı.

Hikâyesini öğrendik sonra. Mehmet fakir bir köylü. Ne «hü-
kümet işleri» ilgilendiriyor onu, ne «devlet.» O evlenirken yap-
tığı borcu nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Fakat gel gör ki, günün
birinde köydeki evine iki misafir gelmiş. Gelenler iki gençmiş.
Uzatmayalım, Mehmet'i ihbar etmişler. Anarşistleri saklıyor, diye.
Mehmet'i önce jandarma yakalamış.

«Söyle bakalım kimleri sakladın?» diye basmışlar sopayı.
Mehmet önce karşı koyacak gibi olmuş, fakat bu kez bir kürek
sapıyla dövmüşler Mehmet'i. Kürek sapı kırılmış. Sonra... Sonra
Mehmet soluğu burada almış. Sakladıkları da kim, İstanbul'dan
tanıldığı iki köfteci imiş.

Mehmet, sofraya katılıyor artık. Fakat neşesi yine yok. Ba-
zı gençler onun mahzunluğunu gördükçe takılıyorlar hafiften :

«Bak senin suçun benimkinin aynı. Sen de iki kişiyi sakladın
ben de. Hiç korkma on seneye kurtarıriz.» Köylü, bunları duyun-
ca inanmak inanmamak arası bir tereddüt geçiriyor. Fakat söyle-
yenler çok ciddi söylüyorlar bu sözleri. Çok üzüldüğünü her ha-
linden belli ediyor. Gençler bu kez şaka yaptıklarını anlatmaya
uğraşıyorlar, fakat faydasız. Mehmet'in neşesi bir türlü gelmiyor
geri. Bir an bile gülmüyor yüzü. Takılmalar ve Mehmet'in bu ha-
li uzayıp gidiyor. Bir gün ben konuştum kendisiyle.

«Korkma hiç bir şey olmaz, birkaç gün sonra seni bırakır»
gidersin evine canını sıkma bakalım şimdi» dedim. İnanır gibi
oldu bir an, gözleri ışındı. Belki o ara köyüne kadar gitti. Ka-
rısını ve iki çocuğunu düşündü, mutluydu. Fakat uzun sürmedi bu
sevinç.

Arasında Mehmet'e soruyoruz.

«Mehmet, bak burada beraber yiye içiyoruz, günün birinde, buradan çıkışınca sizin köye gelsek bize bir çay ısmarlarsın tabii.»

«Yok yok yok ben yokum bu işlerde» diye cevabı yapıştırıyor.

«Bir iş filan yok, sana misafir gelmişiz, bir çay...»

«Yok diyor Mehmet. «Tanımadım bile.»

«Sen kahvede otururken biz gelir senin masana otururuz. Kalkıp gidecek misin yanı?»

«Hemen kalkar giderim.»

Tutukevinde birinin morali bozulunca koğuş bir mateme bürünyor sanki. Onun için tutukluluk tecrübesi olanlar hemen durumu düzeltmeye çalışırlar. Mehmet'in moralinin bozuk olması tek başına çok şey değil. Fakat, belli ölçüde yansıyor herkese. Herkesin kafasında binbir soru var. Üstelik işkence örnekleri içinde ve feryatlar arası dayız. Sürekli gülmez ağlamaz bir yüz görmek zaten ağır olan şartları daha da ağırlaştırıyor.

Bir gün ben kızdım Mehmet'e:

«Gel bakalım Mehmet, sana bir şey söylemek istiyorum» dedim.

«Ne diyeceksin?» dedi.

«Bak delikanlı adamsın, yiğitsin. Ben, sana doğrulu söyleyeceğim, sen de aidirmiyacaksın. Yok eğer korkacaksan falan hiç söylemiyeyim dedim.

Büyük bir merakla :

«Söyle söyle» dedi.

«Bak şimdi bu işler senin bildiğin gibi değil. Seni köyün kahvesinden almışlar. Yani bütün köy senin içeri düşüğünü biliyor. Önce şunu bilmelisin, seni biri ihbar etmiş. Kim etmiş onu ben bilmem. Ama köyde senin bir düşmanın var, bu bir.»

Mehmet hak verdi bu söze ve gözlerini kısarak düşündü. Sanki köyündeki düşmanlarını geçip yordu aklından. Ben, konuşmamı sürdürdüm: «Adam olmak kolay değil, adam olanın düşmanı olur. Düşmanı olanın dosta da olmalı. Yoksa paçayı kurtaramazsun. Burda gördüklerin birbirlerine dosta davranışıyorlar, neden? Çünkü düşmanımız var. Sadece sen değil, biz de düşman sahibiyiz.

KÖYDEKİ ADIN

Şimdi dönemim senin meseleye. Bilesin ki artık sen eski Mehmet değilsin. Senin köydeki adın komüniste çıktı arkadaş. Genç adamsın, başına gelecekleri bilesin diye söylüyorum. Sen köy kahvesine gittiğin zaman senin masana kimse oturmayabilir Hatta selâm vermeye çekinenler bile olur.»

Mehmet tekrar köyüne kadar gitti. Yüzünü derin bir hüzün kapladı. Tarifsiz acılar içindeydi. Benim ona kızmam da bu yüzden dı zaten. Yapılı güçlü kuvvetli bu genç adam yıkılmış, yıgilip kalmıştı yanımızda. Onun bu hali gençlerin moralini de etkiliyordu.

«Mehmet» dedim. «Bir şey daha var ki söylemek bile istemiyorum. İstersen söyleyeyim, ama pek iyi bir ihtimal değil.» Ne olur söyle dercesine yüzüme baktı. Ben, «Belki de kaynanan, ben bu komüniste kızımı vermem deyip, kızını geri bile alabilir. Sen buraya gelince çok şey değişti anlıyor musun? dedim.

Dedim demesine ama demez olaymışım. Yere çömelmiş karışıklıktı oturuyorduk ben bu sözleri der demez. Mehmet sırt üstü düşüverdi. Sanki ben ona herhangi bir söz dememişim de, bir gürz ile kafasına vuruvermişim gibi oldu. Vakit öğle, odamız basık tavanlı bir çatı, yaz güneşin tepemizde. Fakat Mehmet üşüyorum diye tutturdu. Ben, zor şartları biraz anlasın istiyordum ama, bu kadar değil doğrusu. Adam eridi tükendi, son kırılcımı da ben çaktım üstelik. Kendimi hatalı ve hatta suçlu hissediyorum. Aksam oldu Mehmet hâlâ düştüğü yerde, yeme içme yok. Zar zor çayla aspirin içirdik.

Uzatmayalım Mehmet oldu bir ulu hasta. Yemiyor, içmiyor ve konuşmuyor, upuzun yatıyor. İkinci günün akşamı doğruldu yattığı yerden. Hiç unutmam ilk sözleri şu oldu:

«Yassıada'dakiler bile çıktı, biz mi çıkMIYACAĞIZ burdan? Ne olacaksa olsun.»

Mehmet rahattı artık. Üstelik akıl yürütmeye başladı:

«Peki biz şimdi burada sözleşsek, ben on kişiye silah verdim desem o on kişinin her biri de onar kişinin adını verse, yani her tutulan on kişinin adını söylese, İstanbul'u buraya yiğsak, ne olur o zaman?»

Mehmet'e gençler bazan bir şeyler anlatıyor. Bitmek tü-

kenmek bilmeyen zaman içinde hep aynı şeyler konuşulmuyor. Gençler bazan ciddî bir şeyler anlatmak istiyorlar Mehmet'e, bazan da takılıyorlar .

Örneğin Amerika'nın emperyalist olduğunu ve bizi soyduğunu anlatıyorlar önce. Sonra «İşte biz Amerika'ya karşıyız ve onun için böyle dövüşüyoruz. Yani biz böyle bir araya gelmişiz ve anti-emperyalist bir teşkilât olmuşuz. Sen bizim teşkilâta girer misin?»

«Olur girerim.»

«Bak biz anti-emperyalistiz, bunu hiç unutmayacağız tamam mı?»

«Sizin şirkete mi gireyim yani?»

«Tamam...»

«Peki biz neyimiz? Bir de sen söyle bakalım...»

«O senin dediğindeniz.»

Anti-emperyalist kelimesini bir türlü söyleyemedi Mehmet.

Beni tutulduğumun onbirinci günü Selimiye'ye oradan da Maltepe tutukvine sevkettiler. Mehmet'i bir daha görmedim. Sonra öğrendim ki, onu da Selimiye'ye nakletmişler ve gözaltı süresi bir ayı doldururken bırakmışlar.

DİLEKÇELER MÜCADELESİ

Maltepe Cezaevine naklim sonrası bir rahatlama oldu. Arkadaşlarla buluşmak beni sevindirdi. Günde bir saat de olsa artık bahçeye çıkyorduk. Sevincimin en büyük nedeni ise davanın yakında başlayacağına olan umudumuzdu.

Fakat, çok bir zaman geçmeden tutukluluk halimizin devamına dair «aynı kalıptan çıkışmış» kararlar bize iletilmeye başladı. Artık, ayın belli günlerinde benzeri kararları tebellüğ eder olmuşduk.

Tabii buna karşılık tek mücadele aracımız dilekçelerdi. Biz de kendi özel durumlarımızı öne sürerek taleplerde bulunuyorduk. Davanın başlaması halinde serbest bırakılacağıma ilişkin umudumuz tam olduğu için esas isteğimiz davanın başlamasıydı.

Fakat, ayda bir klişe halinde gelen dava başlangıcını geri

bırakan mahkeme kararları bir yandan bu umudumuzu kıriyor, bir yandan da sıhhatim açısından ciddî kaygıların doğmasına neden oluyordu.

20 - 30 dilekçe, cevabı gidip geldi bu ara. Örnek olması için bu dilekçelerden ve cevaplardan bazılarını aşağıya aynen alıyoruz.

28.9.971

Sayı : 1971/103 - 284 - 436 NC.

Konu : Harun Karadeniz

Askerî Ceza ve Tutukevi

Komutanlığı

Kartal/Maltepe

İlgi: a) 22. 9. 1971 gün ve 1971/103 - 284 - 436 NC sayılı yazımız.

b) As. Ceza ve Tutukevi Komutanlığının 28. 9. 1971 tarih, 3921 - 1745 - 71 sayılı yazısına bağlı 27. 9. 1971 tarihli dilekçe.

Müteaddit defalar tutukluluk halinin kaldırılması yolunda talepleri reddedilmiş ve bu red işlemleri üzerine yaptığı itirazları da görevli As. mahkemelerce tasvip olunmamış tutuklu Harun Karadeniz, ilki b) yazıya bağlı olarak gelen dilekçesiyle, 3 No.'lu As. Mahkeme tarafından vaki 23.9.1971 tarih ve 71/3109-34 No.'lu red kararına deðinerek, bu defa da As. Savcılıkça re'sen tahliye edilmesini istemektedir.

3 No.'lu As. Mahkemenin 23.9.1971 tarihli kararında, (sanığın hastalığı konusunu infaz makamları olarak Sıkıyönetim Komutanlığı ve As. Savcılığını ilgilendirdiği) şeklinde ifadeler kulanılarak, (2 No.'lu A. Mahkemece vaki red kararında kanuna aykırı cihet bulunmadığı yönünden bu karara karşı itirazın varit olmadığına ve reddine) işaret edildiği görülmekteyse de, bu konudaki bir tahliyenin (infaza taallük ettiði) şeklindeki görüşe iştirak edilememektedir. Zira, tutuklu sanık hakkında, henüz bir huküm tesis edilmemiþ ve ceza infazına geçilmemiþtir. Bu itibarla da, tutuklu sanık bakımından infaz mevcut olduğu söylenemez.

Kaldı ki, sanığın daha evvel yaptığı müracaat üzerine, ilgi a)'daki yazıyla (halihazır sıhhi durumunun tayin ve tesbiti, tedavisinin Türkiye dahilinde kabil olup olmadığı, bilhassa, tedavi

İçin İngiltere'ye gidişinde fayda ve zaruret bulunup bulunmadığının tesbiti, gerekiyorsa tedaviye alınması için bir As. hastane-ye sevki) hususu, Sıkıyonetim Komutanlığı ve As. Ceza ve Tu-tukevi Komutanlığına arzedilmiştir.

Tutuklu sanıkların hastalık sebebiyle tahliyelerini mümkün kılan mevzuat mevcut olmadığı kadar Harun Karadeniz'in re'sen tahliyesini mucip cihet bulunmadığı da gözönünde tutularak, As. Savcılıkça, bu konuda yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Keyfiyetin böylece sanığa tebliğine ve gereğini arzederim.

Nevzat Çizmeci

Hakim Yarbay

Yrd. As. Savcı

T.C.

SIKIYÖNETİM

KOMUTANLIĞI ADLI

MÜŞAVİRLİĞİ

İstanbul

Özü : Kanser hastalığım sebebiyle tahliye ve 1971/273 sayılı yazınız hakkında.

Tamamen hayalî ve asılsız bir iddia ile tutuklu bulunuyorum. Hastalığım nedeniyle yaptığım bütün tahliye taleplerim reddedildi.

3. Sıkıyonetim mahkemesi «infaz savcılığı ilgilenir» dediği halde; savcılığınız, «hükümlü olmadığım» nedeniyle mahkemenin kararını hatalı olarak niteledi.

Savcılığınız, öteden beri oyalama, usuli bahaneler bulma ve başka tarafa havale etme gibi yollarla sorumluluktan kaçmak istemektedir. Son olarak da benim hastaneye gitmem istenmiştir. Beni hastahaneye sevketmek için; elimdeki raporlar incelenmiş ve yetersiz mi görülmüştür? Beni hastahaneye sevketmek sadece bir oyalama olabilir. Bizzat Sıkıyonetim Komutanının imzasını taşıyan 1971/273 numaralı ve 5.10.1971 tarihli yazının tam altı gün gecikme ile 11.10.1971 tarihinde tarafımı tebliği bende bu inancı doğrumuştur. Öte yandan elimdeki raporlar incelendiğinde durumum açıkça ortaya çıkmaktadır.

Tekrar belirtiyorum : Çapa II. Cerrahi kliniğinde 30.3.971

tarih ve 56811 sayılı raporda belirtildiği gibi, o zaman «bir nohut cesametinde olan tümör» çevreye doğru yayılarak büyümüştür. Bu büyümeye doktor raporuna ihtiyaç olmaksızın çıplak gözle görülebilir durumdadır.

Hastalığın bundan sonraki seyri ise, (gerekli ameliyat ve tedavi geç kaldığında) kolumnun kesilmesi sonucunu doğurabileceği gibi ciğerime sıçrayarak ÖLÜMÜME yol açabilecektir. Mevcut hapishane şartları da (susuzluk, pislik, tahta kuruları ve pis hava) ciğerlerimi zayıf düşürecek ve hastalığın ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Dört ayı aşkın bir süredir, tamamen hayali ve asılsız bir iddia ile beni tutuklayan Savcılığınız, Tıp biliminin raporları karşısında sorumludur. Sağlığında belirmiş ve belirecek her türlü kötü gelişmeden sorumlu olanlara karşı her türlü kanunu yoldan hakkımı arayacağım.

Hastalık nedeniyle tahliye kanser için olmuyorsa; pek merak ediyorum hangi hastalık için söz konusudur?

Yine tahliyemi talep ediyorum.

Saygılarımla.

Harun Karadeniz

15-10-1973

T. C.

SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI 3 NOLU ASKERİ

MAHKEMESİ

Selimiye İstanbul

19. 10. 1971

KAYIT No. : 971 - 3115

ESAS No. : 971 - 32

KARAR No. : 971

K A R A R

Türk milleti adına yargılama yapıp hükmü vermeye yetkilili Sıkıyonetim K.liği 3 numaralı As. Mahkemesi, 353 sayılı kanunun 2. maddesi uyarınca :

BAŞKAN : Top. Al. Turgut Bozkurt (941 - 73).

ÜYE : Hâk. Yarbay Coşkun Dündar (053 - B - 31).

ÜYE : Hâk: Kd. Bnb. Muzaffer Bostancı (955 - 3)den müteşekkil mahkeme heyeti, tutanakta Gönül Burdur hazır oldu-

ları halde : T.C.K.'nun 141. maddesini ihlâlden sanık ve tutuklu Harun Karadeniz'in tahliye isteğini muhtevi 15.10.1971 tarihli dilekçesi As. Savcılığın 18.10 1971 tarihli derkenar talep namesi ile mahkememize tevdi edilmiş olmakla bu hususta karar ittihazı için mahsus mahalde toplanıldı.

Sanığın tahliye hususundaki dilekçesi okundu. Hasta olduğundan bahisle tahliyesi isteği görüldü.

Dava dosyası tetkik olundu.

Gereği görüşüldü : Sanığa isnat olunan suçun vasif ve mahiyeti, tutuklanması sebepleri, tutuklulukta geçirdiği süre gözönüne alındıkta henüz tutuklama sebepleri zail olmadığından tahliyesi hususundaki talebinin reddine 353 sayılı kanunun 75. maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.

19.10.1971

«KARILARINIZLA YATMAYIN»

Maltepe Askerî Ceza ve Tutukevine vardığım zaman beni bodrum katındaki koğuşa attılar. Bu koğusta bazı devrimci gençler, bazı âdî suçlular ve bir de Ereğli Demir-Çelik'te Ayşe Fırının sabotaajdan sanık onbeş kadar işçi vardı. Sonradan Solmazer de bu koğuşa geldi.

Koğusta radyo var. Haber dinliyoruz. Tam o günlerde hükümet haşhaş ekimini yasakladı ve radyonun bütün haber bültenlerinde haşhaş ekiminin yasaklandığına ilişkin hükümet bildirisini okunuyor. Bu bildiri içinde haşhaş ekicisi köylüye Amerikan Hükümetinin tazminat vereceği ve köylünün zarar görmeyeceği ifade ediliyor. Herkes bir ayrı yönden kızıyor bu bildiriye. En çok kızanımız ise Ereğli'den bir işçi.

«Demek ki Amerika, bu gece karılarınıza yatmayacaksınız dese, yatmayıcağız. Ulan şu işe bak be» diyor ve başka bir şey demiyor. Her bildiri okunuşunda bu sözü söylüyor. Artık öyle oldu ki, radyo bildiriyi okumaya başlayınca bütün gözler ona çevriliyor ve o :

«Ulan demek ki Amerika, bu gece karılarınıza yatmayacaksınız dese yatmayıcağız.» Bunu diyen işçi sendikaları temsilcisi 40 - 45 yaşlarında ve koğuşumuzun yaşılarında.

HÜKÜMET BİLİYORDU

Koğuşumuzda oldukça serbestiz. Daha doğrusu Emniyet Müdürlüğü ve benzeri yerlere göre daha rahatız. Hiç değilse kendileri aramızda konuşuyoruz. Ulaş Bardakçı'yı burada tanıdım. Çok olaya katılmış, fakat son derece mütevazi ve İddiasız, içi dışı aynı samimi bir arkadaş.

Bir akşam:

«Kellemizi istiyorlar» dedi. Bunu dediği an bile neşeliydi, hayat doluydu.

«Kolay olmaz bu iş» dedim. Gerçi Ulaş, çok olayda vardı, özellikle de İsrail Konsolosunun kaçırılma davası önemliydi. Fakat davalar bitene kadar şartların değişeceğine inanıyordu. Onun için de «Kolay olmaz o iş» dedim.

Bir gece, Solmazer'le şundan bundan konuşurken, Ulaş bazı arkadaşları gülüp oynuyordu. Bu onun tabii neşeli hallerinden biriydi.

Solmazer onları göstererek :

«Dünyanın farkında değiller bunlar» dedi. «Bir yabancı devletin konsolosu kaçırılmış ve sonra öldürülmüş. Bunlar kurtulmaz. Yabancı devletteler karşı bunları feda ederler.»

Ranzaların üstünde karşılıklı oturmuşuz ve Solmazer bunları söylüyor. Kendi aramızda konuşuyoruz, başka kimse duymuyor bizi. Dikkatle yüzüne baktım Solmazer'in. Son derece ciddi idi. 27 Mayıs sonrasında devletin bazı kuruluşlarında bulunmuş bu tür işleri bilen biri söylüyordu bunları. «İçlme bir sizin düştü» denir ya hanı, bana da öyle oldu. Hapiste gülmek zordur, Ulaş, kolay başarıyordu bu işi. Çok az olaya karışmış, ya da hiç karışmamış kişiler bitkin bir halde susarlarken, Ulaş'ın bu rahatlığı huzur veriyordu insana.

Solmazer'le aramızda geçen yukarı konusmadan birkaç akşam sonraydı. Koğusta uluorta bir konuşma var. Konusu siyasi polis teşkilâtları. Herkes bir şeyler söylüyor. CIA'dan, MİT'den bahsediliyor. Haber alma değerlendirme ve benzeri faaliyetler tartışılıyor.

Konuşanlar biraz kücümsüyorlar gibi geldi bana bu örgütleri. Ben :

«O kadar kücümsememek lâzım bu örgütler, özellikle haber alma konusunda hayli ileriler benim anladığım» dedim. O zamana kadar pek söze karışmamıştım, tartışmacılar pek kabullenmediller bunu :

«Yok canım» deyip kestiler.

Bu arada Solmazer söyle karşıtı :

«Çocuklar siz MİT'i pek kenara atmayın bu iş pek sizin bildiğiniz gibi değil» dedi. Gençler cevap verdiler :

«O kadar değil, pek bir şeyden haberleri yok.»

Gençlerin bu cevabı Solmazer'i kızdırdı.

«Siz biliyor musunuz ki Elrom'un kaçırılacağını hükümet sekiz gün evvelden biliyordu.»

«Yok canım» dediler gençler.

«Sekiz gün evvelden biliyordu sekiz, siz ne sanıyorsunuz?»

TARTIŞMA KESİLDİ

Gençler pek ihtimal vermediler hükümetin bildiğine. Fakat Solmazer sınırlı ve son derece ciddi idi. Tartışma kesildi.

Doğrusu huzurum kaçtı, hapiste ne kadar huzurum varsa o da kaçtı demek istiyorum. Bir süre ileri geri düşündüm. Solmazer bu sözü niye söylesin? Solmazer, bu sözü o an uydurmadı ya, bu işin daha önce konuşulmuş olması gereklir en azından. Ya bu söz doğruysa, o zaman bu gençlerin günahı ne? Oyun büyük çapta dönüyor, ama gençler idama gidiyor. Daha bir iki gün evvel Solmazer bunlar için :

«Dünyanın farkında değiller, kurtulmaz bunlar» dememiş miydi?

Aklıma bir fikir geldi. Eğer hükümet gerçekten biliyor idilse, gençler idamdan kurtulabilirlerdi. Yeter ki bu olay duyurulabilisin. Evet, bu olay yani Elrom'un kaçırılacağını hükümetin 8 gün evvelen bildiği Türk ve dünya kamuoyuna duyurulabilirse büyük skandal olur. Bu skandal hükümetin düşmesine kadar varabilir diye düşündüm. Peki ama, bu olay nasıl duyurulabilir. Olayı söyleyen Solmazer, başka kimse bir şey bilmiyor. Uzatmayalım Solmazer'le konuşmaya karar verdim. Tartışmanın üstünden bir süre geçmişti ki, Solmazer'in yanına gittim ve başka kimse duymayacak şekilde konuşmaya başladık.

«Doğru mu Hükümet'in bildiği?» diye sordum. Başını salayarak:

«Doğru» dedi.

«Peki bu arkadaşların suçu ne o zaman? Oyun büyük dönmüş ve bu gençler kurban seçilmiş.» Solmazer bir şeyler demek istedigimi anlamış ve soru soran bir ifadeyle yüzüme bakıyordu. Ben devam ettim :

«Demem şu ki eğer bu olay kamuoyuna duyurulursa, bu arkadaşlar kurtulur. Meselâ gençlerden biri ya da avukatlardan biri mahkemedede, Elrom'un kaçırılacağıının Hükümetçe sekiz gün önceden bilindiğini söylese, yabancı başından muhabir de bulunur mahkemedede muhtemelen yabancı başına da geçer bu haber ve bu iş hükümetin düşmesine kadar gider. Gençler de idama gitmezler. Olayı siz biliyorsunuz, çocuklarınla bir konuşur bakalım ne olur?»

«Denenmeye değer.»

«Ben, buradan kalkıp gideyim, siz bir iki tanesini çağrıp konuşsun.»

KABUL ETMIYORLAR

Ben, Solmazer'in yanından ayrıldım ve gidip yatağıma uzandım. Solmazer, gençleri çağrıp konuşmaya başladı. Beş-on dakika kadar konuştular ve sonra gençler, Solmazer'in yanından ayrılp gittiler. Aradan bir yarı saat kadar geçtikten sonra ben, tekrar Solmazer'in yanına gittim. Ve ne olduğunu sordum.

«Kabul etmiyorlar» dedi.

«Bir avukatın söylemesini filan da mı kabul etmiyorlar.»

«Etmiyorlar. Gurur meselesi biraz da.»

«Doğru tabii, fakat olayın aslı böyleyse? Gurur eninde sonunda biraz kırılır. Şu an önemli olan onların ölümden kurtulması.»

Solmazer, gençlerle konuşurken ben bu konuyu bir daha düşünmüştüm. Gençlerin bu teklifi reddetmeler normaldi, onun için ikinci teklifimi hazırlamıştım bile.

«Bir başka çözüm daha var. Bu konu en iyi mahkeme salonunda duyurulurdu ama, gerçekten ters bir durum oluyor. Konunun duyurulabileceği ikinci yer Meclis'tir bence. Sizin tanıdığı-

nız parlementerler vardır nasıl olsa, onlardan biri sözlü soru şeklinde konuyu duyurabilir». Solmazer, bir gözünü kırparak başını salladı ve «Dur bakalım» dedi.

«Gencecik insanların, hele de böyle temiz insanların öldürülmesine insan yüreği elvermiyor. Ben şu Ulaş'ı daha önceden tanımazdım. Bunun kadar kaç temiz insan bulunur. Bu kadar alçak gönüllü, bu kadar cana yakın ve bu kadar güler yüzlü?»

«Ulaş çok samimi çocuk hakikaten.»

Saat ilerlemişti, yattık.

Aradan bir-iki hafta mı ne geçmişti ki gazetelerde küçük bir haber okuduk. Kabibay, sözlü soru önergesi vermiş. «Daha önceden konsolosun kaçırılacağı ihbar edilmiş olduğu, fakat hükümetin yeter tedbir almadığı» yolunda bir soru önergesinden sözeden bir habercik. Aradan kısa bir süre daha geçti, yeni bir haber daha :

«İstanbul Emniyet Müdürü görevden alındı. Müdürün görevinde ihmali olduğu öne sürülmüyor.»

«Elrom'un kaçırılması davası sonra hayli dallandı budaklandı. Benim beklediğim kadar olmasa da epey etkisi oldu. Fakat Ulaş, önce beş arkadaşıyla hapisten kaçtı. Sonra, sonrası malum Arnavutköy'de öldürüldü.

Hükümetin kaçırma olayını önceden bilip bilmediği ve bir de Yüzbaşı İlyas meselesi pek konuşulmadı o günden bu yana.

Büyük tirajlı gazetelerde «Türkiye Gizli Komünist Partisi sanıkları yakalandı.» diye sekiz sütunluk manşetlerle sunulan ve «Bütün TKP sanıkları serbest kaldılar» diye tek sütunluk bir haberle son bulan olayda iddianamenin mantığı «Aristo'nun kıyas yönteminin tipik bir örneğiydi» Bu konuda sorgum sırasında söylediğlerimi de ilginç olması açısından aktarıyorum :

«İddianamede alınan bir konu, nasıl değişikliğe uğruyor nasıl abartılıyor ve abartmalarda nasıl bir mantık uygulanıyor şimdü görelim.

«Selma Ashworth TKP'lidir. Selma ile ilişki kuranlar TKP'lidir» diye özetlenebilir. Bu iki hükmün ayrı ayrı ispatı gereklidir.

Eğer birinci hükmü, yani «Selma Aashworth'un TKP'li olduğu» ispanlanamaz ise dava topyekün düşer. Eğer bu ispatlanırsa ikinci iddianının, yani «Selma ile ilişki kuranların TKP'li olduğu» tek

tek ispatlanmak zorundadır.

Şimdi savcının birinci iddiayı nasıl ispatladığını görelim:

İddianamenin 26. sayfasının dördüncü paragrafında «Selma'nın başa bağlı olduğunun yanı TKP'li olduğunun ilerde ortaya konacağı» söyleniyor. Arada hiç bir delil ortaya koymadan 27. sayfanın üçüncü paragrafında «Selma'nın Türkiye Gizli Komünist Partisi'nin Doğu Almanya'da bulunan lideri Zeki Baştimar (Yakup Demir) ile daimi irtibat halinde ve TKP koordinatör üyelerinden biri olarak sahnede bulunduğu aşikârdır» deniliyor. Neden aşikâr? Neyle ispatlanmaktadır? Delil nedir? Bu soruların hiç birine cevap verilmiyor.

Abartmalar devam ediyor. 43. sayfanın 4. paragrafında «TKP'ye mensubiyeti... Komünist faaliyetleri tanzim ve tedvir edegel mekte olduğu daha evvel tebarüz ettirilmiş Selma Ashworth...» diyor savcı. Nerede tebarüz ettirildi? Önceki sayfalarda ilerde ispatlanacak derken, artık savcı «Daha evvel ispatlandı,» diyerek bir aldatmacaya başlıyor. Ve bu abartılarak tekrarlanarak sürüyor.

60. sayfanın 3. paragrafında «TKP üye ve koordinatörlerinden olduğu artık her türlü şüphenin dışında ortaya konmuş bulunan Selma.»

Nerede ortaya kondu? Savcı bir türlü ortaya koymadığı veya koyamadığı bir hükmü ortaya konmuş, ispatlanmış ve açıklık kazanmış gibi kullanmaya devam ediyor.

61. sayfanın 2. paragrafında, «Hele bu kimse Selma Ashworth gibi TKP bünyesinde özel bir statüye sahip olursa...»

Nereden çıktı özel statü? Bunun da cevabı yok. Savcı bizi mahkûm edebilmek için ispatlanmamış bir öneriyi sık sık değişik kelimelerle tekrar ederek ispatlamaya, daha doğrusu boş bir kanaat uyandırmaya çalışıyor. Benzetmek gibi olmasın benim akıma ünlü Nazi Generali Göbels'in propagandası geliyor. Göbels der ki «Bir fikir doğru olsun veya olmasın değişik zaman ve mekânlarda yüzlerce defa söyleerseniz, göreceksiniz ki herkes buna inanacaktır.»

«Evet, savcı bir çok sanığı suçlamak için mesned gösterdiği bu iddiayı ispatlamalıdır. Yoksa, önceleri 'ileride ortaya konacağı gibi' sonraları 'önceden açıklandığı gibi' diyerek kimseyi suçlayamaz kimsenin hayatından onbeş yılını alamaz.»

«YAĞMUR YAĞACAK DEDİN»

Savcı iddialarını «tavşanın suyuşun suyu» olan mektuplar- dan yapılan türemelerle dolan, bir kişiyi aynı anda, iki ayrı yerde gösteren fizik ötesi olaylara varan şekilde sürdürdü. Bu- lara da gereken cevap verilmeye çalışıldı. Ama ben şimdi sizlere bir başka iddiaya verdiğim cevabı aktaracağım.

«Meşhur hikâye adının biri : 'Gökte bulut var' demiş, diğe- ri 'Vay sen bana ne hakla ördek dersin' diye basmış yaygarayı. Gökte bulut var diyen 'Bu da nereden çıktı?' deyince, alıngan a- dam cevaplamaş. Gökte bulut var demek ne demek? Yağmur ya- ğacak demek, yağmur yağınca ne olur? Sular birikir göl olur. Göl- de ne vardır? Ördek vardır'»

İddianamenin mantığı da tipki böyle. Görelim :

79. sayfanın 10. paragrafına göre Çetin Özек'in beni bir ge- ce Londra'daki evinde misafir edişi, büyük bir yakınlığa delalet ediyor. «Bu itibarla» da Çetin Özek'in benim hakkında Selma'ya «garanti» vermemiş olması «vakit bulunması gerekiyormuş.»

Şimdi şunu Savcı'nın da bilmesi gerekli Osman Pazarlı'nın lise son sınıf mantık kitabına göre formüle edelim. Savcının bi- rinci önermesi şu :

1 — Çetin Özek'in, Harun'u evinde misafir edişi büyük ya- kınlıklarına delalet eder. Bu önermeden çıkarılan vargı; «Bu iti- barla» diyor savcı :

2 — Çetin, Selma'ya Harun için «garanti» vermiştir.

İtiraf edeyim ki, «gökte bulut var» ile «sen bana ördek de- din» ilişkisini az çok anlıyorum ama, Çetin Özek'in beni evinde mi- safir edişinden nasıl olup da benim için Selma'ya «garanti» ver- me sonucuna varlıyorum, bir türlü anlamıyorum. Hangi mantık ka- nunu bunu mümkün kıliyor?

Çetin Özek'in beni misafir edişi büyük yakınlıklara delalet ediyormuş.

O halde bundan varılan sonuç:

Çetin, Selma'ya benim için «garanti» vermiş.

Şunu da belirteyim ki, Çetin Özek, Londra'da Savcı Çizmeci'- yi bile misafir ederdi. Kaldı ki, evvelce söylediğim gibi Sayın Ö- zek ile İstanbul'dan tanışırız. Ayrıca ağabeyisi Metin Özek'ten se-

lâm ve pipo tüteni götürmüştüm. Bu kadar basit ve bu kadar insanca bir ilişkiyi ele alan Savcı illâ suçlu yaratmak için böylesine mantık dışı spekülasyonlar yapıyor.

Sözün burasına kadar birinci önerme ile, ikinci önerme olan varının ilişkisini ortaya koydum. Yine mantık bilimi açısından birincisinden bağımsız olan bu ikinci önermeyi ele alırsak şunu görürüz :

«Çetin Özek'in, Harun hakkında Selma'ya garanti vermemiş olması ve müsterek davada güvenilir bir vasıta kimse olduğunu söylememesi de varit bulunmamak gerekir.»

Kısaca «Çetin'in Harun hakkında Selma'ya garanti vermemiş olması düşünülemez.»

O halde:

«Çetin, Harun için garanti vermiştir.»

Savcının dediği bu. Neden, niye, nasıl? Bunların cevabı yok.

Savcının bütün iddianamede kullandığı mantık bu.

Selma'nın TKP'li olmadığı düşünülemez, o halde TKP'lidir.

Özek'in TKP'li olmadığı düşünülemez. o halde TKP'lidir.

Harun'un TKP'li olmadığı düşünülemez, o halde TKP'lidir.

Aynı mantığa devam edelim.

Savcı Nevzat Çizmecî'nin TKP'li olmadığı düşünülemez, o halde TKP'lidir.

«Savcının burada kullandığı ispat metoduna metoda en güzel örneği Selma ile benim aramdağı ilişkiyi ispatlamaya çalışırken gösteriyor:

«Savcının burada kullandığı ispat metoduna «olmayana ergi» metodu denir. Şöyle ki: Savcı insanlar arasında üç ilişki bulunduğu söylüyor.

1 — İş ilişkisi.

2 — Aşk ilişkisi.

3 — İdeolojik ilişki.

Sonra bu üç ilişkiden, ilk ikisini reddediyor ve diyor ki : «O halde Selma ile Harun'un ilişkisi ideolojik ilişkidir.»

İşte bu ispat metodunun adına «olmayana ergi» metodu denir.

İnsanlar arasında sayabileceğimiz dostluk, yardımlaşma ve başka birçok ilişki, insanı ilişki yok sayılarak «Olmayana ergi» me-

toduyla Savcı beni suçluyor, bu mantığa bir örnek vereceğim :

«Diyelim ki, Süleyman beyin hanımı Ahmet beyle konuşmak-tadır. (Kabul ediyoruz ki, insanlar arasında yukarıdaki üç ilişkiden başka ilişki yoktur.) Ve biz biliyoruz ki, Süleyman beyin hanımı ile Ahmet beyin arasında iş ilişkisi olamaz, ideolojik ilişkide o-lamaz o halde, Ahmet bey ile Süleyman beyin hanımının ilişkisi 'aşk ilişkisidir.'»

İFLÂS EDEN SENARYO

Böylesi garip temeller üzerine yerleştirilen suçlama senaryosu iflâs etmekten geri kalmadı :

İddianamenin 73. sayfasında yer alan «Çekirdék Grubu» ve bu gruba mensup sanıklar bölümünde benim böyle bir grup kurduğum iddia edilmekte ve bu iddiaya mesnet olarak da şu öne sürülmektedir :

«Toplantıların İharun Karadeniz tarafından organize edildiği ve bu grubun adı geçen tarafından teşkil olunduğu, tedavi için İngiltere'ye gidişinden ötürü grup çalışmalarına, Türkiye'de olma-dığı 28 haziran-16 ağustos tarihleri arasında ara verilmesinden de bellidir.»

Evet, iddia bu :

Toplanıları ben organize etmişim.

Bu da şuradan belliymiş (!)

Ben, 26 haziran, 16 ağustos tarihleri arasında İngiltere'de imi-şim ve grup çalışmalarına ara verilmiş.

«Özür dilerim bay Savcı, rüyalarınız gerçek değil ve «hayali suçlama senaryonuz» burada iflas ediyor. Çünkü ben, 28 haziran 14 ağustos tarihleri arasında Türkiye'deydim.»

BU BİR PROPAGANDA DAVASIDIR

Şimdi de idianamedeki suçlamalara verdiğimiz cevaplardan biraz uzaklaşalım. Ve dava ile ilgili bir yargımızı «davanın bir pro-paganda davası olduğunu» sorgumuzdan buraya aktaralım :

«İddianamedeki zıtlıkları, tutarsızlıkları çelişkileri ,abartmala-ri, tekrarlamaları ve mantıksızlıklarını saymaya devam edebiliirdik.

Fakat buna artrk gerek yoktur. Çünkü iddianame gerçek dışı hatalı bir suçlama senaryosundan ibarettir.

İnançlarından başka suçu olmayan bizler, bir propaganda davasının kurbanlarıyız. Bu dava topluma «Büyük tehlikeler var, senizi çıkarmayın» mesajını iletmek davasıdır. Yalnız ve yalnız bu propagandayı yapabilmek için açılmıştır. Yoksa MİT'de bilmektedir ki, bizim TKP ile ilişkımız yoktur.

Ben bu dava karşısında, Hitler propaganda yöntemini hatırlıyorum. Hitler, «Bir yalan ne kadar büyük olursa, o nisbette inanılmaz kuvvetine sahip olur ve bir yalan ne kadar menfur olursa olsun, yine iz bırakmadan geçmez» kurallarını uygulamıştı. Aynı uygulamayı 1971 Türkiye'sinde görmek istemiyoruz.

Bu dava gazetelerde ve radyoda yayınlandı. İşin esasını bilen yakınlarımız hariç, bu iddiaya inanmak veya «var bir şeyler» gibilerden bir kanaate varmak durumundadır. Savcı bizim TKP'li olduğumuzu ispatlamak durumundaydı, halbuki biz, bu yayınlarından sonra, TKP'li olmadığını ispatlamak mevkiinde kalıyoruz. Çünkü biz beraat ettiğimizde, aynı gazeteler bu iddiayı tekzip etmeyecekler ve bu yalan iddianın izleri, toplumda sürüp gidecektir. Benim inancım odur ki, bu dava bu yalanın izleri için açılmıştır. Öte yandan şunu da kaydedeyim ki, bu günlerde hükümet buharanı, bu davayı bir anlamda ikinci plana düşürmüştür ve hakkımızda düşünülen daha büyük iftira kampanyası programı tam olarak uygulanamamıştır. Fakat durum, bizi bu propaganda davasının kurbanları olmaktan yine de kurtaramıyor.

Hakkımızda koskocaman bir İddianame düzenlenmiş; ortada bir suç teşkil edecek tek bir fiil yok. Düşündüğümüz için, konuşduğumuz için suçlanıyoruz. Ülke sorunlarını düşünmüştür, evlerde tanıdıklarla konuşmuşuz ve yine tanıdıklarla mektup yazmışız. Bize gibi daha binlerce aydın, aynı şeyleri yapmışlardır. Fakat kurban olarak biz seçildik.»

SAVCININ SON SÖZLERİ

128 sayfalık iddianamesinin son bölümünde savcının söylediğileri sokaktan geçen birçok kişi için söylenebilecek sözlerdi. Ve savcı bu garip iddialarına karşılık bizim hayatımızın 15'er yılını istiyordu :

«Özel bölümlerde durumları izah olunan sanıklar Türkiye Gizli Komünist Partisi, Çekirdek, Partizan, Ant grupları gibi örgütler bünyesinde birleşmiş, bu örgütlerde cemiyet, çalışmaları yapmışlardır» diyen savcı aklınca 126. sayfanın 1. paragrafında son vuruşlarından birini şöyle yapıyordu :

«Özel çalışma metodları uygulayan bu örgütlerin, üyelerini deşifre edecek, aleyhlerine delil olabilecek kuyudat tanzim etmeyecekleri veya etseler bile bunların ele geçmemelerini temin edecek azami tedbirleri alacakları muhakkak olduğuna göre, sanıkların bu örgütlerle ve birbirleri ile olan ilişkileri, şüphesiz ki kayıt defteri üyelik kartı veya hüviyet varakası gibi vesake isnat ettilermiş değildir.»

Bu sözler Türkiye'de herkes için söylenebilir. Hatta savcı için bile söylenebilir. Ancak bunlardan sonra hukuka uygun olarak gelecek tek söz «delil yetersizliğinden takipsizlik kararı» olabildi. Fakat öyle olmuyor. Biz kurban seçilmişiz ve onbeş yıl ağır hapsimiz isteniyor.

SAİR NEVIDEN DELİLLER

Yukarıdaki sözlerin devamı şöyle : «Ancak özel bölümlerde verilen sair neviden deliller...»

Savcının ne delili var? 4-5 tane örgüt adı icad eden savcının hiç birine ait örgütsel bir evrakı yok. Savcının burada delil dediği, yayınlanmış veya yayınlanmamış bizim her yerde açıklıkla öne sürdüğüümüz fikirlerimiz, şurada veya burada açıkladığımız düşünelerimiz. Savcı madem ki, «TKP, Çekirdek, Partizan, Ant grubu ve pazartesi toplantıları» gibi «ihtilâl örgütleri»nin varlığını iddia etmektedir ve bu toplantılar 1965 yılından bu yana gizlenmiştir. Savcı bu iddialarını delilleriyle ortaya koymalıdır.

Aksi halde iddianamede kullanılan mantığı, yarın birisi kendi için de rahatlıkla kullanabilir. Ve der ki :

«Nevzat Çizmeci'nin üye olduğu özel çalışma metodları uygulayan bu örgütlerin, üyelerini deşifre edecek aleyhlerine delil olabilecek, kuyudat tanzim etmeyecekleri veya etseler dahi, bunların ele geçmemelerini temin edecek azami tedbiri alacakları muhakkak olduğuna gör, Nevzat Çizmeci'nin arkadaşlarıyla ve bu

örgütlerle olan ilişkileri, şüphesiz kayıt defteri üyelik kartı veya hüviyet varakası gibi vesaike isnat ettirilebilmiş değildir. Ancak Çizmeci'nin, beğenmediğimiz fikirlerini belirten sair neviden delliler, sanığın suçlu olduğunu göstermektedir. Bu nedenle on-beş yıl ağır hapsi gereklidir.»

Evet, Savcının Türk hukuk tarihinde açtığı yol budur. Ve bu mantıkla her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mahkûm edilebilir, çünkü delil olsa da olmasa da mahkûmiyet istenmektedir.»

BU KEZ DE BENİM SON SÖZÜM

Savcının son sözlerinden sonra benim de son sözüm olduğunu belirterek ispata dayanan bir açıklama yaptım. İddianameye cevapta aynen alıyorum :

«İşte böylesine tutarsız, tahrifatlarla dolu, fizik ötesi gülünç iddiaları bile öne süren, kendi kendisiyle çelişen ve her T.C. vatandaşı için rahatlıkla hazırlanması mümkün olan mantık dışı bir İddianameyle beş aya yakın bir süredir hapiste tutuluyorum.

Öte yandan, tedavi olduğum hastanelerin, muayene olduğum sağlık kurullarının verdiği T.C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'ncı tasdikli ve yine London Royal Marsden Hospital'ın kanser uzmanı Dr. John D. Griffiths'in raporu ile de sabit olduğu üzere «öldürücü» kanser hastalığından muzdaribim.

Ben savcının yaptığı gibi «vesika isnat ettirilmemiş iddialar» ortaya atmıyorum. Çeşitli doktor, hastane, sağlık kurulu ve uzman hekim raporlarıyla hayatımın tehlükede olduğunu ortaya koyuyorum. İşte sıra numarasıyla raporlarım :

RAPORLAR, RAPORLAR

Rapor 1 — T.C. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Cerrahi Kliniğinin 56811 numaralı, dört ameliyat sonucunu ve «Avrupa'da tetkikinin lüzumlu olduğunu» bildirir raporu.

Rapor 2 — Birinci ameliyatın «Patalojik Anatomi Raporu» (Pat. Prot. No : 1396/968) Patolojik Anatomi teşhis : HABİS TÜ MÖR.

Rapor 3 — İkinci ameliyatın Patalojik Anatomi Raporu, (Pat.

Prot. No : 20/969) Patalojik Anatomi teşhisi : SARKOMATÖZ HABİS TÜMÖR.

Rapor 4 — Üçüncü ameliyatın Patalojik Anatomi Raporu (Pat. Prot. No : 404/969 Patalojik Anatomi Teşhisi : YABANCI CISİM GRANÜLASYON DOKUSU ve KRONİK İLTİHAP.

Rapor 5 — Dördüncü ameliyatın Patalojik Anatomi Raporu (Pat. Prot. No : 640/969) Patalojik Anatomi teşhisi : FUSİFORM HÜCRELİ SARKOMATÖZ HABİS TÜMÖR.

Rapor 6 — İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Radyoterapi Enstitüsü ve kliniğinin 1286 numaralı raporu. Cobalt 60 cihazlarıyla 40 gün yapılan tedavi ve «İngiltere'de tetkik gerektiğini bildirir» rapor.

Rapor 7 — T.C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Haydarpaşa Numune Hastanesi sağlık kurulunun 18.8.1969 tarih ve 1492 numaralı raporu «Londra kliniklerinden birinde tetkik ve tedavisi gerektiğini bildirir» rapor.

Rapor 8 — Uzman Doktor Griffiths in eylül 1969'da halihazırda bir yayılma olmadığını belirten ancak, «ÖLDÜRÜCÜ HABİSE» rastlandığını bildirir raporu ve tercümesi.

Rapor 9 — Royal Marsden Hospital HISTOLOGY tarafından preparatların incelenmesi sonucu Dr. Griffiths'e verilen rapor.

Rapor 10 — Dr. K. A. Anderson tarafından verilen «hastalığın yeniden nüksetmesi halinde Londra'da tedavi» istemini belirten 23 Eylül 1969 tarihli rapor.

Rapor 11 — T.C. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Cerrahi Kliniği 56815 sayılı «her bir buçuk ayda bir kontrol yapmaktan olduğumu» ve 3-3-1971 tarihinde «koldaki insizyon yerinde bir nohut cesametinde fibrotik bir kütle tesbit edildiğini» bildirir rapor.

Evet, benim ilişkide sizlere sunduğum raporlarım bunlar, ama dahası var. Benim elimde bulunmayan fakat MİT'in çöp sepeti kabul ettiği PTT'den alınıp dosya 196/3 sırasına konan Prof. Melih Tahsinoğlu'nun Patalojik raporu.

SAĞLIK KURULUNDА

Ayrıca 1971 nisanında Haydarpaşa Askerî Hastanesine de

başvurdum. Sağlık kuruluna girdim. Kurul hastalığım nedeniyle beni askere almayarak, askerliğimi erteledi. Askerî Hastane sağlık kurulunun bu raporu istendiğinde «Kadıköy Askerlik Şubesi»nden temin edilebilir.

Hastalığın yapısal özelliği nedeniyle, fizik olarak sıhhatlı görünmemeye rağmen, kolumnan yayılmakta olan öldürücü kanser hücreleri, hayatı tehdit etmektedir. Hastalığın tabiatı icabı her an ciğerlere sıçraması mümkündür. Ve ben, her bir buçuk ayda bir kol ve ciğer filmleri çektirerek, hastalığın kol kemiklerine ve akciğere sıçrayıp sıçramadığını izlemektedim. Şu an ise, bir an evvel yeterli bir klinikte acilen ameliyat olmam gerekmektedir. Kanser hücreleri kolumna üremekte olduğundan dolayı her zaman kinden daha büyük bir ihtiyalle ciğere sıçraması söz konusudur.

İşte ben, hastalığım için bu kadar rapor ibraz ediyorum ve 11. sıradaki raporda sözü geçen «nohut cesametindeki kütlenin» büyüdüğünü ve çevreye yayıldığı söylüyorum. Ve yine gerekli tıbbî müdahale yapılmadığından ölümün kaçınılmaz olacağını ortaya koyuyorum.

Savcı ise, dört beş tane ihtilâl örgütü sayıyor fakat, hiç birine ilişkin örgütsel bir muhtevayı açıklayan tek bir delil gösteremiyor. Buna rağmen benim tahliye isteklerime karşı çıkararak beni, kolumnan ciğere sıçraması mümkün olan ve bu nedenle temiz havaya ihtiyacı olan ciğerlerime rağmen, susuzluk, pislik içinde, tahtakurularıyla dolu hapishanede tutuluyorum.

TAHLİYE İSTEĞİ

Daha önceleri iddiaların uydurma olduğunu ve sağlık durumumu belirterek dört defa tahliyemi istemiştim. Bu isteğim mahkemenize intikal etmiş, öyle sanıyorum ki, dosya incelenmeden savcının isteğine uyularak isteklerim reddedilmişti. Hastalığım konusu lse kararlarda ya müglâk bırakılmış ya da hiç dikkate alınmamıştır. Her hangi bir anlaşmazlığa meydan vermemek için, tedavimde bugüne kadar olan, ölümümü dahi kapsayabilecek kötü gelişmelerden sorumlu makamın tayini ve tarafımı tebliğini arzederim.

İşte savcının iddianame dediği safsataname şey, işte gerçekler.

Tahliyemi talep ediyorum..»

Bu talep üzerine o gün tahliye edilmememe rağmen birkaç gün sonra tahliyeme karar verildi. Fakat benim tedavimi sağlayacak yeni bir dönemin bu tahliye ile başladığını söyleyemem.

DEV-GENÇ TUTUKLANMASI

Beş büyük ay yattığım TKP davasından tahliye olalı dört ay kadar olmuştu ki, hakkında tutuklama kararı verilen DEV-GENÇ sanıkları arasında 24 Mart 1972'de ismim okunmaya başladı. Radyo hemen her haber bülteninde listeyi okuyordu. Liste okuma üç gün sürdü. Ve ben 27 mart'ta tutuklandım. Önce Selimiye'yi sonra ayını gün Davutpaşa yı boyladık. Davutpaşa'da yatarken, bizi bir gün otobüslere doldurup mahkeme salonuna götürdüler. Hakkımızdaki gıyabi tutuklama kararının vicahiye çevrildiğini söylediler.

SENİ MEZUN ETTİLER HA?

Bir süre daha geçti. Sonra savcılar gelip ifade almaya başladılar. Koğuştan bizi tek tek çağrırlarlar ve ifademizi alıyorlardı. Bu ifade alma işi günler sürdü. Bir gün beni de çağrırdılar. Gittim, savcının karşısına oturttular. Savcının adının Ülgen Sözen olduğunu sonradan öğrendim. Savcı hüviyet tesbitiyle sorguma başlıdı :

«Adın soyadın?»

«Harun Karadeniz.»

«Baba adı?»

«Rıza.»

«Doğum yeri ve yılı?»

«Aluçra, 1942.»

«Ne iş yaparsın?»

«İnşaat yüksek mühendisiyim.»

«Ne?... Seni mezun ettiler ha?» Savcı çok kızmıştı. Ben ne diyeceğimi şaşırdım.»

«Anımadım, ne demek yani?»

«Nasıl mezun ederler seni?» Savcı bu sözlerle bağırarak söyleyordu.

«Ne var ki?»

«Daha ne olacaktı, memleketi birbirine katarsınız, hocalara karşı gelirsiniz. Sonra onlar sizi mezun eder ha?»

Ben biraz kendimi toparladım ve ezile büzüle izah etmeye çalıştım :

«Mezun olmak tamamen bir teknik bilgi meselesidir. Yeterli bilgiyi öğrenir, imtihanları verir mezun olursunuz. Mezun olmamızın yurt sorunları ya da eğitim sorunlarıyla bir ilgisi yok?» Doğrusu ben böyle bir izahat verince savcının bu konuyu bırakacağını sanmıştım.

Hiç de öyle olmadı. Daha kızgın bir sesle :

«İlgisi yokmuş, nasıl olur da senin gibi adamları mezun ederler?...» diye uzun uzadıya bana bağırıp çağrıyor. Bir yerden sonra benim de sabırmı taştı :

«Elindeyse mezun etme» dedim. Benim bu cevabımı hayatı kızdı ama :

«Dur bakalım» deyip konuyu kesti.

SEN HİÇ BİR SUÇU KABUL ETMİYORSUN

Nihayet soru başlandı.

«DEV-GENÇ'e üye misin?»

«Hayırı, üye değilim.»

«Ne, üye değil misin?»

«Hayır üye olmamıştım, üye olsam söylerim, bunda sakınca görmem. Ben, İTÜ Öğrenci Birliği'nde görevliydim, oradan ayrıldık- tan sonra rahatsızlığım nedeniyle hiç bir örgütte görev filan almadım. DEV-GENÇ zaten sonradan kuruldu.»

Savcı bu konuyu uzatmadı, kızgın kızgın zapta geçti. Sonra bana eski olaylardan sormaya başladı. Sivil yargı organlarında sürmekte olan davalarımdan beş tanesini Sıkıyönetime getirmişler ve savcı bana onları soruyor. Soru yapılrken, en yakın olayın üstünden iki yıl geçmişti. Bu iki yıl zarfında sivil mahkemeler beni tevkif etmemişler, fakat Sıkıyönetim alıvermişti içeri.

1969 ve öncesindeki davaların bir özelliği var, onu burada kısaca anlatmak gerek. O zamanlar yürüyüş ve benzeri olayları izleyen polisler olayın raporunu tutarken, çeşitli örgütlerde görev-

İi ve belli gençlerin adını verip çıkarlardı işin içinden. Öte yan- dan, eğer tanıdığı birini Beyazıt'ta görmüşse ve yürüyüş Taksim'de bitmişse polis raporunda Beyazıt'ta gördüğü tanıldığını Taksim'de konuşturuyordu.

Savcı soruyor :

«Maçka Teknik Okulu'nun önünde bir Amerikan bayrağı ile elçi Komer'in resmini yaktınız, başka kimlervardı?»

«Biz, örgüt başkanları binanın içinde basın toplantısı yaptık. Toplantımız bitip dışarı çıktığımızda kalabalık bir öğrenci grubunun bezden yapılmış bir Amerikan bayrağı modeli ile Komer'in resmini yaktıklarını gördüm. Kimler yaktı, o kalabalıkta ayırd etmek mümkün olmadığı gibi, bunca zaman sonra hatırlamam da mümkün değil.»

«Amerikan 6. filosuna karşı gösteriler düzenliyordunuz, bir defasında da belediye önüne kanunsuz bir yürüyüş yaptınız. Yürüyüşü de sen yönetmişsin, ne diyorsun?»

«Hayır o yürüyüşte ben yokum.»

«Yoksun ha. bak iki memurun yazılı zapta var elimde, sen idare etmişsin yürüyüşü.»

«Şimdi geçmiş gün ve düşmüş bir dava bu konu, fakat ben gerçekten belediye önüne gitmedim ve hele hele o gün yürüyüş filan yönetimine katılmadım. Sadece İstanbul Üniversitesi bahçesinde bir konuşma yaptım. Sekiz on kişi daha konuşmuştu. Sonra kaiabalık Adliye Sarayına yürüdü. Ben kalabalığı uzaktan izleyerek Çağaloğlu'na gittim. Sonra Çağaloğlu'ndan İstanbul Üniversitesi'ne döndüğüm zaman kalabalığın Belediye'ye yürüdüğünü duydum. Öğrenci Birliğinde başka işlerim olduğu için Gümüşsuyu'na döndüm. Kalabalığın belediye'den sonra Unkapı yoluyla Taksim'e yürümek istediğini, ancak sonradan dağıldığını Öğrenci Birliği'ndeyken telefonla öğrendim.»

Olay tamamen yukarıda anlattığım gibi olduğu için :

«Ben yürüyüşte yokum» diyordum. Fakat savcı :

«Yoksun ha? Zapta bak zapta» diye biraz kızgın biraz memnun bir şekilde bana bağırıp çağırıyor.

Sonra gerçekten katılmadığım bir iki olay daha sordu.

«Ben o olaylarda yokum» dedim. Çok kızgın bir sesle :

«Sen hiç bir suçu kabul etmiyorsun.»

«İşlemediğim suçu niye kabul edeyim?»

«Farketmez, sen çok olaya karışdın, çok suç işledin. Belki suç işlediklerinden beraat edersin, ama işlemediğin bir suçtan cezani çekersin» demez mi? Üstelikte keyifli keyifli başını sallıyordu.

«At bakalım şuraya imzani.» Benim söylediğim ve fakat onun kendine göre yazdığı ifadenin altını imzaladım.

DEVRI HÜRRİYETTEYİZ

Davutpaşa hapishanesi 12 Mart döneminden sonra yattığım ikinci hapishaneydi. Burada da günler bütün hapishanelerde olduğu gibi yine aynı tek düzeltikte geçiyordu. Sabahleyin kalkıyoruz, akşamda kadar turluyoruz, volta atıyoruz. Vakit öldürüp akşam tek-rar yatıyoruz.

Her gün sayımız artıyor. 150 dolaylarında olduk bir ara. Ama hiç kimseyin suçu tevkif müzekkeresine yazılmamış. Daha doğrusu, bizi tevkif ediyorlar ama niçin ettiğimizi bize söyleyemiyorlar. Bir başka deyişle söylemek gereğini bile duymuyorlar, kanunların bütün açıklığına rağmen, Davutpaşa hapishanesinin bir özelliği var. Kocaman bir koridor ve bu koridorun kenarında sıralanan koğuşlar. Üç tane büyük, bir tane de küçük koğuş açılır bu kocaman koridora. Bodrumdan üst katta olduğumuz için çok şükür biraz gök yüzü görüyoruz. Büyük koğuşların tam ortasından koridora çıkıyoruz. Koğuşlardaki sağılı-sollu ranzalar küçük bir koridor boşluğu oluşturuyor içerde de. Biz, koridor kapısından girip koğuşa doğru yürüdüğümüzde, binanın iç cephesindeki cama varıyoruz. İki tane volta atma yeri var. İşte biri burası. Diğer ise bu küçük koridorların açıldığı kocaman koridor. Hapishanelerde hergün birbirinin aynı geçiyor geçmesine. Ama bir gün hayli farklı geçti öbürlerinden. O günü hiç unutamıyorum.

Bizim bir arkadaşımız vardı, Teknik Üniversite'den. Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu'nda beraber görev filan almıştık. Adı Faruk Kurdoğlu. Kısa boylu, oldukça dolgun, çok coşkulu bir arkadaştı. Kimi zaman kendisini kaptırır, coşkuyla yeni dünyalar kurar, eski dünyaları yıkıverirdi. Kimi zaman bütün insanlar, daha doğrusu bütün mahpuslar gibi hüzünlenir o da efkârlanır. Coşkulu günlerinden birisi olacak, çevresine topladığı birkaç arkas-

daşıyla birlikte o büyük koğuşlardan birisinde volta atıyordu. Sözcü öyle bir tutturmuştu ki yanındakiler onu dinlemekten başka iş yapamıyorlardı. Faruk İşi nutuk atmaya döndürmüşt, hızlı hızlı ilerliyorlar koridorla pencereler arasında gidip geliyorlar. Volta attarken Faruk fıkralar anlatıyor, şiirler okuyor, arkadaşlarını almış adeta pencereyle kapı arasında koşturup duruyordu. Faruk'la arkadaşları koridor kpisına geldikleri anda hapishane komutanıyla birden burun buruna geldiler. Bir an sessizlik oldu. Komutan da durmuştu, Faruk ve arkadaşları da. Koğuş tam bir sessizlik içindeydi. Kısa bir duraksamadan sonra önce komutan konuştu. «Ne oluyor? Ne var?» diyo sordu. Sesi oldukça yumuşaktı. Bu arada Faruk bir süre duraksadı, nasıl davranışlığını bilemedi. Olan olmuştu. Bir açıklama yapmak gerekiyordu. Faruk bir anda kararını verdi. Eski coşkusuya «Anlatayım komutanım dedi. Şair Eşref derler birisi vardır, bilirsiniz. Şair Eşref'ten bahsediyordum arkadaşlara. Bu şair Devr-i İstibdatı da görmüş, Devr-i Hürriyeti de görmüş. Bu iki devir arasındaki farkı da şöyledir güzel bir vecizeyle ifade etmiş. İşte ben onu anlatıyorum arkadaşlara» dedi. Ve:

«Aynen şöyledir söylüyor Şair Eşref» diye ekledi.

«Devr'i istibdatta söz söylemek memnu idi. Tutarlarsa ağlatırlardı ananı.

Şimdi devir değişti.
Devr-i Hürriyetteyiz artık
Kaideler de değişti
Önce konuşurlar adamı
Sonra ağlatırlar ananı..»

Bunu der demez, her yan gülme ve kahkahâ sesleriyle doluverdi. Hepimiz gülmek için kendimizi bir tarafa attık. Hapishane komutanı pek renk vermedi. Soğukkanlılıkla «Peki, şimdiki durumu nasıl buluyorsunuz?» diye bir soruya durumu kurtarmaya yöneldi.

Faruçun cevabı kısa ve kesindi «Devr-i Hürriyetteyiz komutanım. Konuşmam. Sonra, sonra anam ağılayabilir.»

Birbuçuk aya yakın sürdü tutukluluğum. Kolum beni rahatsız etmeye başladı. Tahliye dilekçeleri verdim. Bir ara bu tutukluluğun da öncedeki gibi uzun süreceğini sandım, bereket uzun sürmedi. İtirazlardan biri kabul edildi ve tahliye oldum. Davuipaşa'.

dan bırakıldığım zaman akşamdı. Davutpaşa'dan bir minibüsle Topkapıya ve oradan da bir dolmuşla Karaköy'e geldiğimde karanlık basmıştı.

Karaköy'deki işkeleye yanaşırken ertesi günün bazı gazeteleri çıkmıştı ve gazetelerde Kemâlettin Eken'in vurulduğu yazıldı : Bu olay nedeniyle, benden son üç ay kadar tahliyeler durdu.

Kadıköy'e geçip eve vardığım zaman ev kalabalıktı ve benim hapisten gönderdiğim son mektup hapiste beni göremeyen dostlara okunuyordu. Radyo Kemalettin Eken haberini uzun uzادیا vermiş ve herkes artrk tahliye diye bir şey olamayacağına inanmıştı. Nitekim karım beni evin kapısında görünce ilk sözü : «Kaçtin mı?» oldu.

ANKARA'YA GİDİŞ

Dev.-Genç davasından tahliye olduğum zaman kolum beni iyi-den iyiye rahatsız ediyordu. Onun için sağlık kuruluna başvurdum. Haydarpaşa Numune Hastanesi Sağlık Kurulu «Yurt dışında tedivi gerektiğine» oybirliği ile karar verdi.

Bir dilekçeye bu raporu ekleyip pasaport istedik. Pasaport dillekçesini karım götürmüştü. İlk gün küçük memurlardan biri : «Bu hastalık işi, siz yarın gelip hemen alın pasaportu» demiş karıma.

Anlaşılan o bizi tanımiyormuş. Çünkü karım ertesi gün gittiğinde : «Ne yüzle pasaport istiyorsunuz?» demişler.

Sonraları defaatla başvurduk fakat her defasında takdir unsuru taşıyan cevaplar aldı. Bir defasında da :

«Ne anlamaz adamlarınız be vermiyoruz İşte» demişlerdi. Aradan çok geçmeden yeniden Selimiye'yi boyladık. Beni Selimiye'ye götürüren yarbay ne için götürüldüğümü bilmiyordu. Selimiye'ye vardığımızda :

«Atın bunu içeri» dediler. Tarih 17 Ağustos 1972. Koridorları yürüüp tutukevinin önüne vardığımız zaman ceplerimi boşaltıp üstümü aradılar ve :

«Geç bakalım içeri» dediler.

Ben bir ara :

«Ne suçla içeri atıyorsunuz, bari suçumun adını söyleyin» dedim.

Gayet sakin bir sesle :

«Biz bilmiyoruz. Ankara istiyor seni» diye cevap verdiler.

Bir Ankara eksikti. Şaştım ki nasıl? Ben, Ankara'da birkaç günden fazla hiç bulunmadım. Yakın zamanda hiç bir olaya katılmamıştım. Eski olaylar da önceki iki mahkemede ele alınmış ve onlardan da tehliliye olmuşum. Ankara lafi bana öyle soyut geldi ki :

«Seni aydan arıyorlar» deselerdi bu kadar olurdu.

Beş altı gün kadar Selimiye'de yattık. Bir pazartesi akşamı :

«Eşyalarınızı alıp çıkışın bakalım koğuştan» dediler.

Bir komiser beni orada görünce pek şaşırılmış bir halde :

«Harun sen burda misin, bugün mü yakalandın?» diye sordu.

«Ben, beş gündür buradayım dedim. Komiser daha da şaşırıldı. Meğer onlar dört gündür beni arıyorlarmiş. Ben Ankara'dan döndükten sonra olup biteni öğrenince komiserin şaşkınlığını anlayabildim.

O tarihlerde bacanağım Osman Arolat hapisteydi ve karısı da hamile olduğu için aile onlarda kalıyordu. Polisler ise knyinvilidemin evinin kapısını kırıp içeri girmişler ve gece gündüz beni orada beklemişler. Ama rahatları yerindeymiş, kendi evler gibi çay filan demleyip içmişler. Sonra beni bulamayıp ayrılmışlar tabii. Yani ben Selimiye'de yatarken onlar da bizim evde kalıyorlarmiş. O ara apartmanın kapıcısını da dövmüşler. Adamcağıza beni soruyorlarmiş.

Adamcağız ise :

«O yok burda» der demez basıyorlarmiş sopayı. Adamın konuşmasına imkân vermedikleri için benim ayrı eve taşındığımı öğrenmemişler.

Kapıcı : «O yok burda, o buradan taşındı» diyecekmiş ama polisler sözün ardını beklemeden adamcağızı döverek susturuyorlarmiş.

Bizi önce koridora dizdiler. Sonra sayıldık ve polisler bizi askerlerden teslim aldılar. Camları dıştan tel ızgaralı bir polis otobüsüne doldurulduk. Otobüste on üç tutukluyuz. Dördü kadın. Tepeden tırnağa silahlı onbeş kadar polisle yola çıktık. Ankara asfaltıın başlangıcına gelmeden benim sol kolumu sağ yanında oturan Tarhan Özgür'ün sol koluna kelepçelediler. Tarhan, benim sa-

ğında oturduğu için onun sol kolunun yanına benim sağ kolum geliyordu. Sağ kolumu kelepçelesinler istedim. «Olma» dediler. Anlaşılan ters olacakmış ki kaçamayalım.

Benimle beraber Ankara'ya götürülenler Mihri Belli'ye yataklılık davasından sanıklar ve son ana kadar Ankara'ya gideceklerinden habersizler.

Otobüste konuşmak yasak. Otobüse bir önden bir de arkadan iki araba daha eşlik ediyor. Her il hududunda bu arabalar değişiyorlar. Adapazarı'na doğru ilerliyoruz. Aylardan ağustos, gece sıcak ve hava pırıl pırıl, ay Sapanca Gölüne vurmuş, göl bir gümüş levha gibi. Nâzım'ın Kurtuluş Savaşı Destanı'nı, tren yolculuğununu ve «Mehtaba bakamam...» mîsralarını hatırlıyorum. Dalmışım, konuşma yasağını unutmuş olmaliyim ki, kelepçe arkadaşım Tarhan'a:

«Şu mehtaba bak» dedim. Yanımızdaki polis memuru :
«Konuşmayın, ne diyorsun sen?» dedi. Başımıla işaret ederek :
«Ay vurmuş da göle» dedim. Konuşma kesildi.

Bolu'ya kadar böyle gittik. Bolu'ya vardığımızda saat onbir civarındı. Akşam yemeği olarak fırından yeni çıkış sıcak ekmekle üzüm verdiller. Açıktı yedik, fakat midesi bozulmayanımız kalmadı sonra? Bolu'da tuvalete giderken kelepçeyi çözdüler. Sonra yeniden takarlarken Tarhan'ın sol kolunun yanına sağ kolumuzu uzattım ve :

«Yemekten sonra taksanız» dedim.
«Olma» dediler. Bereket ki bu kez sağ kolumu kelepçelediklerini farketmediler de kısmen rahat ettik.

Saat üçü geçerken Ankara Emniyet Müdürlüğüne vardık. Bizi önce bir odaya aldılar, orada sabahı bekledik. Sabah olup mesai başlarken bizi koridorlara taksim ettiler ve bankların üzerine oturttular.

Akşam saat yedibük sularında beni göstererek :
«Atın şunu aşağıya» dediler.
Bodrum kattaki müteferrikaya indik. Demir kapı aralandı ve üstümüze kapandı.

BEN BU MESLEĞİ BIRAKIRIM

Ankara'da ilk defa gözaltında kalıyorum. O yüksek Emniyet

Sarayı'mın bodrumundayız. Beni attıkları yer iki odalı ve tuvaletli bir bölüm. Siyasi tutuklu pek yok burada, daha çok adı suçlular. Koğusta ekseriyet yankesici, esrarkes, hırsız ve en az da siyasi sanık var.

Kaldığımız iki odanın toplam alanı yirmi metrekare civarında. Fakat bazı geceler otuz kişinin üstünde adam kalıyor burada. Gece yarısı demir kapı gıcırdayarak açılıyor ve birkaç kişi daha atılıyor içeri. İçerdekiler :

«Geçmiş olsun» diyoruz yeni gelenlere.

«Sağolun size de» diyorlar onlar da ve ilk konuşma böylece başlamış oluyor. Sonra :

«Neden düştün hemşerim» diye açılıyor yeni konular.

Böyle konuşmalar da olmasa çekilir yer değil doğrusu. Su içmek isterseniz tuvaletten içeceksiniz. Lavabo filan yok, tuvalette aşağıdaki musluk bütün varımız yoğumuz. Elyüz mü yıkayağınız orada, büyük abdestten sonra yıkanacak misin orada, susadınız su mu içeceksiniz orada. Güneş dersen görmüyor, gün ortasında elektrik yanmazsa gazete okumak mümkün değil.. Yenil gazete vermiyorlar zaten. Her iki odada da iki duvar kenarı üzerinden 60-70 santim kadar yüksekte ve 60 santim filan eninde tahta set, zemin ise beton. Tahta setlere ancak sekiz kişi filan sıgıyor, kalan herkes betonda yatıyor.

Bir akşam ufak tefek bir genç geldi. Konuşması düzgün, giym kuşam yerinde, kendinden emin ve her hareketinde ölçülü. Koğuştakilerin bazıları tanıdı onu. Meğer becerikli bir yankesiciydi. Avını taksiyle takip ediyormuş ve cüzdanı alınca uzaklaşivreşti. Hemen. Bu usul kârlıymış, ama taksi parası çok tutuyormuş. Diğerleri ondan ders almak, fikir edinmek için onu konuşturmak istiyorlar. O pek konuşmak istemiyorsa da ara sıra tutamıyor kendini.

«... Akşehir'e Nasrettin Hoca Festivaline gittik, fakat işler keset. Ankara'nın aynasıları gitmiş, bir baktım köşebaşlarını tutmuşlar. İki üç iş yapıp döndük, gittiğimize degmedi.» Küçük oda voltaşını atarken konuşmaya biraz ara veriyor sonra devam :

«Biz cepciyiz aslanım, adamın cebindekini alırız. Ev soymak yok bizde. Cebinde para taşıyan adam yine para bulabilir, fakat adamın evini soyarsan olmaz, ya meteliksizin tekiyse?...»

Ulan şu memlekette çalmayan bir adam gösterin bana. Ama kalemiyle, ama kâğıdıyla, ama senedi sepetiyle çalmayan bir adam gösterin bana, ben bu mesleği bırakırım o zaman. Bir tane gösterin bırakmayan namussuzdur.»

SAĞDAN ÇARK

Geceler günleri, günler geceleri takip edip gidiyor. Bizi arayıp soran yok. Neden içeri atıldığımı hâlâ bilmiyorum. Bana kimse nin bir şey sorduğu falan yok. Unutulmuş gibi yatıyoruz bodrumda.

Neşesiz bir akşam yüzler asık bekliyoruz. Demir kapı giçirdadı, açıldı içeriye iki kişi attılar. İkisi de 30 yaşında filan gösteriyor. Biri dolgunca orta boylu esmer, diğeri ise zayıfça büyikli kumral. İçeri attılar ama, pek yere basamıyorlar.

«Geçmiş olsun» dedik tek tek.

«Sağolun, size de» diye karşılık verdiler.

Koğuş o akşam henüz kalabalık değildi.

Yer gösterdik, iliştiler..

«Ne oldu böyle?» diye sorduk.

«Dört saat ağabey, tam dört saat falakada kaídım.» diye konuştu dolgunca olan. Ve devam etti : «Ben, taksi şoförüm abi. Geceleyin durakta bekliyorum. Herifin biri geldi, Küçükesat'a götürdüm. Meğer hırsızmış. 50 bin liralık mı ne mücevher çalmış. Sen gittiği yeri biliyorsun diye bastılar sopayı. Tam dört saat sürdü abi. Ayaklarım patladı. Sonra iki polis kolumna girdi. İki saattir ıslak zeminde yürütüyorlar abi. Bu memlekette durmak hata. Durulmaz bu memlekette, abi durulmaz bu memlekette...»

Şoför yerinde duramıyor. Öbürü kuaförmüş. Onu da dövmüşler ama az, Şoförün hali perişan.

«Bakın burada ekmek filan var. Karnınız açsa bir şeyler yi yin.»

«Sabahtan beri bir şey yemedik, ama yemek yiyecek hal mi kaldı abi. Biraz kendimizle gelelim. Sonra yeriz belki..»

«Bir şeyler yeseydiniz. İyi gelirdi. Neyse... Geçmiş olsun...»

Biz onların meselesini anladık. Karşılık olarak da içerdeki lere sormaya başladılar. Diğer birkaç kişiye sordular. Tufacı, cep-

çi, piyasadan gibi cevaplar aldılar .

Biz birkaç siyasi varız odada. Bir tahtanın üzerinde oturuyoruz. Arkadaşlar da pek neşesiz, fazla konuşmak da istemiyor canımız. Şoför bir ara bana dönerek :

«Sizin suçunuz ne abi?» dedi.

«Siyasi» deyip sustum.

«Solculuk falan mı abi?»

«Eh işte...»

• Ben de mahkemeye düştüm abi o davadan» deyince meraklıdım.

«Hayrola ne oldu?» diye biz sorunca arkadaşı söze karıştı.

«Bi anlatsana şu işi» bize dönerek, «bi anlatsın da görün abi başına gelenleri.» Sonra şoför anlatmaya başladı :

«Altmışdokuzda oldu hadise abi. Benim o zaman bi arabam vardı. Borcuna da az kalmıştı. Ben, böyle taksi çalışıyordum. Bi akşam bir arkadaşımla bir gece kulübüne falan gittik. Kafaları çektiğim. Sonra arkadaş tutturdu beni eve götür diye. Ben, kafayı iyice tutmuştu, şuralardan bir yerlerden bir taksi çağırıralım seni de eve bırakınsın beni de, dediysem de anlatamadım. Senaslansın, yamansın, diye otorttu beni direksiyonun başına. Evi Ayrancıdaydı, götürüp bıraktım. Ne gelirse arkadaş yüzünden geliyor adamın başına abi. Gece olmuş, saat bir buçuk, iki. Bakanlıklar'dan Kızılay'dan aşağı gazlamış gitdiyorum. O saatte in cin top atıyor oralarda abi. Ben nasıl olsa yol boşтур diye gazlamışım... Arabanın hızı seksenin yüzün üzerinde. Akıllının biri de benim gibi yapmış -yol nasıl olsa boştur- diye Sıhhiye'den ters yola girmemiş mi: Birden karşıma çıktı abi. Direksiyonu bi kirdim Atatürk heykelinin dibine vurduk abi.

Bir de gözümü açınca ne göreyim? Hastanedeyim. Biraz kendimi toparlayınca pencereden atlayıp hastaneden kaçtım abi. Sokakta güç belâ bir taksi buldum. Beni eve götürdü. Evimi de zor buldum abi. Sarhoşum bi yandan, çarpmışım üstelik, başım dönüyor ki nasıl. Neyse evi bulduk yattık. Sabah bi gürültüyle uyandım ki, kapıyı kıracak gibi vuruyorlar. Beni bi yakaladılar ,ayaklarım yerden kesildi. Ankara'da polis kalmamış, bizim evi değil mahalleyi kuşatmışlar vallahı.

Beni götürdüler bir savcının huzuruna. Savcı bir şeyle sordu.

Sonra hemen mahkemeye çıkardılar beni abi. Suçüstü mahkemesiymiş. Savcıyı görecektin abi, öyle kızındı ki. Bi başladı konuşmaya, bir sürü şey söyledi döktü abi. «Büyüklerere rezalette, n Atatürk'e hakaretten ve nihayet solculuktan tam yirmi dört sene hapsini istiyorum» demesin mi? O daha konuşuyordu ya, ben dayanmadım. İyi ama hakim bey, ben sağдан çarptım, dedim. Hakim :

«Senin tahsilin ne?» diye sordu

İlkokul üçten ayrıldım ama, hakim bey, o soldan çarptı. diyor. Araba incelensin, ben sağdan çarptım da canım kurtuldu. Sonra vardık bi kaza yaptıktı diye yirmi dört sene hapis olur mu hakim bey, dedim.

Hakim babacan adamdı abi, şöyle bi baktı :

«Mahkeme tutuksuz devam edecek» dedi. İşte böyle abi. Arabayı orda kaybettik, şimdi başkasının arabasında çalışıyoruz. Bu memlekette yaşanmaz abi. Şimdi de şu halime bak.»

Koğuştaki siyâsiler çok güldük bu olaya. Vakit çabuk geçti, o gece.

SORGU

Ankara Emniyet Sarayının bodrumunda eylül 1'e kadar kaldım. 1 eylülde beni yukarı çıkardılar ve :

«Hadi gidiyorsun» dediler. Fakat biraz sonra :

«Gel gel, az gel bir ifade alalım» dediler, girdik bir odaya. Daha evvel bir defa daha çıkışmışlar, parmak izlerimi almışlar, yüzden ve profilden resmimi çekip tekrar bodruma atmışlardı. Girdiğimiz odada bir masanın başına oturduk. İki görevli ifademi almaya başladılar.

Adın, soyadın, ana baba adı, mesleğin, işin, adresin diye kimlik tesbit edilirken ben iyice meraklandım, ne soracaklar acaba diye. Gözaltına alınaklı onbeş günü buluyor, henüz suçumu öğrenemedim. Bütün ihtimalleri gözden geçiriyorum, hiç biri aklıma yatmadı. Onun için iyice meraklanmıştım. Kimlik tesbiti bitmişti ki:

«Eee, anlat bakanım, nasıl solcu oldun?» dediler. Ben pek soruya benzetemedim bunu ve :

«Anlamadım, ne demek yani?»

«Neden solcu oldun, nasıl oldun, anlat bakanım.»

«Böyle beş dakkalık bir iş değil ki bu. Yani biz durup dururken solcu olmadık ki. Yani bir gün aklımıza esti, hadi solcu olağım filan deyip solcu olmadık. Bu çok uzun bir süreç işi. Uzun uzun onu mu anlatayım yani?»

«Evet onu istiyoruz.»

«Bir özet yapmaya çalışayım bakanım» dedim.

Evet, ben o anda biraz gerilere kadar gittim. Doğru, biz eskiden sağcıydık, daha doğrusu solun ne demek olduğunu bilmeyorduk ve sola karşı kurulmuşduk. Bilmediğimiz sola karşı okullarda bizi iyice doldurmuşlardı. Hele lisede kargadan başka kuş ve Durkheim'dan başka görüş bilmeyen bir felsefe hocamız vardı ki, lise biterken bize şunları söylemişti :

«Çocuklar, artık lise bitiyor, üniversiteye gideceksiniz. Orada komünistler, sosyalistler sizin de yanınızda gelecekler, ama mutlaka gelecekler, eşitlik vaadiyle sizi aldatmaya kalkacaklar. Sakın hasakın aldanmayın.» Zaten sola düşman olarak hazırlamıştı bizi. Sonra üniversitede geldik, bize hiç eşitlik vaadeden filan olmadı ama biz solcu olup çıktıktı. Şimdi ise nasıl solcu olduğumu anlatmam isteniyordu. Hayatımı bir sinema şeridi gibi gözden geçirip başladım anlatmaya :

«Evet biz durup dururken solcu olmadık. Biz 27 Mayıs sonrası gençleriyiz. 27 Mayıs sonrasında hatta öncesinde, gençlerin yurt sorunlarıyla ilgilenmeleri gerekiğine dair bir kanaat gelişti. Biz 27 Mayıs sonrasında, onceleri herkes fikirlerini hür olarak söylese, Türkiye kalkınır sandık. Fakat çok geçmeden gördük ki, herkes bir şeyler söylüyor ama Türkiye'nin kalkındığı filan yok. Yavaş yavaş anlamaya başladık ki, bir ülkenin kalkınması, doğrudan doğruya ekonomik sorunların ele alınıp doğru kavranmasıyla olabilir. 1965'lerden itibaren de ekonomik sorunlarla ilgilenmeye başladık. Örneğin 1965 yılında ortaya atılan «Millî petrol» kampanyasında ben de vardım.»

«Hangi hadiselere katıldın onu da anlatacaksın zaten.»

«Anlatırm, katıldığım olayları saklamak için hiç bir sebep görmüyorum. Millî petrol kampanyasından sonra, yeraltı kaynaklarımız, madenler konusunu inceledik. Daha sonra montaj sana-

yiini inceledik, yabancı sermaye konusunu inceledik ve her inceleyişte gördük ki bütün ekonomik sorunların altında menfaat grupları var. İçin içine menfaat girince, taraf tutmak gerekti. Biz fakirden ve Türkiye'den yana olduk. Olay kısaca bundan ibaret : **Biz, işte böyle bir gelişmenin sonucu solcu olmuş olduk.**»

«Sen hep iyi yanlarını anlatıyorsun.»

«Kötü bir yanı da yok zaten.»

«Hangi olaylara karışın anlat bakalım» dediler. Ben aklımda kalanları savunmaya başladım. 6. Filoya karşı yapılmış yürüyüşler İstanbul'dan Ankara'ya «Özel Okullar devletleştirilmelidir» yürüyüşü, İzmit'ten İstanbul'a yapılan «Montaj Sanayiine hayır» yürüyüşü Gebze'deki tütün mitingi ve başkaları.

«Sen o Kanlı Pazarda da vardın değil mi?»

«Evet vardım.»

«Çok işe karışın sen. O Kanlı Pazar neydi öyle?»

«Bizim yürüyüşümüz Vilâyete bildirimli, yasal bir yürüyüştü. Zamanın İçişleri Bakanı Sükan ve Ulaştırma Bakanı Bilgiç Adapazarı'ndan ve başka yerlerden adam toplayıp bizim yasal yürüyüşe saldırttılar. Bu saldırıyı Saadettin Bilgiç, İstanbul Liman Lokantası'nda bir yemekte organize etti. Şimdi onun suçlusu da biz mi olduk?»

«Söyle bakalım senin takma adım ne?»

«Benim takma adım filan yok.»

«Vaar, inkâr etme çünkü biz biliyoruz..»

«Kesin olarak yanlış, benim takma adım filan yok.»

«Söyle bakalım Lâz İsmail'i tanıyor musun?»

«Hayır tanımiyorum.»

«Tanırsın, tanırsın.»

«Tanımiyorum.»

«Lâz İsmail sen değil misin yani?» demesinler mi.

«Bu da nerden çıktı, ciddi olun lütfen.»

«Yoo, biz son derece ciddiyiz. Biz İstanbul'dan Lâz İsmail'i istedik, seni gönderdiler.»

«Ben ne Lâz'ım, ne İsmail'ım, ne de Lâz İsmail'ım.»

Bu tartışma bir süre uzadı. Sonra tanımadığım birkaç isim nordular, tanımadığımı söyledi.

«Gün buşka ne soracaktık?» dedi biri. Öbürü cevap verdi :

«Markist, Leninist olup olmadığını sormadık.»

«Evet... Ama kendi anlattı zaten nasıl solcu olduğunu» dedi.

SAĞLAMMIŞIM...

Sorgudan sonra beni, önce Mamak Askerî Ceza ve Tutukevi-ne götürdüler. Fakat yanlış olmuş, aynı arabayla Dışkapı'daki gözaltı evi olarak kullanılan bir yere getirdiler. Hakkında tutuklama kararı olmayan sanıklar burada kalıyor. Tutuklandıktan sonra diğer askeri cezaevlerine gidiyorlar.

Artık askerlerin eiindeyiz. Günde bir saat kadar bahçeye çı-kip hava alıyoruz. Emniyet Sarayı bodrumundan kurtulduğumuz için memnunuz. Burada güneş görüyoruz hiç olmazsa.

Sorgum sırasında bana belli bir suç isnat etmemişlerdi. Ben kendi kendime, «Her halde esas sorgum savcıda yapılacak, bunları arşivlemek için sordular. Ne suç isnat edecekler acaba.» di-ye düşünüp duruyorum.

Bir gün beni ve yeni gelen iki kişiyi çağrırdılar. Usul böyley-miş ve yeni gelen herkesi doktor muayene edermiş. Benim için sağlık kurulu raporu verileli iki ay olmadı henüz. Fakat hissediyorum ki, iyi değilim. Bizi çağrırdıkları zaman hastalığımı söylemeye karar verdim. Umut dünyası demişler. Belki hakkımdaki işlem hızlanır diye düşündüm. Öyle ya, ben gözaltına alınalı yirmi güne yaklaşıyor, hiç bir işlem yapmadılar hakkımda. Halbuki ben kanserliyim ve sağlık kurulu tedavimin Türkiye'de mümkün olmadığı-nı ve yurt dışına gitmem gereğini bildiren raporu vermiş bana. Azıcık kanun diye bir şey varsa, benim buralarda olmamam gere-kiir.

Doktorun karşısına dizildik. Doktor kötü kötü bir baktı ve :

«Harun Karadeniz sen misin?» dedi ve ekledi. «Tanıdım.» Doktor gençten bir subaydı. Sonra hepimize birden sordu :

«Bir hastalığınız filan var mı?» Ben, tam sırası deyip :

«Ben, böyle dıştan iyi görüneceğim ama, gerçekte hasta-yım ve tedavi görmem gerekiyor.»

«Nen var?»

«Kolumda kanser var ve sağlık kurulu yurt içinde tedavisi mümkün değil, diye rapor verdi.» dedim.

Doktor şöyle kızgın kızgın baktı ve yandaki ere dönerek :

«Yaz sağlam!» dedi. Ben, iyice şaşırılmıştım.

«Siz beni muayene bile etmediniz, sağlık kurulu beni bir hafta inceledi ve hasta, üstelik önemli hasta diye rapor verdi» dedim.

Doktor bir an duraklayıp bizi dinleyen ere çıkıştı :

«Yazsana sağlam diye.» Ben tekrar sordum :

«Ben, sağlam mıyım şimdi?» doktor duraklamadan ve sert bir sesle cevap verdi :

«Evet, sağlamsın.»

Açı açı güldüm ve acıdım doktora.

O günlerde radyo, Kanser Haftası dolayısıyle sık sık, «Kanserden korkma, geç kalmaktan kork» diye anonslar yapıyordu.

OLSA OLSA ODUR

Ankara'nın Kalaba mahallesİ sakinlerinden bazılarının başına gelenler hayli enterasındı. Ankara'nın kuzeYine düşen bu mahalle fakir mahallelerden biri. Orada bir ilkokul ve bir de orta okul varmış. O günlerde Millî Eğitim Bakanlığının «Okullara çocuklarını kaydettiren velilerden hiç bir harç alınmayacağına ve her ne ad altında olursa olsun para almanın yasak olduğu» yolundaki bildirişi radyoda sık sık okunmuş. İktidar partilerine dayanıp gemisini yürütmeye alışıklardan, biri, Millî Eğitim Bakanlığının bildirisine rağmen velilerden para almaya kalkınca okul yöneticileri ile arası açılmış. Başta ortaokul müdürü olmak üzere öğretmenler ve bazı velliler adamın para toplamasına karşı çıkmışlar.

Siz misiniz engel olan. Aklını kullanmış bizim adam ve gidip «Sayın muhabir vatandaşlar» arasına katılmış. Başta ortaokul müdürü olmak üzere bazı öğretmen ve öğrenciler ile mahallenin muhtarını, baş azasını ve onların gittiği berberi ve kehveciyi «gizli örgüt kurdu bunlar» diye ihbar edivermiş... Kalaba mahallesinden otuz kişiyi aşıkın mahalleli boylamış burayı.

Orda anıtları bazı sorguları. Mahallenin kahvecisinin adı Cevat Kabadayı. Saf, temiz yürekli, mert ve dünyası kahvesiyle sınırlı bir adam. Böyle iş ilk geliyor başına. Çağırılmışlar onu da:

«Söyledi bakalım, Mao'yu tanıyor musun?» demişler. Cevat'ın

Mao'dan filan haberl yok ve zaten Mao yerine Mova diyor.

«Tanımiyorum.»

«Tanırsın tanırsın. Ne biliyorsan hepsini anlatacaksın yoksa biz adamı benzetiriz» diye iylce sıkıştırmışlar. Cevat düşünmüş düşünmüş ve :

«Bir gün benim kaveme eli çantalı, foterli bir adam geldi, iki kahve içip gitti. Olsa olsa odur. Çünkü öbürlerini tanımiyorum» demiş.

Cevat' a soruyoruz :

«Neden o adamı dedin ki?» Cevat açıklıyor meseleyi :

«O adam giderken dört tane Amerikan sigarası unuttu ben o cigaralara el koyup içmiştim. Kaveye gelenlerden bir tek onu tanımiyordum. Bana öyle geldi ki, o herif cigaraların hesabını soruyor benden.»

MUHTARLIK KAYITLARINDA BU İSİMLER YOK.

Kalaba Mahallesinin bir muhtarı var. Baş âzâda orda aynı koğusta yatıyoruz. Muhtar CHP'li, fakat o politikayla pek uğraşmamış. O vatandaşın dertlerini dert edinmiş ve vatandaşın günlük sorunları peşinde koşup durmuş. Bunu rahatça söylüyorum. Çünkü, eğer vatandaşın günlük işlerine koşmasayı bunca zaman muhtar kalamazdı sanırım. Dile kolay, bu muhtar o tarihte tam otuziki senelik muhtardı. İktidarlar değişmiş, o değişmemiş.

Muhtarın yaşı ellî-altmış arası var. Ömründe böyle iş görmemiş. Büyük bir terör esmiş mahallede ve hepsi alınmış içeri. Bu şaşkınlık içinde çağrımlılar muhtarı ve :

«Söyle bakalım, mahallede neler yapıyorsunuz? Marks'ı, Lenin'i, Mao'yu tanıyor musun?»

«Tanımiyorum,» demiş muhtar.

«Tanırsın, tanırsın iyi düşün ve doğru konuş» demisler. Fakat muhtar kendinden ve hafızasından emin cevap vermiş :

«Vallahi ben, bu mahallede otuziki senedir muhtarım, bizim kayıtlarda bu isimler yok.»

Sorguya pek devam etmemişler galiba, ama Kalabalıları da bırakmuyorlardı. Kalabalıların çoğu kırk günü doldurdular gözaltın-

da. Daha sonra da çıkaramadılar ortaya ordaki örgütü? Ve dava açamadan bıraktılar mahalleyi.

KOMUTANDAN ÖZÜR DİLERİM

Gözaltına alınalı üç haftayı geçti, henüz bizim suçtan haber yok. Tedaviden vazgeçtim hapse bari atmasalar. Hadi attılar da diyelim, bari suçumun adını bilsem. Baktım olacak gibi değil, bir dilekçe yazdım. Dilekçemde benim gözaltına alınmamdan bu yana üç haftayı geçtiğini, hakkında henüz hiç bir işlemin yapılmadığını, gerçekte hasta olduğumu ve hastalığımın çeşitli raporlar ve son olarak da sağlık kurulu raporuyla sabit olduğunu belirtip, «hakkındaki hukuki işlemin hızlandırılması için gereğini» deyip dilekçeyi verdim.

Biraz sonra, bir nöbetçi geldi ve beni komutanın çağrırdığını söyleyip aldı götürdü. Vardık erkekler gözaltı ve kadınlar hapseının komutanının odasına.

«Hasta mısın sen, raporun filan var mı yanında?»

«Evet hastayım, yanında raporlarım da var.»

«Madem böyle hastasın da şimdije kadar neden dilekçe vermedin?»

«Ben, akşam sabah ifadem alınır, bırakılırlım sanıyorum.»

«Sanıyorumla olur mu? Sen buraya geleli bir haftadan fazla olmuş. Geldiğin zaman dilekçe verseydin şimdije kadar gitmiş bile olabilirdin. Komutan niçin erken dilekçe vermediğime çok kızmıştı ve bu sözleri adeta azarlar gibi söylüyordu.

«Özür dilerim iyi düşünemedim herhalde» dedim. Komutan nöbetçiye :

«Götürün bunu koşa. Orda size bir rapor versin o raporun suretini alıp dilekçesine ekleyin ve hemen gönderin.»

Koşa geldik. Nöbetçiye bir rapor verdim aldı gitti.

Günler gelip geçti ve ben dilekçeden hiç bir cevap alamadım. Değişen bir şey olmamıştı.

GENEL MÜDÜRÜN BOYNUNA ASILAN TAHTA

Günler gelip geçiyor ve hemen her gün yeni birileri geliyor

koğuşumuza ve eski birileri gitmeliydi. Gidenlerin hepsi evlerine gitmiyor tabii, bazıları tutuklanıp hapse gitmekte. Emniyet Sa-
rayının bodrumunda tanıştığım Muammer Sun'un geldiğini söy-
ledi biri. Muammer Sun'un üçüncü gözaltına alınışıydı ve kanıksa-
mıştı artık. Müteferrika arkadaşı geliyor diye dış kapıya doğru yü-
ründüm, beklemeye başladım.

Bir süre sonra idare odasının o taraftan askerlerin arasında
yürüyen biri belirdi. Fakat getirilen Muammer Sun değildi. Ak-
saçılı gözlüklü ve yaşlı biriydi bu gelen. Nöbetçiler kapıyı açıp ge-
tirdiklerini içeri atıp, demir parmaklıklı kapıyı yeniden kitleyip git-
tiler.

«Geçmiş olsun» dedik sıradan.

«Sağolun» dedi ve ben yemek yediğimiz masalardan birini
göstererek, «Şöyle buyurun oturun» dedim. Orada bulunanlardan
bazılarımız da beraberce oturduk masanın başına. Tabureler kü-
çüküktü, masalarca hüradan biraz halice.

«Siyasi filan herhalde geliş sebebi» dedim ben.

«Öyle gibi» diye karşıladı.

«İsminiz nedir beyefendi?»

«Mehmet Erdemir.»

«Ne iş yaparsınız?»

«Ben TEK Genel Müdüryüm. Türkiye Elektrik Kurumu Genel
Müdürlü.»

Doğrusu ben, Mehmet Erdemir'i basından tanıyorum ve TEK
Genel Müdürü olarak biliyordum, ama böyle bir mekânda kar-
şılaşmak aklımın ucundan geçmediği için, Mehmet bey ismini
söylediği zaman çıkaramamıştım.

«Mehmet Erdemir TEK Genel Müdürü, gıyaben tanıyorum
sizi. Çok geçmiş olsun. Ben de inşaat mühendisiyim, diye başla-
yıp arkadaşları da tanıttım. Şu doktor, bu mimar, ortaokul öğret-
menleri ve ortaokul müdürü, Kalaba Köyü muhtarı, baş azası ve
öğrencileri de buradalar. Kılığımız kıyafetimiz iyi değil, ama en-
tellektüel seviye fena sayılmaz» diyerek işe biraz espri karıştır-
dım ben çünkü, Mehmet bey pek neşesizdi.

Biraz daha konuşuldu. Sonra:

«Başka yer yok mu burda?» diye sordu. Yatakhane bölümü-
ne geçtik.

Ranzalarda ot yataklar vardı ve tüyü yolunmuş kahverengi battaniyeler vardı, fakat çarşaf olarak hiç bir şey yoktu. Mehmet bey boş yataklardan birini seçip uzandı.

Mehmet beyin hikâyesini daha sonra öğrendik. Kemalettin Eken'in vurulduğu ve benim de Dev Genç mahkemesinden tahliye olduğumuz gün, bir konuşma yapmış. Genel Müdürlükte toplantı için toplandıkları sırada bir telefon çalmış. Mehmet bey telefon dakiyle konuşuktan sonra yanındakilere dönerek, Kemalettin Eken'in vurulmuş olduğunu öğrendiğini söylemiş ve «Memleket iyi ce karışıyor galiba, bu gençler kana kan mı istiyorlar acaba? Yazık iyiye gitmiyor durum» mealinde bir şeyler söylemiş.

Bu konuşmadan sonra dört ay filan geçmiş ve Mehmet beyi Genel Müdürlükten uzaklaştırmak isteyen Adalet Partililer, bu sözleri evirip çevirip : «Oh oldu, aferin gençlere» biçimine dönüştürüp Mehmet beyi ihbar edivermişler. İşte, bu nedenle Mehmet bey aramızda bulunuyormuş. Nitekim serbest bırakıldıktan bir süre sonra görevinden alındı.

Mehmet bey kötü şartlara pek şaşıyor. Günde üç defa diziliп esas duruşa geçerek sayılıyoruz. Bizim yaşımız hadi genç filan ama Mehmet bey altmışına yakın. Günde üç defa hazırlola geçmesi şaşırtıyor haklı olarak. Bulunduğumuz gözaltıevinde bir usul var, oraya gelenin resmi çekiliyor? Pek insanca bir manzara olmuyor bu resim çekmeler. Çünkü bir uzun kenarı ipli 15 santime 40 santimlik bir tahtayı asıyorlar adamın boynuna ve tahtanın üstüne tebeşirle ismini yazarak resim çekiyorlar. Bu sayede resmin kime ait olduğu karışımıyormuş.

Bir gün baktım karşısından ellerinde Fotoğraf makinaları ve tahtaları ile resimci erler geliyor. Ben şoke olmasın diye Mehmet beyi uyarmak için durumu anlattım.

«Şimdi yeni gelenlerin resmini çekecekler. Yani sizin de resminizi çekerler. Burada bir usul var, insanın boynuna bir tahta asıp isim yazıp resim çekiyorlar. Pek insanı bir görüntü olmuyor ama usul böyle, onun için siz de alırmayın tahtaya» dedim. Mehmet bey önce inanmak istemezmişcesine gözlerimin içine baktı. Ben de «evet böyle maalesef» diye ekledim.

Resimciler geldiler :

«Yeni gelenler» deyip Mehmet bey de dahil olmak üzere bir-

kaç isim saydılar. Sonra Mehmet bey ve diğerlerini bir duvarın dibine dizdiler, tahtaları boyunlarına astılar ve isimlerini yazıp birer poz çekip gittiler. Boynunda asılı tahtayla Mehmet beyi duvarın dibinde hatırlıyorum da, pek iç açıcı değildi manzara.

Bu da yetmedi. Meğer resimler yanmış ve onun için ertesi gün aynı sahne bir daha tekrarlandı.

TAHSİLDARI NİYE İKİ AYDA BİR GÖNDERMİYORSUNUZ?

Yeni gelenlerin evlerine haber verme hakları var. Haber verme işi akşamları oluyor. Mehmet bey de evine haber vermek istiyordu. Bir akşam sayımından sonraydı. Mehmet bey bizi teftiş eden başçavuşa başvurdu.

«Bizim eve bir haber vermek mümkün mü?» dedi.

Başçavuş pek yukarıdan bakıyordu :

«Ne iş yapıyorsun sen?»

Mehmet bey şöyle bir durakladı ve :

«Ben TEK Genel Müdüryüm, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürü» dedi.

Başçavuş cevabı alır almaz:

«Siz niye o elektrik tahsildarlarını iki ayda bir göndermiyorsunuz evlere» dedi.

Mehmet bey tek kelimeyle perişandı ve zar zor: «Biz elektroğrı belediyelere veririz, onlar öyle şey yaparlar» diyebildi.

Başçavuş, Mehmet beyi suçüstü yakalamış da ne diyeceğini şaşırılmış bir halde görmüş olmalı ki :

«Tahsildarı iki ayda bir gönderseniz rahatça ödeyeceğiz. Altı ayda bir olunca birikiyor, ödemesi zor oluyor» diye âdetâ çıkıştı.

ARANIZDA ZİL TERTİBATI MI VARDI?

Mehmet bey eve göndereceği haberi filan unutmuştu. Başçavuş sormaya devam etti :

«Senin sunucu ne peki?»

Mehmet bey çaresiz konuştu :

«Kemalettin Eken paşa vurulduğu zaman güya zıl çalıp oynamışım.»

Başçavuş :

«Aranızda zil tertibatı mı vardı?» deder demez ben oradan kaçtım. Gördüğüm sadece Mehmet beyin bir süre konuşmadığı idi. Daha sonra ne konuşuldu, neler dendi bilmiyorum.

KOMUTANLA TARTIŞMA

Eylül ayını yarılıamıştık, fakat benim suçtan hâlâ haber filan yoktu. Otuz ağustosta ordu kademeleri yenilemişti. Bir gün dediler ki, yeni Kara Kuvvetleri Komutanı tutukevlerini ziyaret edecek, her taraf temizlensin.

Koğuusta bir fikir attılar ortaya, yeni komutana durumumuza duyuralım. Duyurulacak başlıca iki durum tesbit edildi. Birincisi otuz günü geçen gözaltı süreleri. Özellikle Kalaba mahallesi sahkinlerinin gözaltı süresi kırk güne yaklaşmıştı. Mahkemeye filan çıktıkları da yoktu. O günlerde Anayasa Mahkemesi gözaltı süresini onbeş güne indirmiş, fakat hemen yürürlüğe konmamış ve halen otuz günlük gözaltı yürürlükteydi. Yani bir adamı mahkeme huzuruna çıkarmadan en fazla otuz gün gözaltında tutulabilirlerdi. Fakat kimse otuz güne aldırdığı yoktu. Bir bu husus duyurulacaktı, bir de benim sağlık durumum. Kim konuşacak, kim konuşacak derken ihale benim üstümde kaldı. Ben konuşabileceğimi, ancak bu iki durumu biraz içiçe söyleyebileceğimi belirttim, anlaştık.

Biz, Kara Kuvvetleri Komutanını beklerken, askerî hapsehaneler komutanı Kemal Saldırانer geldi. Saldıraner, Ankara'daki tüm askerî hapsehanelerin komutanı, koğuşları teftiş ediyor ki biraz sonra Kara Kuvvetleri Komutanına gösterirken sürpriz bir durum olmasın.

Kemal Saldıraner köşeyi bucağı incelerken bazı arkadaşlar :

«Buna da bi söyleyelim belki öbürü buraya girmez. Girerse ona da söyleziz» dediler. Ben de olur deyip beklemeye başladım. Saldıraner teftişini bitirip gitmeye yöneldiği anda ben çok alçak bir sesle söze başladım :

«Efendim izin verirseniz size bir iki durumu arzetmek istiyorum.»

«Söyle bakalım.»

«Burada birçoğumuzun gözaltı süresi otuz günü geçtiği halde mahkemeye çıkarılmıyor. Bir de benim durumum var. Ben kan-sıriyim ve hakkımda sağlık kurulu raporu var. Sağlığım kötü, gözaltına alınanı bir aya yaklaşırız hakkımda hiç bir işlem yapılmadı henüz. Eğer benim gözaltı sürem de bir ayı geçer ve uzarsa ne olacak diye endişeleniyorum.»

«Burada kimse bir aydan fazla kalmaz.»

«Şunlar gözaltına alınanı otuz sekiz gün oldu.»

«Buraya geleli kaç gün oldu, önemli olan o?»

«Buraya geleli olur mu, daha önce emniyette kalmışlar.»

«Oradakiler sayılmaz.»

«Nasıl sayılmaz?»

«Emniyettekiler filan sayılmaz.»

«Biz Sıkıyonetimin emriyle emniyete alınıyoruz ve biliyorsunuz, emniyet teşkilatı da Sıkıyonetime bağlıdır. Sayılmaz olur mu?»

«Ben, buradakileri sayarım.»

«Mahkeme kararı olmadan hiç kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Kanun açık.»

«Ne hürriyetinden bahsediyorsun sen? Kanunlara karşı gelirsiniz sonra da kanundan, hürriyetten bahsedersiniz.»

«Kanunları çiğnayan sizsiniz.»

«Çok konuşsun sen, sus bakayım.»

«Ne susacağım, benim hayatım tehlikede, böyle giderse zaten öleceğim. Daha ne susacağım?»

«Ölürsen öl, zaten her gün bir kaçınız ölüyor.»

«Ben ölürsem, kim olacak sorumlusu?»

«Benim sorumlusu.»

«Sorumlunun siz olduğunuzu ve emniyette geçen günlerin gözaltı süresine dahil olmadığına dair yazılı belge verebilir misiniz?»

«Yazılı belge mi?»

«Evet, hayatmdan sorumlu olduğunuzu söyleyorsunuz, bunu yazılı olarak verin lütfen.»

«Ben karışmam böyle şeylere. Bana buraya adam getirirler, sonra da alır götürürler. Ben ötesine karışmam.»

Ve gitti.

Konuşmanın başında son derece sakindim. Fakat, insanın ta-hammülü bir yere kadar oluyor. Sonra sınırlendim ve artık nereden inceyse kopar deyip başladım tartışmaya. Tartışma sadece ikimiz arasında geçmiştı, ama herkes sesini kısmış dinliyordu. Ben, hayli kızımış koğuştakiler de biraz heyecanlanmışlar ama yine onlar yatıştırdılar beni.

SORGU VE MAHKEME

Gözaltına alındığımın otuz üçüncü günüydü.

«Harun Karadeniz, hazırlan, savcılığa gideceksin» dediler. On dakika kadar sonra da beni alıp bir arabaya bindirdiler ve mahkemelerin oraya götürdüler. Beni önce bir bekleme salonuna koydular. Ben bir yandan seviniyordum, hele şükür savcuya bari çıkyoruz, diye bir yandan da meraklıyordum, acaba ne suç işnat edecekler diye. Çok bekletmediler ve beni alıp bir savcının karşısına götürdüler. Savcı ifademi almaya başladı. Önce hüvilyet tespitini yaptı ve peşinden :

«Bu ifade senin mi?» diye poliste alınan ifadeyi gösterdi.

Baktım :

«Evet benim» dedim.

«Buradaki isimleri tanımıyor musun?»

«Hayır tanımıyorum.»

«Başka bir diyeceğin var mı?»

«Benim diyeceğim yok, ama gözaltı sürem otuz günü geçti.»

«Tamam ifade bitti. Şurayı imzala.» Kâğıtları daktılodan çıkardı.

Bütün ifade beş altı satır tutmuştur, çoğu da kimlik tespitindi. İmzaladım. Dışarı seslendi ve nöbetçilere :

«Hadi götürün» dedi. Ben, iyice meraklıdım ve :

«Peki ne olacak şimdi?» dedim.

«Orasını mahkeme bilir» dedi. Dedi ama, ses tonu hiç de iyisine değildi. Ve nöbetçiler beni tekrar bekleme odasına getirip bıraktılar. Doğrusu kafam iyice bozuldu. Eskiden iyi kötü bir suç adı uydurup tutukluyorlardı. Şimdi ise suç adı bile söylemeden otuz üç gün gözaltında tutuyorlardı. İster misin suç adı söylemeden bir de tutuklaşınlar bu hasta halimle beni? Olur mu olurdu.

Zaten Ankara'ya geldiğim günlerden beri her gün bir başka inanılmaz olaya tanık oluyordum. Kafama iyice koydum mahkemedede yapıp yapıp suçumu öğrenecektim.

TEPEM İYİCE ATTİ

Aradan kısa bir süre geçmişti ki, beni adını hâlâ bilmediğim bir kız ile birlikte çağırıldılar ve süngülü nöbetçilerin arasında bir mahkeme salonuna götürüp oturttular. Meğer yanlış salona oturtmuşuz, bizi oradan kaldırıp bir başka salona oturttular.

Bir kaç dakika sonra mahkeme heyeti (üç subay) kürsüdeki yerlerini aldılar. Hüviyet tesbiti yapıldı. Duruşma yargıçı konuştu :

«Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı adlı müşavirliği ve sıkıyönetim savcılığı tevkifinizi istiyor ne diyorsunuz?»

Ben daha yargıcın sözü bitmeden :

«O niye?» demişim. Bir tevkifimiz eksiki zaten. Tepem iyice attı.

«Daha evvel bu konuda ifade vermişsiniz.»

«Hangi konuda ifade vermişiz?»

«Poliste ve savcılıkta verdığınız ifadelerde suçunuz size söylemiştir.»

«Bana kimse suçumun ne olduğunu söylemedi. Bu tevkif nerden çıktı anlamadım. Ben, suçumun ne olduğunu öğrenmek istiyorum.»

«Suçunuz 141.»

«Suçumun 141. olduğunu şu anda öğrenmiş bulunuyorum. Kanuna göre bana suçumun tam olarak söylemesi gereklidir. Ben öğrenmek istiyorum, ben ne yapmışım da 141 olmuş? Hangi filmdir 141'e giren?»

Benim zaten tepem atmıştı. Yargıcı da sınırlendi ve dosyayı kaldırıp bana göstererek :

«Buradaki ifadeleri inkâr mı ediyorsun yanı?»

«Hayır etmiyorum o ifadeler benim. Fakat o ifadelerde suç yok. Hayat hikâyeni anlat dediler, ben de anlattım.»

«Yani sen 141 ile ilgili herhangi bir suç işledi mi?»

«Ben 141 ile ilgili herhangi bir suç işlemesine işlemedim. Fa-

kat bana suç işledin diyen de olmadı. Hakkında hiç bir suç isna-
dı yok. İfadeler okunsun, bana suç isnadı bile yapılmadı. Bu tev-
kif talebi nerden çıkıyor?»

Hakim iyice kızmıştı. İfadeleri okumaya başladı. Daha doğru-
su yarı sesli bir halde gözden geçirmeye başladı. İfadeler soru
cevap şeklindeydi ve sorulardan anlaşıldı ki, bana suç isnadı ya-
pılmamıştı.

Sonra bana o tanımadığım isimleri tekrar sordular. Tanıma-
dığını söyledim ve :

«Ben tam otuz üç gündür suç isnadı yapılmadan gözaltında-
yım. Ben eskiden birçok olaya katıldım. Bu olayların bazılarında
da yargıldım ve suçsuz görüldüm. Son birkaç yıldır ise hasta-
yım ve hiç bir olayla ilgim olmadı. Halen yurt dışında tedavim
gerektiğine dair sağlık kurulu raporum var. Ben, kanunsuz olarak
otuz üç gündür gözaltında tutuluyorum. Hürriyetlerim, İş duru-
mum bir yana, hayatı tehlike içindeyim. Bu sözlerimin aynen böy-
le zapta geçilmesini ve tahliyemi istiyorum» deyip sözümü bi-
tirdim. Hakim zapta geçmesi için benim sözlerimi zabıt kâlibine
tekrar ederken : «Ben otuz üç gündür gözaltındayım» diyordu ki ben
itiraz ettim :

«Otuz üç gündür, diye zapta aynen geçmesini istiyorum» de-
dîm.

«Otuz günü geçkin bir süre» diye zapta geçirildi sözlerim.
Ben de, artık sustum.

TAHLİYE KARARI

Sonra yanındaki kız arkadaşın sorusu yapıldı. O kendine
sorulan isimleri tanıdı. O'na yapılan su çısnağı Deniz Gez-
miş ve Yusuf Aslan'la ilgili bir bildiri dağıtmak filandı. O ise bil-
diriyi bir masada gördüğünü, okuduğunu ve aynı masada bırakıp
gittiğini söyleyip tahliyesini istedi.

«Salondan dışarı çılayın» dediler. İki yanımızdaki nöbeçiler bi-
zi salonun dışına çıkardılar ve orada on dakika kadar bekledik.
Sonra tekrar içeri aldılar. Duruşma yargıçı :

«Bir kişinin tevkifi için kanunen suç işlediğine dair kuvvetli
belirtiler bulunması gereklidir. Biz, dosya üzerinde yaptığımız ince-

İlemeye göre suç işlendiğine dair kuvvetli belirtiller bulamadığımız için adlı müşavirlik ve savcılığın tevkif taleplerinin reddine karar verdik» dedi.

Duruşmadan sonra tekrar gözaltı evine getirildik ve bekleye başladık. Ankara'da âdet öyleydi. Tahliye kararı alsalar bile bir hafta on gün yine de bekletiyorlardı adamı.

Kalaba Mahallesi sakinleri, tahliye kararından bir hafta kadar sonra tahliye olup gitmişti. Tahliye kararını alıp koğuşa döndüğüm zaman, birkaç gün evvel tahliye kararı almış olan TEK Genel Müdürü Mehmet Bey, orada bekliyordu. Tahliye kararından iki gün iki gece sonra bir akşam saat 7.30-8.00 sularında beni bırakırlar. Benden önce tahliye kararı almış olan Mehmet Erdemir hâlâ oradaydı.

Doğru garajlara gittim ve bir otobüsle İstanbul'a...

ÖLSÜN İSTİYORUZ

Gece saat dörde doğru İstanbul'da evimdeyim. Karım da benden haber almak için Ankara'ya gelmişti. Fakat görüşmemiz yasaktı. O da başka bir arabayla aynı akşam dönmüş Ankara dan.

Yol boyu düşündüm Anra'yı, Ankara'da tanık olduğum olayları ve beni neden tutukladıklarını. Suç isnadı bile yapmadan yaşırdıkları otuz beş günü düşündüm. Güneş görmeyen odaları, su içtiğimiz tuvaletleri ve başkalarını.

İstanbul'a geldikten sonra öğreniyorum ki, ben içerdeyken karım İstanbul Sıkıyönetim Adlı Müşaviri Turgut Akan'a çıkmış ve :

«Kocamı hangi suçla tutuyorsunuz? Sağlığı iyi değil hayatı tehlike söz konusu. Sağlık kurulları ve klinik raporları bu durumu belirtiyor» demiş. Adlı Müşavir'in cevabı ise benim Ankara öykümün içyzünü açıklamaya yeter de artar bile : «Ölsün istiyoruz.» demiş adlı müşavir. «O eline silah almadı eğer eline silah alsaydı işini bitirmek çok kolaydı. O bizim için eline silah alanlardan daha tehlikeli ve onun için de ölsün istiyoruz.»

Bu sözler 1972 yılı sonbaharında söylendi. Şu an yıl 1975 ve aylardan şubat. Benim sağ kolum kesildi ve fakat ölmemedim..

Ankara'daki tutukevinden tahliye olduktan sonra İstanbul'a döndüm. İki günde bir pasaport için emniyete baş vurma gereği-

ne inanmıştım artık. Pasaport istemek her an sınırlarımı yeniden bozuyordu. Ama bir yandan da bu hastalık ilerliyordu. Bundan ötürü ortalama iki ayda bir pasaport isteğimizi yeniledik yetkili mercilere. Her seferinde «Yine mi siz? Hangi yüzle pasaport istiyorsunuz? Hâlâ mı pasaport diyorsunuz?» gibi cevaplarla bizi başlarından savdılar. Aradan uzunca bir zaman geçti. 1973 genel seçimleri sonrasında Türkiye'deki siyasi yapıda oluşan az da olsa bir değişiklik göze çarpmaya başladı. İşte bu yeni oluşan ortam içinde biz de pasaport alabileceğimizi daha fazla ümit etmeye başladık. Ne var ki, henüz hükümet kurulmamıştı. Hele bir hükümet kurulsun da pasaport isteyelim umudunu korurken bir türlü yeni hükümet kurulmuyordu. Ama bu arada da kolum artık iyice rahatsız etmeye başlamıştı. Kolumna 100 gramlık bir ağırlığı kaldırıramaz hale gelmiştim. Ve kolumnu bu durumdayken Ankara'da tutukevindeki hapishane doktoru SAĞLAM diye rapor yazmıştı benim için. Uzatmayalım. Bir gün Çetin Altan'ın gözünden rahatsız olduğunu, yurt dışında tedavi görmesi gerektiğini ama pasaport almadığını gazeteler yazdı. Bunu okuyan arkadaşlarımdan birisi de, «Harun'un durumu daha berbat, tüm hayatı tehlikede. Ona da pasaport vermiyorlar» diye gazeteye haber verince gazeteciler benimle ilişki kurdular. Ben de olayı olduğu gibi anlattım onlara. Özellikle Cumhuriyet, Yeni Ortam, Milliyet, Günaydın gazeteleri benim durumumu açıklayan yazılar yazmaya başladılar. Sonuçta, 18 Aralık 1975'te 18 aylık bir gecikmeden sonra bize pasaport verdiler. Pasaportu almanın şaşkınlığı içinde bir anda burdan derlenip toparlandık. 20 aralıkta T.C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Haydarpaşa Numune Hastanesi Sağlık Kurulundan yurt dışında tedavi görmem gereğine ilişkin rapor aldık. Ama parasal durumuz kötüydü. 1964'ten beri sigortalı olduğum için Sosyal Sigortaların Samatya Hastanesine baş vurdum. Elimdeki bütün raporlara rağmen, yine de tahlil yapılması gerekiyor dediler. Yaşlıca bir kadın doktor kolumna şırınga batırıp o kesimden sıvı aldı. Henüz tahlil sonucu bize bildirilmeden sigortanın yasalarını bize bildirdiler: «Tedavi parasının ödenmesi için meslek hastalığı olması gereklidir. Bir mühendisin meslek hastalığı ne olur diye, bu gün bile düşünüyorum. İnşaatta başa taş düşmesi mi? Yoksa ayağa çivi batması mı? Parasal olanakları dostlarımızdan sağladık

bizi utandırırcasına hızla ve güçle destek oldular. Sağ olsunlar.

Bizi 24 Aralık 1973'te Londra'ya uğurladılar. Kolumn ağrıyor ve şırınga batan yer sürekli kanıyordu. Bu benim ikinci kez Londra'ya gidişimdi.

LONDRA'DA YDİK..

Karım Hülya İngilizce biliyordu. Bana hem refakatçılık hem de çevirmenlik yapacaktı. Karışık duygular üzün ve sevinç içinde Londra'daydık. Önceden kaldığım bildiğim bir semtteki otel odasına gittik, bavullarımızı koyduk. Ve ben henüz gün batmadığından eşimi Londra sokaklarında dolaştırmak istedim. Oysa tarih 24 Aralıkmış ve oranın Christmas'i olmuş. Her yer tatilmiş. Sanki savaş da terk edilmiş bir şehir gibiydi Londra. İlk şok orda oldu bizim için sanki yanlış bir yere gelmişiz izlenimini edindik bir anda. Oteller çok pahalı olduğu için bir pansion aramaya başladık. Bir yandan pansion arıyoruz, bir yandan da eski doktorumuzu. Doktorum yılbaşı tatili nedeniyle hastanede yoktu.

KOLUN KESİLMESİ GEREK

Doçent Mr. Nash'ı bulabildik. Kolumnaki şişliği görünce «Peki, hemen kan tahlilleri yapalım, röntgen filminizi çekelim. Mutlaka kötü bir şey var diyemem, ancak durum iyi görünmüyor. Umut ederiz kötü bir şey çıkmaz siz de en kısa zamanda yurdunuza dönersiniz. Ama yine de belirtelim son sözü tahliller ve röntgen söyleyecek» dedi. 1973'ün son günü tahlillerden sonra biyopsi yapıldı. Bize sonucu bildirdiler: «Kolun kesilmesi gereklidir» dediler. Önce kesin bir kötüükten söz etmemişlerdi. Biraz umutlanmış, biraz sevinmiştim. Umut dünyası bu. İnsan ölümü, kolunun, hangi bir uzungunun kesilmesini, kör olmayı umut edemiyor. Kötüye yormak istemiyor, başına gelsin istemiyor. Bizimki de belki birazcık umut dünyasındandı. Ama yine de çaresizce kabullendik kan tahlili sonuçlarını. Sağ kolumnun çekilen röntgen filmlerinde kemikle etin sınırı bütünüyle kaybolmuştu. Bana sinir kesici uyutucu bir hap verdiler. 1973'ü 1974'e bağlayan gece acı çekmemem için. Tam da bir pansion bulmuştuk o gün, hastaneyə yakın. Pan-

slyondaki yalnızlığımız, garıplığımız kolay anlatılamaz. Sabaha dek uyuyamadık. Daha doğrusu, ben uykı ilâcının etkisiyle uyumaya yöneldiğimde, eşim Hülya sürekli olarak : «Uyuma. Uyursan, uyınır misin ,uyanmaz misin bileyemiyorum. Ne olur uyuma» diye yalvarıyordu. Çok kötü bir gece yaşadık. Tarifsiz. Ama yapılacak başka bir şey yoktu. Ertesi gün 1 Ocak 1974'te tatil olmasına rağmen hastaneye çağrırdılar. Başka bir doçentle beraber durumu yeniden incelediler. Ocak ayının ikisinde esas doktorum, Mr. Griffiths ve beni muayene eden iki doçent konsültasyon yaptılar.

İngiltere'de insana verilen değeri sizlere somut bir olayla belirteyim. Kolumnun kesileceği ve hastaneye yatacağımı söylediğim zaman. Doktorumuza: «Bizim ciddi bir para sorunumuz var. Hastanenin günlüğü kaç paradır? Bu hastalık bize sonuçta kaç patlar? Bunu bilmek istiyoruz» dedik. Doktorumuz o kadar yalnız bir cevap verdi ki, «Siz hastasıınız. Şu anda tedaviye ihtiyacınız var. Elbette, hepimizin çeşitli parasal sorunları var. Ama bunlar daha sonra gelir. Önce sizi bir iyi edelim. Sonra sizin paranız var mı? Yok mu? Ne kadar var? Onu daha sonra konuşuz» dedi. Bu söz Türkiye'de pek duyamayacağımız bir sözdü bizim için. Bize büyük destek ve güven kaynağı oldu. O gün hastaneye yattım. 3 Ocak 1974 günü ameliyat odasına aldılar. İki saat süren ameliyatla sağ kolumu omuzla dirseğin arasından kesip aldılar. 4 Ocak sabahı uyandığım zaman artık bana İhanet eden sağ kolum yoktu. Kolun kesilmesi benim için sürpriz olmadı. Yıllardır ummadığımız bir olay değildi. Ama kabulü de pek kolay değildi doğrusu. Bir gece özel bakım altında kaldım, serum verdiler o gece boyunca. İläçlerin etkisiyle midir nedir, hiç bir acı duymadım. 5 Ocak 1974'te kendimi toparlayıp jiletle aynanın karşısına sakal tıraşı oluverdim. Baş hemşire beni o durumda görünce dehşetten dona kaldı, konuşmadı bir süre kadıncağız. O zamanlar söylediğim bir tek söz vardı : «Bu kol bizimle buraya kadar geldi. Burdan daha ileri gitmiyor. Ama biz buradan daha ileri gideceğiz.»

«ALTI AY ÖNCE NİYE GELMEDİNİZ?»

Tahlillerin sonucunu 1973'ün son günü bize bildirirlerken, karımıyla doktorun bir an kavga ettiğini gördüm. Daha doğrusu karım

doktora bağırıp çağrıryordu. Doktor da gayet aşağıdan alıp karımı yataştırmaya çalışıyordu. Pek İyi İngilizce bilmediğim halde durumun iyi olmadığını kavramıştım. Meğerse doktor karıma «6 ay önce niçin gelmediniğ çok geç kalmışsınız» demiş. Karım ise «Siz sıkı-yönetim nedir hiç bilir misiniz? 18 aydır pasaport almaya çalışı-yoruz buraya gelmek için. Siz ise 6 ay önce niye gelmediniz di-yorsunuz. Bunu nasıl dersiniz?» diye sanki bize pasaport verme-menin suçu doktora aitmişcesine çatıvermişti. Aradaki kavga bu nedenle çıktı. Doktor da «Sıkı-yönetim herhalde çok kötü bir şey olmalı. 2. Dünya Savaşı sırasında İki ay kadar İngiltere'de de sıkı-yönetim ilân edilmişti» dedi ve bizi yine hayrete düşürdü. Biz gariban Türkler 50 yıllık Cumhuriyet tarlhimizin aşağı yukarı 35 yılını sıkı-yönetim altında geçirmiştik. Bir İngiliz kadar hayrete düşmemiştir. Doktorun ne sıkı-yönetimi anaması, ne de 12 Mart Muhtırasını ve ne de 12 Mart Muhtırasının uygulanmasını anaması mümkün değildi.

10 gün sonra hastaneden taburcu oldum. Kış olmasına rağmen gökyüzü açıktı. Güneş vardı. Kendimi hapisten çıkışcasına coşkulu ve hür hissettim. Bana ihanet eden sağ kolumu bırakmıştım. Büyük bir rahatlık duyдум içimde. Karımla iki arkadaşım hastanedeki eşyalarımı iki naylon torbaya doldurmuşlardı. Yükleri pek ağır değildi, üstelik ben pek coşkuluydum. «Eve kadar yürüyerek gidelim» dedim.

Bir odada kalıyorduk, helâyi ve banyoyu o pansiyonda kalan kimselerle paylaşıyorduk. Üç hafta sonra sancılarım basladı, ilaçlar pek etkilemiyordu artık. Haftada bir gün doktorlar görüşüyorlardı. Kesilen kolun henüz şısı inmemiştir.

7 ay kadar sonra Roehampton Hastanesinde bir protez taktılar. Onunla Türkiye'ye döndük. Ama çilemiz bitmemiştir. Sağ kol tuttumda bir sertlik belirdi. 'ngiltere'ye gittim. Biyopsi yapıldı. Habis tümör bulundu. O bölgeye işin verildi. Aradan iki ay geçti. Omuzdaki bölgede yine sertlik hissettim. Tekrar Londra'ya gittim. Çok geniş bir bölgeye işin vermeye başladılar.

HER ÜLKE KENDİ VATANDAŞINA BÖYLE Mİ DAVRANIR ?

16 Haziran 1975'te parasız kaldırık. Türkiye'den para getirtmek

İçin hastaneden aldığımız raporları konsolosluğa götürüp onaylatmamız gerekiyordu. Onaylanan raporları gönderip T.C. Merkez Bankasından hastalık döviz'i isteyecektik. Bu işlemleri yaptırmak için karımıla beraber çıkış konsolosluğa gittik. Ben o günlerde oldukça rahatsızdım. Sokağa da çıkmayıyordum. Biraz hava alayım diye kendimi zorlayarak konsolosluğa ben de gittim. Oraya vardığımızda oturacak bir yer baktım, doluydu. Türkiye'deki bir devlet dairesinin nasıl olur da aynısını Londra'ya taşımayı becermişler, hayret. Gelen bir sürü vatandaş oralarda bekleşip durur, evrakları neden sonra ancak tamamlanır, kendilerine verilebilir. Her gidişimde bu işe şaşardım. Yine işlemlerin uzun süreceğini görerek oturacak bir yer aramıştım, yoktu. «Ben rahatsızım, sen kalk da ben oturayım» diyeceğim tanıdık bir kimse de yoktu. İçersi sigara dumanyayla doluydu. Konsolosluktan sokağa çıkmayı düşündüm. Karıma «Sen işlemleri yaptır, ayakta duracak gücüm yok, halsizim sokatta kendime elbette oturacak yer bulurum» dedim. O işlemleri yaptırmak için içerde kaldı, bense dışarı çıktım.

BİNAYI İNCELEDİM

Bizim konsolosluk bir çıkmaz sokağın sonunda. Çıkmaz sokaktan caddeye doğru yürüdüğünzdə karşınızda kocaman bir bina belirir. Bu bina Londra'daki çok katlı fabrikada hazırlanıp yerinde monte edilmiş prefabrik apartmanlardan bir tanesidir. Ben de bir inşaat mühendisi olarak zaman zaman bu tür binalara ilgi duymuş, nasıl oluyor, sorunlarını nasıl çözümlemişler diye inceliyordum. Nitekim bu konuda bir çok kitaplar satın aldığım gibi bazı kütüphanelerden de fotokopiler çıkarmıştım. Amacım bu konuyu bilimsel olarak incelemek, öğrenmek ve sonuçta Türkiye'de az bilinen bu konuyu mesleki bir yayın olarak sunmaktı.

Ben bu çok katlı prefabrik binaya sağdan soldan baktım. Binayı hatırlımda kaldığına göre üç tane perde ve dört tane kolon taşıyordu. Ben bunları inceleyip düşünürken Hülya'nın konsolosluktaki işi uzadı. Konsolosluğa doğru tekrar yürüdüm. Birden bire bir araba geldi, konsolosluğun kapısına. Birtakım adamlar teşâşla indiler, konsolosluğa girdiler. Ama girmeleriyle çıkışları bir oldu. Gençlerinden bir tanesi gülerek bana doğru yürüdü. Besbel-

İi tanıdık biri diye düşündüm. İlyce yaklaştı, mırıltıyla selâm verdi, ben de «merhaba» dedim, el sıkıştık. Ama bir baktım adam 'ngilizce konuşuyor. O zaman anladım ki mırıltılı selâmi da İngilizceymiş. Ben çok az bildiğim İngilizceyle, İngilizceyi az bildiğimi söyledim. «Eğer yavaş yavaş konuşursanız anlayabilirim» dedim. «Peki, yavaş yavaş konuşalım» dedi. Kendisini tanıtmak için «Ben Scotland Yard'dan geliyorum» dedi. Herhalde başka bir sorun var ortada giblilerden düşündüğüm için çok rahat «Buyrun» dedim. Bu adamla ne kadar anlaştık, ne kadar anlaşamadık tam bileyemiyorum ama adam benim adresimi, mesleğimi, burada niçin beklediğimi sordu. Ben de adresimi verdim. Karımın konsoloslukta olduğunu içerde yer bulamadığım için sokakta beklediğimi söyledi. Karımın ismini ve adresini aldı, beni sokakta bırakıp konsolosluğa girdi. Sokağın başını polisler kesmişti. Çıkmaz sokaktan ayrılmam engellenmişti. Bu arada ben karımdan da durumu sorarlıars, sorun aydınlanır diye düşündüm. Ama pek öyle olmadı. İş uzadı, yarım saat geçti ben de bu sefer tekrar konsolosluğa girdim. Beni sorguya çeken Scotland Yard'dan gelmiş olan polise, «İsterseniz içerde bekleyebilirim» demiştim. «Yok, yok zararı yok burada bekleyebilirsiniz» demişti. Meğerse, sonradan anladığım kadariyle karımıla benim ifadem arasında uyum olmasın diye içeriye girmemi istemişler.

LONDRA'DAKI SORGU

İçerde konsolosluktan birtakım kâğıtlar getirmişler karımın önüne : «Bu formları doldur. Scotland Yard kocanızı sorguya çekiyor» demişler. Konsolosluk birbirine girmiş iş alabildiğine büyümüş. Neyse ki ben vardığım zaman işlemlerin sonu yaklaşmıştı. Bir iki mühür ve imzadan sonra biz konsolosluktan çıktı, sokağı yürüyüp tekrar caddeye doğru gelirken Scotland Yard'ın polisleri yolumuza kestiler: «Nedir mesele» dedim, bu sefer bende kızdım. «Ben inşaat mühendisiyim, bu inşaat da prefabrik bir inşaat onun için baktım. nedir çıkardığınız bu mesele» diye biraz bağırrı çağırır gibi oldum. Scotland Yard polisleri nazik bir tavırla, «Yok yok, bir şey yok biz durumu anladık. Fakat konsolosluğunuzdan sizin için iyi şeyler söylemediler onun için telâşlandık. Biz önce gi-

dip oraya sorduk. Konsolosluğunuzla aranız açık galiba sizin» dediler. Biz de o zaman «Doğrudur, açıktır, zaten açık olduğu için hastayız zamanında pasaport vermediklerinden bu hale düştük, sonradan seçim oldu da biraz daha sosyal demokrat iktidar geldi, o sayede buraya geldik. Yoksa bizim bu konsolosluklarla aramız iyî değildir» diye açıkladık. O sırada boş caddede sözde arkadaşını arayan konsolosluğun kapıcısı beceriksizce bizi dinlemeye çalışıyordu.

Ne kadar inandılar, ne kadar inanmadılar bilmiyoruz. İfadeler arasında onlar da epeyce polis olarak tezat yakalanmaya çalıştilar. Bizi bir hayli bekletip yolcu ettiler, sonra da takip etmeye başladılar.

ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR

Bizim konsolosluktakiler sonradan öğrendiğimiz kadariyle, «Bu adamı tanıyor musunuz?» diye soran polislere, «Tanıyoruz anarsıstır» demişler. Bunun üzerine Scotland Yard'a da kayıt oluşturduk. Türkiye'deki çektiğimiz yetmedi orada da iki saat kadar Scotland Yard'a ifade vermek zorunda kaldık.

11 Temmuz 1975 cuma günü doktorlarımız «Elimizden başka bir şey gelmiyor, işin tedavisinden de yeterli sonuç alamadık, nasıl isterseniz öyle yapalım» dediler. Biz güldürü ve acıyla ama yine de Anadolu insanının canlığını içinde geri dönmek istedik yurdumuza. Yaşantımızın son bölümüyse, son bölümünü, son günüyse son gününü, son dakikasıysa son dakikasını yurdumuzda gün, dakika saniye olarak yaşamak istedik.

HARUN İÇİN

HARUN'DAN BİZE KALAN

1960-1970 döneminde sosyalist bireyler için en zor kullanılabilecek yargılardan biri, «İşçi sınıfı devrimciliğinden sapmazlık»tır. Harun'un ise, en önemli özelliklerinden biri, İşçi sınıfı devrimciliğini bir an olsun unutmamasıdır. Birçok yanlışın öne sürüldüğü, birçok yanlışın doğru bittiği dönemlerde o hep İşçi sınıfı devrimciliğini mihenk taşı olarak kullanmıştır. Bu nedenle sert saldırılara uğramış, olay olay, birey birey birçok kişinin üzerine yürümekten geri durmamıştır.

Harun, 1961 yılında TİP'in kurulması, 1962 yılında sosyalizmin bilimi ile ilgili yayınların çoğalması, 1966 yılında FKF'nın örgütlenmesi ile üniversitede ortaya çıkıp gelişen yeni bir genç kadronun bireylerinden biridir. Önde gelen özellikleriyle bu kadro içinde kendini kabul ettirmiş bir liderdir.

1942 yılında Giresun'un Aluçra ilçesinin, Armutlu köyünde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Samsunda yapmıştır. Lise dönenlerinde «Bir Türk'ün cihana bedel» olduğuna inanmış, münazaralarda «para karakteri bozma» görüşünü savunmuş, münakasalarda «İsmet Paşa'nın sağır olması hükümeti en iyi yönetmesine engel olmaz» konusunu tartışırmıştır. 1962 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bu bilgi dağarcığıyla gelmiştir. 1962-1965 onun için bir sıçrama dönemi olmuştur. Sürekli okuyarak, yeni dostluklar kurarak sosyo-ekonomik konulardaki büyük açlığını gidermeye çalışmıştır.

1965 yılına gelindiğinde o önde gelen öğrenci liderlerinden biri olmuştur. Özellikle 1964 yılındaki «Petrol Millileştirilmelidir» kampanyası sırasında «anti-emperialist» bilinçlenmesini kitap gerçeklerinden pratiğe indirmek fırsatını bulmuştur. 1965 yılından sonra her yeni gün, Harun için İşçi sınıfı meselelerini daha iyi kavramasına yardımcı eden olaylarla dolmuştur. Singer Grevi, 6. Filonun ziyaretleri, Zeytinyağ skandalı, Derby Fabrikasının İşgalii, Özel Yüksek Okullar Yürüyüşü, TÖS Eğitim Şurası, Gerze Mitingi, Montaj Sanayiine Hayır Yürüyüşü, Barış İçin Ari Şöleni, NATO'ya Hayır kampanyası hep birbirini izlemiştir. Harun, bu ve benzeri olaylarda sürekli olarak bir işçi sınıfı devrimcisinin gelişen bilincini yaşamıştır.

Harun, bütün bu olaylarda ortak çalışmayı esas almıştır. Sürekli olarak birçok arkadaşıyla, omuzdaşıyla birlikte olmayı başarmıştır. Her yeni olay ona ortak çalışmanın, birlikteliğin önemini anlatan bir araç olmuştur. İşçi sınıfını temel alan Harun, bu ve benzeri olaylarda sürekli olarak bir dünya devrimci hareketinin birlikimlerinden öğrendiklerini ülkemiz pratiği içinde kendine özgü bir anlatıma ulaştırmıştır. «Kapitalsız kapitalistler» broşürünü yazarak, ülke sorunlarını bildiriler dışında tartışan ilk öğrenci lideri olmuştur. «Alfabe» ve öğretim sistemi üzerine büyük ilgi uyandıran bir çalışma yapmıştır. Onun arkadaşlarıyla yürüttüğü çalışmaların temeli araştırmacılık ve beraber hareket olmuştur. Bu olumlu özellikler her geçen gün bir bireyin, liderin gençlik içerisinde isim olarak, kadro olarak gelişmesine neden olmuştur.

1967 yılı Harun Karadeniz, Çetin Uygur ve Faruk Yalnız'ın üniversite öğrenci birlikleri yöneticileri olarak doğrudan TİP'e parallel birçok eylem yürütme isteklerinin açıklandığı yıl olmuştur. Karadeniz ve arkadaşları FKF'nin aynı dönem içerisinde güçlü bir örgüt haline getirilmesi yolunda çaba sarfetmişler, FKF ile sürekli işbirliğine girmişlerdir. Bu tutum Harun ve arkadaşlarına karşı bazı fraksiyonlar adına saldırının yoğunlaşması sonucunu doğurmuştur.

Şaşmaz işçi sınıfı devrimcisi Harun, 12 Mart döneminde kanser olduğu açık seçik elindeki on raporda belli olmasına rağmen üç kez tutuklanmış uzun süre hapiste kalmıştır. Bu üç tutuklama da üç garip gerçeklik taşımaktadır. İlk tutuklama Harun'un mahkeme önünde verdiği cevapta «safsataname» olarak sergilenen TKP Davası olmuştur. Bundan sonra Harun, isim, yönetim ve yapı değiştirdiği için FKF'den sonra üye olmadığı Dev-Genç Davasıyla ilgili tutuklanmıştır. Ankara'daki üçüncü tutuklanması ise, hakimler tarafından bile nedeni bilinmeyen bir olay olmuştur. Bütün bu tutukluluklar sırasında daha önce de gitmek zorunda kaldığı Londra'da tedavisinin devam etmesi gereğine dair başvuruları 12 Mart savcısı ve hakimler tarafından olumsuz cevaplandırılmıştır. Tutukluluk onu öldürmenin aracı olarak kullanılmıştır.

1974 yılı sonunda gidebildiği Londra'daki tedavisi de «geç kalınması» nedeniyle Harun'un ölümden kurtulmasını sağlayamamıştır. 11 Temmuz 1975 tarihinde Londra'dan «bir ölüm mahkû.

mu» olarak raporunda «4 hafta yaşayabilir» ibaresiyle dönmek durumunda kalmıştır. Harun, bu son döneminde de bir işçi sınıfı devrimcisinin güzelim bilinciyle gününün acısız geçirebildiği iki-üç saatinde yazarak mücadeleşini sürdürmüştür.

Harun'dan bize kalan, mücadele azmıdır. Harun'dan bize kalan, işçi sınıfı devrimciliğine Inançtır. Harun'dan bize kalan, ortak çalışmadaki başarısıdır. Harun'dan bize kalan, güzelim bir anlatımdır. Harun'dan bize kalan, mücadele süreklilik ve yılmezlikler...

HARUN'LARI YAŞATMAK İÇİN

OKTAY AKBAL

«Harunlar ölmez» diye bağıriyordu binlerce genç. İnançla, güvenle... Harunlar ölmez. Ama bir tabutun arasında yürüyorduk. Harun Karadeniz'di o tabutun içinde yatan. Harun ölmüş! İşte! Kanser iyiyip bitirmiştir. Önce kolunu çekip almış. Sonra sinsi sinsi yürüyüp tamamlamış işini, Harun ölmüş... Herkes bir gün ölecek. Ama Harun'un ölümü başka bir ölüm. Gözler önünde bırakılmış ölümeye. Açıkça bu gencin ölmesi istenmiş. Kimsenin umurunda olmamış ölmesi...

Harunlar ölmemeli, Harunlar öldürürmeyecek, diye bağırmalıyız. Harunların ölmeyeceği, öldürülmeyeceği bir anlayış, bir düzen, bir evren kurmalıyız. Bunun için çalışmalıyız. Cenaze arkasında yürümek, «Bağımsız Türkiye», «Faşistler kahrolsun» diye bağırmakla, yollara yazılar yazmakla, sol cepheyi sayısız grupcukla, bölmekle, devrimci birekimi parçalara ayırmakla olmaz bu. Tersine daha da geciktirir gerçek demokrasinin kuruluşunu... Önler, olanaksız hale sokar.

Harun Karadeniz'in cenazesine binlerce insan katıldı. Çoğu gözyası döküyordu açıkça. Kiminin gözyaşları ise içine akıyordu. Devrimci olsun olmasın Kadıköy'den geçen her yurttaş otuz iki yaşında bir yüksek mühendisin, bir aydın insanın ölümü karşısında duygulanıyordu. Soruyordu yaşılı kadınlar: «Kimdir bu genç?» Anlatıyorlardı, eline kâğıtlar tutuşturuyorlardı, anlıyor muydu o insanlar Harun'un kimliğini, savaşımının nedenini, ölümüne giden çetin yoldan neden geçtiğini? Bir genç adam ölmüş, binlerce insan onu seviyor, bu kadarı yetiyordu «sade» yurttaşı duygulandırmaya...

Bir ara cenaze kortejinde kavga bile çıktı. Solun birbirine karşıt grupçukları arasında bir anlaşmazlığı nedeni. Herkes solcuydu, ama ayrı ayrı görüşteydi bu gençler. Hersey bitmiş, her sorun düzelmış, güçlükler ortadan kalkmış, iş sosyalizmin değişik tanımına, uygulanma yöntemlerindeki ayrıılıklara kalmış! Bir ara yumruk yumruğa geldi devrimci gençler. Sanıldı ki, kalabalığa kar-

şı devrimciler sizmiş, olay çıkarmak istemiştir. Değildi, kavga, anlaşmazlık solun her zamanki kısır çekişmelerinin sonucuydu...

Hepsi «Harunlar ölmez» diye bağıriyordu Harun'un tabutunun arsında yürüken... Harunlar ölmez... Harun Karadeniz unutulacak bir kişi midir? Değildir. Kuşaklar boyu anısı yaşayacak, yaşatılacak. Halktan yetişmiş, yüksek öğrenimini başarıyla bitirmiş, istese yaşamını en iyi koşullarda geçirebilecekken, zengin olabilecekken, halkına bağlı kalmak, halkını uyandırmak, bilinçlendirmek yolunu seçmiş, onulmaz hastalığını bile bile ölümü göze almış bir kişi. Devrimcileri birleştirmeli, bütünleştirmeli böyle kişiler. Amaç, halk çoğunluğunun mutlu olacağı bir düzeni kurmak. Gerici, tutucu, halka karşı politikacıları, akımları, alışkanlıklarını alt etmek. Öyleyse niye bu amaca ayrı ayrı yollardan yürümek, niye gücü parçalamak, tek bir yumruk haline getirmemek?

«Cumhuriyet»te Harun Karadeniz'in ölümeden az önce yazdığı, nerdeyse kanına kalemini batırarak yazdığı anıları okuyoruz. Bu yazılar birşeyler anlatmalı bize. Bir genç adam bile bile ölüme itilmiş. Bunca sağlık raporuna rağmen, gözle görülen onulmaz hastalığına rağmen, karşıt güçler onun yok olmasını istemişler, başarmışlar da bunu. Bundan bir ders almalı değil mi? Sağcı iktidarlılarla karşı savaşında birleşmek, bütünleşmek gereğine iyice inanmalı artık... Harunlar ölmez diye bağırmakla iş bitmiyor. Harunlar, Harun gibiller her zaman ölüyor, öldürülüyor, yenik düşürülüyor, ortadan kaldırılıyor. Bunu önlemenin yolu nedir? Türkiye'de gerçek demokrasiyi tüm koşullarıyle kurmak... Bu yolda savaşımı atılmak. Paramparça örgütler kurarak değil, kafayı kullanarak, sağduyu neyi buyurursa onu yaparak... Türkiye halkının geleceği buna bağlı. Geçmişten, geçen olaylardan, bunca acıdan, bunca ölüden, birşeyler öğrenmemeliyiz.

Harunlar ölmez. Elbette ölmez, gerçek demokrasi kurulunca, Anayasal haklarımızın kılınadokunmak olanaksız olunca, Türk ulusu oylarıyla kendi yazgısını yaratınca, devrimci gençlik bellili bir ülkeye, bir amaca hep birlikte yürüyünce.

(21 Ağustos 1975 Cumhuriyet)

YARGININ ADALETSIZLİĞİ

H. BASRI AKGIRAY

Gerçi, hukuk bir üst yapı kurumudur. Ne var ki, hukuk kurallarını uygulayanlar, özellikle yargı görevlileri, karar ve davranışları ile alt yapı ilişkilerinin düzenlenmesinde büyük ölçüde etkili olabilirler.

Örneğin, Yargıtay'ın toplu sözleşme ve grev konusunda aldığı içtihat kararlar, işçi-işveren ilişkilerinde, sendikal çalışmalarda doğrudan etkili olduğu gibi, taşınmaz mal dalında, mahkemeler ve Yargıtay'dan çıkan kararların, mülkiyet içindeki işlevi inkâr edilemez. Bu denli güce sahip yargının adaletsizliği ise korkunçtur. Gerçekten, adalete güven sarsıldığı anda anarşî başlar, sokağın gürültüsü yoğunlaşır.

Bir ülkenin millî eğitimi bozulursa, bunun olumsuz sonuçları ancak bir kuşak sonra kendini gösterir. Silâhlı kuvvetlerin yeteneklerini yitirmesi ancak bir savaş sırasında felâket doğurur. Yönetim yozlaşırsa bir süre örtülü kalabilir. Ama eğer, bir topluma, yargı'da adaletsizlik yapılrsa çöküntü hemen başlar. Değerli bir hukukçumuzun, anlam olarak anımsayıabildiğim bu sözlerine katılmamak olanaksızdır.

Özellikle 12 Mart yönetiminde, bir çok örneklerine tanık olduğumuz yargı adaletsizliklerinden birini ve sanırım, yüreklerke kurşun ağırlığı ile oturan en acılışını, Harun Karadeniz'in Cumhuriyet'te yayımlanan ve bir yaz gününün bitiminde başlayan öyküsünde yaşamış bulunuyoruz.

Harun'un yüreklerimiz burkularak izlediğimiz öyküsünden e-dindiğimize göre, askeri yargı görevlileri, yasalara aykırı, olumsuz ve adaletsiz kararları ile O'nu uzun süre özgürlüğünden yoksun bırakmışlar ve giderek vücudu kemiren kansere yardımcı olmuşlardır.

Gerçekten Harun'un yabancı ve yerli sağlık kurumlarından aldığı, Sağlık Bakanlığında da onanmış raporlara dayalı isteklerinin «tutuklu sanıkların hastalık sebebi ile tahliyelerini mümkün kılan bir hükmün yasalarda bulunmadığı» gerekçesi ile savcılıkça reddedilmiş olması, meslekî yetersizlikten öte insancıl bir

davranış da değildir. Şundan ki, Ceza Mahkemeleri Usulü Yasası'nın 399. maddesinde «Akıl hastalığına tutulan mahkumlar hakkında hürriyeti bağlayıcı cezanın infazı, iyileşikten sonraya bırakılır.

Diğer bir hastalık dahi, hürriyeti bağlayıcı bir cezanın infazı halinde mahkûmun hayatı için kat'î bir tehlike teşkil ediyorsa bu hastalıkta dahi aynı huküm tatbik olunur.» hukmünü koymuş ve 404. maddesinde «Cezanın İnfazına Başlandıktan Sonra Hastalık Münasebetiyle mahkûmun hapishane hastanesinden başka bir hastaneye kaldırılması halinde hastanede geçirdiği müddet ceza dan indirilir.» hukmü ile de, en ağır cezaya çarptırılmış azılı suçluların bile sağlığını korumak gereğini duymuştur. Oysa tutuklu sanıklar daha suçlu bile değildir. Dava sonunda aklanmaları her zaman olanaklıdır. Nasıl ki, Harun da bir bölüm suçlamalardan aklanmıştır. Böylece bir yanda suçluluğu saptanmış kişilerin sağlığını koruyup, suçsuzluğu olasılıklı tutuklulara aynı koruyuculuğu göstermemek ceza adaletine de cezanın amacına da ters düşen bir tutumdur. Yasalarda tutuklular hakkında huküm bulunmaması hukuki bir gerekçe olamaz. Bilindiği gibi, usul hükümlerinin uygulanmasında kıyas geçerlidir. Böyle olunca Harun'un hiç değilse bir hastaneye kaldırılmasına karar verilmesi yasal bir zorunluk olarak ortaya çıkar.

Bu açık yasal duruma karşın, kanser gibi insan sağlığı bakımından en öldürücü bir hastaliktan acı çeken Harun'u, 25 kişili barındıran 15 metrekarelik bir odada, tüm sağlık koşullarından yoksun biçimde yaşamaya zorlamak yargı'nın adaleti ile bağdaşmaz. Böyle bir karara imza koyacak kişinin hukuka da insanlığa da yararlı olabileceği düşünülemez.

Denebilir ki, Harun'u yakalayan hastalık, Onu nasisa bir gün koparıp götürecek. Belki öyle idi. Ama ne var ki, belki o zaman küçük Karadeniz babasının yiğit yüzünü anımsayacak bir çağda olacak, belki Harun birkaç kez daha yavrusunu kucaklayabilecek ve belki de, Harun özlemini çektiği, yolunda yaşamını yitirdiği mutlu günlerin mustusunu duyarak gözlerini kapayacaktı.

Ama ne gam... Harun, elinde nar çiçeği tutan imgesi ile bel-

İeklerimizde, yiğit devrimci davranışları ile yüreklerimizde yaşayacak, devrim tarihine dört dörtlük bir temel taşı olarak yerini alacaktır .

(26 Ağustos 1975 Cumhuriyet)

GERÇEKLERİ HAYKIRIYORDU

BURHAN ARPAD

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarda Üniversite yoktu. Dâr-ül-Fünûn (Bilimler evi) vardı, Profesör yoktu, Müderris (Ders veren) vardı. Üniversiteli yoktu. Talebe (öğrenci) vardı. Sonra bunların adı değişti. Buyruk gereği Dâr-ül Fünûn yerine Üniversite, Müderris yerine Profesör denildi ve yazıldı. Fakat «Öğrenci» sözü kaldı. Yüzlerce yıllık üniversite geleneği olan toplumların Etudiant, Student (araştırcı) sözünü ne müderris-profesörler benimsedi, ne basın. Bugün de böyle.

Ortaokulu ve liseyi yabancı okulda iyi dereceyle bitiren oğlum, İstanbul Üniversitesi'nde girdiği yabancı dil bilim fakültesinde sekizinci sömestire kadar gelmişti. Fakat sekizinci sömestirde, yabancı dilden «Yeterli» notu bir türlü alamıyordu. Oysa, ortaokul ve lisede, hazırlama sınıflarıyle dokuz yıl okumuş, öğrenmişti o yabancı dili, Diplomasında «İyi» yazılıydi. Fakülteye giderken yabancı bir şirkette yazışmalarda çalışmıştı. O yabancı dilden çevirdiği kitapları da yayımlanmıştı. «Yeterli» notunu elde edememesini bir türlü aklım almıyordu. Sayın profesörüne nedenini sordum. Kem küm etti ve «Vallahi efendim notlar iyi değil!» dedi. Oğlumun yabancı dil bilgisini yeterli bulmayan Sayın profesör, İstanbul Kız liselerinin birinde öğrenmişti o yabancı dili. İki yıl kadar da yurt dışında öğrenim görmüştü. Sonra kadroda sırasını bekleyerek doçent ve profesör olmuştu. Bayan profesör, konuyu tartışıırken sık sık öğrenci deyimini kullanınca: «Neden hâlâ öğrenci, diyorsunuz?» diye sormuştur. «Bilmem Etudiant'ın bir karşılığı yok ki Türkçe'de!» cevabını alınca «Üniversiteli diyemez misiniz?» demiştim ve söz kapanmıştır.

Cumhuriyet başlangıç yılları talebe-Üniversiteleri'nin ilk toplu gösterisi, yataklı vagonlar yabancı ortaklısına karşı yapılmıştır. İşbaşındakilerin isteğiyle de yapılmış olsa, sömürücülere karşı kazanılmış kurtuluşun heyecanıyla diye benimsiyebiliriz. İstanbul Üniversiteleri'nin ikinci büyük olayı, yazık ki, basımevlerinin ve

kitabevlerinin yıkımına katılmış olmasıdır. İstanbul CHP müfettişinin düzenlediği saldırıda sivil polislerle birlikte görev almışlardır. 28 Nisan 1960 olaylarında da CHP gençlik kollarının büyük ölçüde çalıştığı ileri sürürlür.

Gencecik yaşıta ölüme bırakılan Harun Karadeniz, Tan, Türkiye basımevleri ve ABC, Berrak, Lena kitabevleri kıskırılmış gençler sivil polis işbirliğiyle yıktırıldığından, iki yaşındaydı. 1960 yılında Samsun lisesindeydi ve toplum olaylarına ilgi duymağa başlamıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde okurken yönetmenliğin yorumu konusunda öğrenim üyelerinin tutarsız davranışları, müderris-profesörlere ve yetişkin aydınlarla iik kuşkuları duymasına yol açtı. Güvenini yitirdi ve 1960'larda gençlik çevrelerini sarıveren toplumcu selin içinde buldu kendini.

Harun Karadeniz, ölümünden az önce yayınlanan «Olaylı Yıllar ve Gençlik» kitabında Karadeniz köylerinde dər gelirli bir ailennin çocuğu olarak ne güçlüklerle üniversiteye ulaşabildiğini, yüksek öğrenimi boyunca katıldığı gençlik hareketlerini ve itici nedenleri düz, içtenlikli ve tenkitçi bir görüşle anlatıyor. Öylesine elimden bırakmadım ki, başladığım günün akşamı bitirdim.

Harun Karadeniz'in yazdıklar, böylesine sarmıştı beni. O. değme toplumbilim profesörümüzün, adı ilericiye, hatta sosyaliste çıkışmış nice yazar ve düşünürümüzün kıyısından-köşesinden dokunmayı göze almadığı, ya da farkında bile olmadığı gerçekler: haykırıyordu. En güzel yılları ve sonunda gencecik hayatıyle ödemeye karşılığı!

«Bu dönemde (1968-1969) gelişmeler gerçekten gençliğin gúcunu aştı ve fakat parti de (TİP.) duruma hâkim olamadı. Bunun içindir ki, gençlik kuruluşları birer partiymiş gibi çalışmaya yapmağa başladılar. Gençlik eylemlerinin en büyük hatası işte bu noktada ortaya çıktı. Bu gelişme içinde bir DEV-GÜÇ ortaya çıkmıştı ve gençliği iktidar ortaklısına çağrırmıştı. Bir çok genç de bunu benimsemişti. Bu ise «Asker, sivil, aydın zümre» edebiyatından sonra «İşçi sınıfının öncü müfrezesi» sözüyle ortaya konan bir sol sapmanın ta kendisiydi. Yapılan hareketler, işçi sınıfı adına ve fakat onun tamamıyla dışında yapılmıştı. 1965-1966'larda aşılan cuntacılık ve halka rağmenlik olayı, Mihri Belli tarafından Marksizm-Leninizm adına yeniden ortaya getirilmişti ve

«Asker, sivil, aydın» zümreden sonra «İşçi sınıfının öncü müfrezeleri diye bir kavramla cunta çağrı yapacak müfrezeler oluşturulmağa başlamıştı.»

Harun Karadeniz'in olayları yaşayarak, döğüse-çekişe billinc-lenerekvardığı Türkiye ve toplum bilim gerçeklerini, yukarıda adını verdiğim kitap basılmadan önce Cumhuriyette okumuş olanlara uzun uzun aktaracak değilim. Fakat günlük gazete okurunun aceleciğiyle gözden kaçmıştır diye bir iki yerinin altını çizeyim. dedim. Harun Karadeniz, 1960 ve hatta günümüz üniversite öğretim çevrelerini düşünce içtenliği ve yürekli davranış açısından bir neslin temsilcisiidir. On binler arasında sayıları kabarık olmasa da düşünebilen, öğrenci gösterilerinin ülke sorunlarını ancak anarşije götürdüğünü, olayları yaşayarak kavramış güçlü bir çevrektirler.

Olaylı yıllar ve gençlik kitabını okurken, Neruda'nın «Yaşadığımı İtiraf Ediyorum» öz yaşam öyküsünü (otobiyografisini) hatırladım. Dünya sermaye gruplarının çevirdiği oyunları, gençlik çevrelerinde kıskırtıcı ajanların kıyıcı eylemlerini anlatan sayfalar İkinci Dünya Savaşı sonrasın çok geri kalmış ülkeleri için geçerliydi.

Harun Karadeniz, ölümünden kısa bir süre önce yazdığı şu satırlarla kapatıyor kitabını:

«Evet, 1960-1970 arası bir çok eylem, bir çok hatayla geride kaldı. Fakat Türkiye'nin sorunları henüz çözüme bile yönelikmedi. Devrimcileri daha bir çok sorunlar bekliyor.

Hataların azalması dileğiyle. Mayıs 1975 İstanbul.»

Harun Karadeniz'lere SAYGI

(3 Eylül 1975 Cumhuriyet)

EN UZUN İŞKENCE

OSMAN S. AROLAT

İşkencenin elinde iki silâh vardır. Bunlardan biri fiziksel acıdır, maddi sıkıntıdır. Bunu artırdığı oranda baskıcıların muteller adamı olur. İşkencenin ikinci silâhi zaman kavramını yok etmektir. İşkencedekine, saniyeleri asırlar kadar uzun geçen zaman haline getirmektir. İşkence altında insan, yer yer yaşamını: işkence odasında, hücrede başladığını sanır, yer yer İşkence oda-sında, hücrede biteceğine inanır...

İşkenceler bu iki silâhi kullanarak bireyleri inançlarından caydırılmaya çalışırlar. Baskıcılar adına, bu korkunç silâhlarıyla saldırırlar.

Harun Karadeniz, 12 Mart döneminde işkencenin bu iki temel unsurunun en sert uygulandığı devrimcilerden biridir. Ona uygulanan falaka acısı değildir. Elektrik verilmesinden doğan, bağırmayı insanın gırtlağına düğümleyen acı değildir. Yumruk, so-pa, tekme, muşta acısı değildir. Aylar, aylarca süren ve hâlâ sürmekte olan ölümcül bir hastalığın kanserin acısıdır. 12 Mart döneminin işkenceleri doktor raporlarında da sabit olduğu gibi. Harun'un sürmekte olan bu acıya düşmesine sebep olmuşlardır.

Elinde kanser olduğunu belirten on tane rapor olduğu halde, Ankara'da ne için olduğunu bile açıklayamadıkları üçüncü tutuklanması sırasında «zindan hekimi» kendisine «sağlam» raporu vermiştir. «Mutlak yurt dışında tedavisi gereklidir» ibareli raporlarını gören Sıkıyonetim eski adlı müşaviri Albay Turgut Akan, karısına «Raporlardan bize ne. Ölmesini istiyoruz» diyebilmiştir. Harun'a Kanser Haftasının «Kanserden değil, geç teşhisten korkun» sloganı hapishanede dinletilmiştir. Onun içindir ki hapishaneden çıkışmasından hemen sonra kolu kesilmek zorunda kalınmıştır. O-nun içindir ki, hâlâ korkunç acılar içindedir.

12 Mart işkencelerinin «hastalığı işkence aracı olarak kullanmaları» yurt dışındaki «geç» müdahalenin de tedavi için yeterli olmaması sonucunu doğurmıştır. Harun bugün, günün birkaç saatı dışında dayanılmaz acılar içindedir.

Genç ve üretken bir kişi olan Harun'un ışıklı yarınları işken.

ceciler tarafından yok edilmiştir. Zamanı yok edilmiştir. İşkenceler onun ömrünü çalmışlardır.

Ama bütün bunlar Harun'u baskıcıların istediği yıkılmış, çözülmüş, vazgeçmiş adam haline getirmemiştir. Sağlık durumunu açıkça bilmesine rağmen Harun, bu dizide okuyacağınız «Yığıt di. renmenin» yazarıdır yine de. Okuyacaklarınız bugün çektiği acılar içinde yazılmıştır. Ben yazdıklarının Harun'u bizlerle birlikte uzun bir gelecekte yaşatacağına inanıyorum.

Harun ise bugün şöyle diyor hasta yatağında: «Yeniden dün-yaya gelsem, mutlaka aynı şeyleri yapardım.»

Doğrudur. Yapardı.

(11 Ağustos 1975 Cumhuriyet)

HARUN'DAN ANILAR

Av : GÜLÇİN ÇAYLIGİL

Önce Hülya'yı tanıldım. Selimiye Kışlası'nın mahkemelere giriip çıkan ünlü dört numaralı kapısı önünde. 1971 yılının sıcak yaz günlerinden biriydi. Av. Enis Coşkun'la birlikte sabahın akşamın altısına yedisine dek süren sinir yıpratıcı, bezdirici duruşmaların birinden çıktıktan sonra. Genç bir kız E. Coşkun'u bekliyordu. Nişanlısı tutukluydu, kanserdi, sağlık durumu cezaevi koşullarıyla bağdaşamazdı, öлürse sorumlusu kim olacaktı, komutana çıkmalıydık, dilekçeler vermeliydik. Anlatıyor, anlatıyor, sorular soruyor, bizden umut verici bir yanıt bekliyordu. Enis'in acele, öнemli bir işi vardı. Bizi tanıstiirdi. «Gülçin gerekeni yapar.» dedi, ayrıldı. Selimiye'nin dik yokuşunu çıkarken hep aynı soruyu yineledi Hülya, «Peki ama Harun öлürse sorumlusu kim, kim sorumlusu?»

Bir kahveye oturduk. Sıkıyönetim Adlı Müşavirliğine verilmek üzere bir dilekçe yazdım, raporları da ekleyerek kendi imzasıyla vermesini önerdim.

Sıkıyönetim Adlı Müşaviri Denizci Hakim Albay Turgut Akan'dı. Yüzlerce, binlerce sayfalık dava dosyalarından fotokopi makinesi olmadan örnek çıkaramıyorduk. Baro Başkanı, müsaade alırsak bir makine tahlis edebileceğini bildirmiştii. Bu nedenle Turgut Akan'a başvurduğumda, «Ne makinesi, ne fotokopisiymiş, ben Mamak'ta savcıyken avukatlar hava aldılar, hava.» demişti. Şaşkınlık, gine de nazik, «Acaba başka bir mercie başvurmam gerekiyordu da yanlışlıkla mı size başvurdum?» dediğimde, «İstediğin yere başvur, cehenneme kadar yolum var, cehenneme git.» demiş; ben de kendisini Sıkıyönetim Komutanı Faik Türün'e İstanbul Barosuna ve Türkiye Barolar Birliği'ne şikayet etmiştim.

O dönemdeki safliğime bakın. Kimi kime şikayet ettim diyey, bugün hâlâ kızarım kendime. Bu dilekçelerimden değil sonuç cevap bile alamamışdım.

Şikâyet olayından sonra, Adlı Müşavirliğin kapısından içeri adım atmadım. Telefonlar da yüzüme kapandı. Bu husumet nedeniyle Harun adına yazdığım ilk dilekçeye imzamı atmıyor,

Hülya'nın vermesini uygun görüyordum.

Hülya ertesi gün yazılıhaneme geldi. Ekli raporlarla dilekçeyi Turgut Akan'a vermiş, ayrıca Harun'un durumunu açıklamış. Sonradan başarılı hizmetlerinden, avukatlarla ve halkla nazik ilişkilerinden olsa gerek «taltifen ve terfian» Askerî Şura'da bilmem hangi görevde atanan bu ünlü hukukçunun Hülya'ya cevabı, «Hastalığından bize ne, daha lyl ya, biz ölmesini istiyoruz zaten.» olmuştu.

Harun'la Maltepe Askerî Cezaevinde tanıştık. Raporlarını ve sağ kolunda fındık büyülüğündeki şısı görmemiş olsaydım, bu uzun boylu, sağlam yapılı, güler yüzlü genç adamın ölüme mahkûm olduğuna inanmadım. 1971 yazı cezaevi ziyaretleri, salıverilmesi için sunulan ve reddedilen sayısız dilekçe alış verişile geçti.

Harun Türkiye Komünist Partisi «T.K.P.» davasının sanığıydı. Sanıkların emniyet ve savcılık ifadeleri dışında hiçbir şey bilmeliyorduk. Nihayet, 1971'in Ekim ayında Askerî Savcısı Hakim Yarbey Nevzat Çizmeci'nin düzenlediği iddianame sanıklara ve bizlere tebliğ edildi. Doğrusu eğlenceliydi. Davanın sanığı olmayan, Londra'da yaşayan bir kadının, Selma Ashworth'un sanıklardan bazlarına yazdığı renkli, dedikodulu mektuplara bu mektuplardan, ilişkilerden yorumlar yaparak sonuçlar çıkarılan M.I.T. raporlarına dayanıyordu. Kanıtlar sadece bunlardı.

Mektuplar ve M.I.T. raporlarını içeren dosyalar evde elden ele dolaşıyor. Polis romanı hızı ve keyfiyle okunuyordu. İyi, hoş, eğlenceliydi ama, örneğin «Mavi Yolculuğa» çıkan, S. Eyüpoğlu'nun «Pazartesi Toplantıları»na giden, S. Ashworth'a mektup yazan, emperyalizme, faşizme, montaj Sanayil'ne hayır diyen, ülke sorunlarıyla ilgilenen kişiler tutuklu olmasa ve de onbeş yıl hapsleri istenmese.

Hayatımda bu derecede ciddiyetsiz tutarsız bir iddianame görmemiştim. Nitekim 3. No.lu Sıkıyönetim Askerî Mahkemosi, gerekçeli kararında: «Türkiye'de 1961-1971 döneminde sol tondansı bu kişilerin birbirlerini tanımları bazlarının zaman zaman mektuplaşmış veya buluşmuş olmalarına göre, Türkiye Komünist Partisinin kurucu, yol göstericileri veya üyeleri olmaları icab ettiliği gibi VARSAYIMLARA dayandırılmıştır. Aynı fikir ve kabul doğrul-

tusunda hareket edildiği takdirde Türkiye'de 1961 ve hatta daha öncelerinden 1971 tarihine kadar sol düşünceye sahip ve sol faaliyete karışmış kimselerin tümünü Türkiye Komünist Partisinin kurucuları, yol göstericileri veya üyeleri olarak mütalaa edip tek bir dava içinde birleştirmek gerekli olacaktır...» diyerek İddianamenin varsayımlara dayandığını belgelemiştir.

Harun sorgusunu hazırlıyordu. Yardımım olur mu olmaz mı diye sorduğumda, «Hayır.» dedi, teşekkür etti. Bir lise son sınıf mantık kitabı göndermemi istediler. Nedenini anlayamamıştım.

İddianamedeki tutarsızlıklarını, çelişkileri, mantıksızlıklarını birbir ortaya koymak için sabırsızlanıyorduk. Biz savunucular, usul hükümlerine göre ancak davanın son safhasında, savunmamızda bu eleştiriyi yapabiliriz.

Harun davanın üç numaralı sanığıydı. İlkinci oturumda bizim yapmak istediğimizin yapabileceğimizin en iyisini, mükemmelini yaptı. İddianameyi didik didik etti, tüm çelişkilerini, tutarsızlıklarını, mantıksızlıklarını satır satır ortaya koydu. Hem de lise son sınıflarda okutulan Osman Pazarh'nın Mantık kitabından alıntılar yaparak, Savcuya doğru düşünme yollarını, kurallarını öğretiyor, bunları kasten çarpittiğini, doğru olmayan önermelere dayanarak çeşitli yargılara varlığını ispatlıyor, mantık biliminde buna saf-sata denildiğini açıklıyor ve iddianameyi «safsataname» diye niteliyordu. Aynı gün Harun mahkemeye, öldürürü kanser hastalığını, hayatının tehdikede olduğunu kanıtlayan onbir rapor sundu. Öldürücü hücreler kolunda yayılmaktaydı, gecikmeden ameliyat olması gerekiyordu. Saliverilmesini istedi. Savcı Nevzat Çizmeci bu istemi, «Sağlık sebebi tahlile için bir mesnet teşkil etmemektedir. Sanık Harun Karadeniz tarafından bir safsataname olarak nitelendirilse bile iddianamede sanıklara mesnes ağır ceza suç belirtilmiştir. Sanığın talebine iştirak etmiyoruz.» diyerek reddiyordu. Sanırım safsataname deyimine fena alınmıştı.

Harun birkaç oturum sonra salıverildi. Dört ay geçince Dev. Genç davasından tutuklanacak, birbuçuk ay da Davutpaşa'da yatıyordu.

1972 yazının sonunda, gecenin geç bir saatinde Hülya geldi. Birkaç gün önce eşim ölmüştü. Acılı günlerimde beni rahatsız ediyor sanısının sıkıntısı içindeydi. «Harun'u Ankara'ya götürü-

yorlar. Şimdi Seçimiye'de» dedi. Yapacak birşey yoktu. Anayasa değiştirilmiş, gözaltı süresi otuz güne çıkarılmıştı. Sanık hiç kimseyle, savunucusuyla bile görüşürülmüyordu. Kırk gün sonra Harun çıkışındı «Neymiş suçun?» dedik. Hiçbirşeymiş. Hayat hikâyesini, nasıl solcu olduğunu sormuşlar, otuz sekiz gün tutuklu bırakmışlardı. İçerde tanıdığı Atatürk heykeline soldan çarpan solcu şoförü, sorgusunda Mao'nun kahvesine hiç uğramadığını, tanımadığını söyleyen muhtarın öyküsünü anlatıp, basıydırdı kahkahayı. Londra'daki İngiliz doktor boşu boşuna mı «Bu çocuğu yaşıtan moraldir.» demişti.

Ankara serüveninden sonra, bilinen pasaport öyküleri başladı. 1973 yılının Aralık ayına kadar pasaport vermediler. Oysa sağlık kurulu raporu refakatli olarak yurt dışında tedavisi gerekliliyordu. Çıkmasını engelliyen mahkeme kararını nihayet kaldırınca bildik. Uzun formalitelerden sonra Hülya ile birlikte gitti. Bir hafta sonra kolunun kesildiğini bildiren bir mektup aldım. Gitmeden bir gün önce bizdeydi. Kolu şişmiş, mosmor olmuştu, ağrılarını belli etmemeye çalışıyor, ateşli kolunu serinletmek için arada bir üflüyor, Hülya'nın kocaman karnıyla koşuşturmuşunun taklidini yapmaktan da geri kalmıyordu. 26 Mart 1974'de bir kızları dünyaya geldi. Dönüşlerinde küçük Gülçin'i takma kolunda altınçı kata kadar taşıyarak bana getirmiştir. Protezinin marifetlerini sıralıyor, kızını, orta büyülükte bir valiz taşiyabildiğini anlatıyordu. Her zamanki gibi neşesi, morali yerindeydi.

Sevincimiz uzun sürmedi. Bir gün telefonda «Sizinle özel bir iş görüşeceğim» dedi ve geldi. Koltuk altında sertlikler vardı, ağrıları başlamıştı, doktorlar yine Londra'ya gitmesini öneriyordu. Hülya'ya durumunu açıklamak istemiyor, çektiği artık yeter diyor. Yalnız gitmesine, gerekirse Hülya'yı alırtmasına karar verdik gitti. Kanser yayılmıştı, vücutunun bir kısmını daha aldılar. Artık hastalığıyla ilgili ayrıntılar soramaz olmuşum.

Son defa işin tedavisi için Hülya ile beraber gittiler. Mektubunda «artık gidip, gelmek olanağımız yok. Kalacağiz. Hülya'ya iş arıyoruz» diyordu. Temmuz ortalarında bir gün Hülya telefon etti. Dönmuşlerdi, doktorlar artık yapacak birşey yok, gidin demisti.

Gördüğümde Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan yazı seri-

sini hazırlıyor son günlerini ölmeyecekmiş gibi yaşıyordu.

Hastalığını ne küçümsedi, ne de abarttı. Devrimciydi, görevleri vardı, yaşamalıydı. Kendi deyimiyle bir düşmanı izler gibi hastalığını izlemesi gerekiyordu. İzletmediler, engel oldular.

Hülya'nın dört yıl önceki sorusu o gün bugün vinlar durur kularlarında : «Harun ödürse sorumlusu kim?»

Bu soruyu şimdi biz daha açık, seçik yanıtlıyalıyız.

12 Mart sonrası faşist yönetim döneminin Anayasayı lüks sayan «tebdil, tagyir»cileri, Harun'lara Emniyet Müdürlüklerinde dayak attıran, atan müdürleri, komiserleri; suçsuz kişileri keyfi gözaltına aldTıtan kontr gerillalarla işkence yaptıran komutanları, hukukçuları, doktorları.

Hepinizi, hepini tanyor, sorumlu tutuyoruz. Ergeç bu hesap sizlerden sorulacak. Bu dava «divan»a kalımıyacak.

(1 Eylül 1975 Teknik Güç)

HARUN KARADENİZ İÇİN

AZRA ERHAT

Dört aylık tutukluktan sonra duruşmaya gitmek başlı başına bir serüvendi. İlk kez çıkışyordum yargıç huzuruna. İçimde büyük bir merak vardı. 3 Numaralı, Sıkıyönetim Mahkemesinde ilk sıradada yerlerimizi almıştık: Solda üç kişi oturuyor, sonra küçük bir aralık, sonra da Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol ve ben en ucta. Bakınıyordum bu hiç tanımadığım kişiler kimler diye. Bir ay önce bir İddianame vermişlerdi bize, onu okumaya çalışmış, hiç bir şey anlamadığım için bir kenara atmış, sonunda da kaybetmiştim. Harun Karadeniz'in adı geçiyordu orda, hasta imiş, kansermiş diye duymuştum. Yoklama yapılrken Eyüboğlu'nun solunda esmer bir genç fidan gibi dikildi. Bu mu Harun Karadeniz, bu yakışıklı, gövdesi bir ok çevikliğiyle fırlayan bu genç mi kanser? İnanamadım bende kendisini sorguya çeken savcı ya da işkencecileri gibi. Sonra soru ve savunma işlemleri başladı, uzun mu uzun ,sıkıcı mı sıkıcı. Baş yargıçın belleğine şaştım bir ara, üç yargıçın kiminin yüzü ilginç, kimininki anımsızdı. Onlara bakmaktan da sıkıldım sonunda. Merakımı giderecek bir şey yoktu besbelli. Birinci gün böyle geçti hayal kırıklığıyla döndüm koğuşumuza. İkinci günü Harun Karadeniz kalktı ve başladı konuşmaya : Savunmasını Aristo mantığının kurallarına dayanarak İddianameyi Incelemek, eleştirmekle yapacağını bildirdi. Birden kulak kesildim. Birden kendimi Sıkıyönetim Mahkemesinde değil de, İstanbul Edebiyat Fakültesinde sandım : Hitler Almanyasından Yahudi olduğu için kovulmuş eşsiz felsefe proferösü dersinde imişim gibi geldi bana. O iddianame akıl gücü karşısında sapır sapır dökülüyordu, ama daha da önemlişı ışık, insan kafasının bunca yüzyıldır oluşturup geliştirdiği akıl ve mantık birden parlmiş yayılmış, sarmıştı mahkeme salonunu. Büyülenmiş gibi dinliyorduk hepimiz. Yüzümün engin bir gülümsemeyle açıldığını duyuyordum. Ferahlamıştım, içim gülüyordu. Bir ara, sıra bizim banda alınan mahut telefon konuşmamıza gelince gülmem kahkahaya dönüştü. Bütün salon giderek yargıçlar bile gülüyordu. Savcı birşeyler mirıldandı. Son gülen iyi gelecek demek

istedi herhalde, ama ne yapsın ki önleyemedi genel gülüşmeyi. Ne dava, ne mahkeme hiçbir şey kalmamıştı. Pırıl pırıl düşünen bir kafanın, tertemiz, gür ve anlam dolu bir öztürkçe ile dile getirdiği bir düşün şaheseri ile karşı karşıya idik. Zevkten dörtköşe olmuştu bütün dinleyiciler bence yargıçlar bile. Bu böyle sürüp gitti. Saatlerce konuştu Harun Karadeniz ayakta. Ve tıf çıkarmadan dinledi herkes. Değişmişti, gerçekten bir serüven olmuştu, hayatımın en güzel serüvenlerinden biri : Mantık mantıksızlığı alaşağı etmiş, uygar insan düşüncesi suç diye üstümüze sürülmek istenen pis iftira paçavralarını silip süpürmüştü. Bundan sonrası önemli değildi artık. O gün Harun o kadar uzun konuştu ki, sıra biz Eyüboğlu-Günyol-Erhat üçlüsüne gelmedi. Salıverilmemiz bir hafta sonraya kaldı ama hürdük artık, Harun Karadeniz bizi aklamıştı.

Harun'lar ölmez! diye bağırdık hepimiz geçen hafta cenazeinde. Benim için bu sözün daha da derin bir anlamı var. Harun ölmeli, ölmez, çünkü o mahkemedede de, dün bugün ve yarın da aklın sesidir, insan düşüncesinin hep horlanan, hep susturulmak istenip hiçbir zaman susturulamayan, insan var oldukça susturulamayacak olan o güzelim, o herseyden tatlı sesi.

(1 Eylül 1975, Teknik Güç)

HARUN'LAR TÜKENMEZ

VEDAT GÜNYOL

Harun Karadeniz, şu yirmi yıllık kıscık toplum hayatımızın, kökünü uzak yakın özgeçmişimizden alan, egemen sınıfların alicengiz oyunları, tertipleri, aldatma aldatmacalarıyla kurdukları sömürü düzenin içişi ciciğiyle, a'sından z'sine kadar bütün namus-suzluğunu, o güzel aklının ışığında; o gerçek, o katıksız yurt sevgisinin coşkusunda, sezgisinde suçüstü yakalanıp, komuoyuna bütün açıklığıyle sergileyen eylemci gençlerimizin başında gelen bir toplum savaşçısıdır. Anadolu'nun Karadeniz bölgelerine yakın kara yörelerinde lise öğrenimini yapmış, Teknik Üniversite'de başarılı bir çalışma devresinden geçmiş olan bu delikanlı, parlağ zekası üstün yetenekleri ile kendini ileri öğrenci çevresine sevdirmiş, öğrenci birliğinin başına geçip, Amerikan yapısı, sermaye canlısı iktidara karşı uyarıcı bir eyleme girişmiş. İstanbul İmanını uçak gemileri zırhlıları mırhlılılarıyla dolduran Amerikan donanmasına karşı bütün yurt sever gençleri Dolmabahçe rıhtılarında toplayıp, murdar iliklerini Beyoğlu barlarında boşaltmaya koşan conilerin üstüne saldırtmış. Bu anababa gününde casus azmanı Amerikan elçisinin arabası yakılmış, coniler moniler denize dökülüp gemilerine atmışlar kapağı. Amerikan uydusu iktidar takmış kancayı, bu iri yarı, bu insan güzeli ağını açtı mı kendi kendine coşan, coştı mu yiğinları coşturan, diline inancını katan, kattıkçainandıran genceciğ insanı. Kısa süreli tutumlar, tar taklamalar izlemiş birbirini. Ardından 12 Mart Muhtırasıyla başlayan sıkıyönetim gelmiş. Harun ve arkadaşları «Sosyal düzen düşmanı olarak köşe bucak aranır olmuş. Sonunda o kredi miredi dalgalarıyla milleti soyup soğana çeviren, ama herşeyi defterine uyduuran yurt düşmanlarının peşine düşmesi gereken Emniyet örgütü, Harun'lar avına çıkmış. Harun'la Harun'lar türlü düzenler, tuzaklar, ökseler, hileler yoluyla yakalanıp gözaltına alınmışlar sonunda.

Türlü yolsuzlukların, sömürülerin batağında çırpinıp duran egemen sınıflar, aradıkları şamar oğlanlarını, bu güzelim yurtsever insanlarda bulmuşlar. Sonunu düşünmeden kafadan atma bir takım suçlar yüklemişler bu gençlere.

Neymiş Harun'un ve Harun'ların bu hayal ürünü suçları?
Türkiye Komünist Partisini kurmak.

Devlet parasını, hayal ürünü bir takım örgüt mörgüt hikâye-leri üzerine tomar tomar uydurma raporlar düzenleyerek ceplerine indirmeyi meslek edinmiş küçük, zavallıçık —kimi hınzır, kimi zırzır— insanlar, hınzır ve bir o kadar da zırzır kodamanların ekmeğine yağ sürerek, Türkiye'nin ilerici insanlarına akla gelmeyecek işkencenin kurbanlarından olarak, Maltepe Askeri Cezaevine gönderileceğim bir akşam karanlığında karşılaştım Harun Karadeniz'le.

Daha önce, onunla karşılaşmış mıydım, anımsamıyorum. Bir gün öğrencim ve sevgili arkadaşım Maçis Kükçügil ile gelmişler, Cağaloğlu'ndaki Yeni Ufuklar yazievime. Silinmiş gitmiş belleğimden. Sonradan hatırladım. Belleğimin sisleri içinde kaybolmuş bir esmer, bir bahar gülüşü bir ışıl gözlü, sıkılgan, alçak gönüllü bu genç yüzü.

Suçumun ne olduğunu bilmeden —ki hiç kimse bilmiyordu o günlerde— Selimiye Sıkıyönetim Mahkemesince tutuklandığım bir günün akşamı, Maltepe Cezaevine götürülmüşüm. Bir nazik üsteğmenin gözetimi altında getirildiğim cezaevinin önünde cipten iner inmez, bir çavuş eşliğinde bahçeye sokuldum. İki katlı bir binanın alt katındaki bir kapıya doğru sürüklendim. Çengel-lere takılı ufak bir asma kilit açıldı, kapı içeriye doğru itildi. Sigara dumanlarına boğulmuş, gözgözü görmez bir koridoru sanki içerisinde. Koridorun başından sonuna kadar sağlam sallu, ikişer katlı demir karyolar uzanıyordu. Kapının önü, geleni merakla bekleyen insanlarla doluydu. İceriye adımıımı attım. «Geçmiş olsun, geçmiş olsun» sesleriyle buyur edildim. Şaşkınlıkla çevreme bakarken iri yarı bir delikanlı «Hocam» diyerek öňüme atıldı ve beni alıp kapının hemen yanındaki masaya buyur etti. Bu delikanlı, Harun Karadeniz'di. Otuz beşi aşıkın bu yabancı insan kalabalığı içinde, birden yabancılığımı unutuvermiştim o sıcak, o dostça karşılama öünde. Harun, bir çırپıda anlattı bana neden tutuklanmış olduğumu, bir takım varsayımlarla. Bir kâğırdın üstüne şemalar çizdi «TKP'den ötürü buradayız hocam» dedi. Nedir TKT di-

ye sordum. İlk kez duyuyordum bu sözü. Şakacı bir edayla «Hocam bilmezlikten gelmeyin. BIZ bizeyiz burda. TKP, Türkiye Komünist Partisidir. Siz ve ben böyle bir parti kurmuşuz. İşte bunun için burdayız.» dedi ve partinin iki şoku olduğunu birinin Paris'e (Dino'ya) bağlı, öbürünün Londra (Ashword'a) bağlı bulunduğu, kendisinin Londra'ya benim de Paris'e bağlı olduğumu söyledi. GÜLÜSTÜK.

Yarı şaka, yarı ciddi bir hali vardı. Demek, ben Parise bağlı bir parti üyesiydim. Nerdeyse inanılmaz geldi. Demek, ben parti kurucusuydum. Olur mu olurdu. Madem büyüklerimiz, sıkıönetimcilerimiz böyle demişler, bir bildikleri olmalıydı. Kendimden şüphe etmeye başladım. Bereket, Harun, o babacan, o soğukkanlı, o her türlü mihneti kendine zevk etmesini bilen Harun, çok geçmeden kahkahalar atıp sırtımı tepikledi de kendime geldim. Yoksa işi ciddiye alacaktım.

Harun, bir anaç tavuk gibi kanatlarını açıp engin bir güven altına aldı beni. Yatağının altında, yastıkların şıltelerin pamuklarını didikleyip, battaniyesi örtüsüyle bir güzel yatak hazırladı bana. Yememe içmemde, oturup kalkmamda, bir güven kaynağı oldu benim için. Bir buçuk ay, o boğucu bodrum katında, hırsızı, yankesicisi, silâh kaçakçısı, devrimcisi, eylemcisi ile durmadan eksiliп çoğalan bu zindanı bir cennete çevirdi, o hiç bir zaman boyun eğmeyen tutumu, aydın ilerici bir Türkiye doğrultusundaki sarsılımaz inancı, iyimserliği, tükenmez iyimserliği ile.

Bir buçuk ay sonra, bodrumdan üst kata birlikte gönderildik. Yine yataklarımız yanyanaydı. Dört aya yakın tutukluğumuzdan, bütün öbür genç arkadaşlar arasında en çok ona yakın bulduğum kendimi. Her ne kadar bazı konularda ayrı ayrı düşüncelerimiz varsa da, ilkede, anayolda birleşiyorduk. Karşılıklı saygıyla başlayan, sıcak bir sevgiyle perçinlenen bir dostluk kurulmuştu aramızda. Harun, bir genç arakadaş, yoldaş olmakla kalmıyor koğuşça girişilen bir iki açlık grevinde arkadaşlarla yapılan tartışmalarda zindancılarla olan ilişkilerimizde ölçülü tutumu mantıklı davranışları ödün vermez devrimciliği ile hocalık ediyordu bana, üstelik. Üç dört aylık dostluktan sonra anladım ki, bana o içten saygısı, tatlı sesiyle «Hocam» diyen Harun'du, Harun'un kendisiydi benim hocam, bana direnç veren, yılgısızlık aşılıyor, zindancılar kar-

şisinde boyun eğmemeyi öğreten.

Bir köy çocuğuyu Harun. İstanbul şivesinin ince k'larına meydan okuyan kalın k'larıyla, en ince Öğreti tartışmalarında, düzeltmediği ,düzeltmeye önem vermediği köy şive sinin onuruyle ayakta durmasını bilirdi.

Bir zalim hastalığa tutulmuştu Harun. Sağ kolunun dirseğinde fındık büyülüüğünde bir kanser uru, gece gündüz, sabah akşam sinsi sancılarla tedirgin etmekteydi onu. Bir kaç kez ameliyat olmuştu yurt içinde sonra da Londra'da. Her altı ayda bir kontrol edilmesi gerekiyordu. Elinde, Londra hastanelerinin çarşaf gibi raporları vardı. Dilekçe üstüne dilekçeyle başvurdu Sıkıyönetim Komutanlığına, çareme bakın diye. Aldırış etmediler. Bir seferinde, çağrırdılar hastaneyeye. Sağlam raporuyle gerisin geri gönderdi ler onu, o devrimci onurumuzu kırmak için, hırsızlar, yankesiciler, kaçakçılarla doldurdukları bodrumda. Bir yiğit insandı Harun. Yüksünmüyordu bu alçakça tutumlardan. Kanserse kanser, ne olacak yani, deyip unutuveriyordu bunca zalimliği, acımasızlığı. Okumaya, dil öğrenmeye başıyordu, dirseğindeki uru unutarak. Üzü lüyor, kahroluyordum. Avutuyordu beni, gerçekten insanüstü bir mertlik, bir stoacılıkla : «Üzülme be hoca, diyordu. Ben düşünmem, üzmem kendimi ha öldüm ha öleceğim diye. Yaşadığım sürece beni ilgilendiren tek şey, yapabileceğimi yapmaktır.»

Dört hafta, dört gün önce Londra'daki son işin tedavisinden «artık yapacak bir şey yok, dört bir yanını kanser sarmış» bildirisiyle yurda döndüğü zaman, aynı şeyi söylemişti bana : «Ömrümüzü çabuk eskittik hocam. Ne yapalım. Ama hiç bir şeye aldırış etmiyorum. Bu kısa süre içinde devrim yönünde elimden geleni yapacağım.» Nitekim yaptı da. Cumhuriyet'te Yeni Ortamda çıkan yazıları teype söylüyor, kendisi kadar üstün bir insan olan eşi Hülya onları kâğıda geçiyordu. Bu böyle sürüp gitti, 15 Ağustos 1975 sabahına kadar.

Londra'da dört haftalık bir ömrüm var demişlerdi ona. Biliyordu ömrünün sınırını. Kahırlanmıyordu. Dört haftayı dört gün gece göctü Harun dünyamızdan, ölü yüzünde, direnç dolu tatlı bir gülümsemeyle.

Dün (cumartesi), bir ucu Kadıköy Osmanağa Camiinde, bir ucu Karacaahmet'e, binlerce devrimcinin elele, kolkola, zalimlere

İyikencecilere lânetler savura savura, oluşturduğu kortejle toprağa vurdık bu eşsiz yurt evlânını, bu yılmaz savaşçıyı..

«Bir devrimci ölü ama, milyonlar var savaşacak» diye sesleri seslere kata kata vardık mezara. Doğruydu. Bir devrimci daha ölmüşü, faşistlerin kurbanı olarak. Ama arkada milyonlarca devrimci vardı, Harun'lar vardı, Türk halkının, ezilmiş halkının yüzünü güldürmeye and içen.

Harun bir devrim gülüydü. Solmuştu.

«Ve derim ki, bir gülün tersine açılmasıdır solması» diyor. E. Cansever.

Harun'un solması, tersine bir açılmaydı, nice Harun'ların, kahraman Harun'ların açılmasını muştulayan.

(20 Ağustos 1975 Cumhuriyet)

HARUN KARADENİZ VE ÖLDÜRÜCÜ ETKEN

Dr. OSMAN NURİ KOÇTÜRK

«Doğa çok zeki olanları, bir de çok geri kalanları erken öğütüyor...»

Her ölüünün ardından bir şeyler söylenir. Yazılır çizilir konuşulur. Harun'un ardından da söyleşeceğiz. Sermet Çağan öldüğünde Doğa'nın çok zeki olanlara tahammülü olmadığını söylemiştim. Bir şeye inanarak ve bir gerçeğe dayanarak etmiştim bu lâfi. Bu lâf yıllarca sonra sanatçı Ali Özoguz'un ölümü nedeniyle bir daha tekrarlandı.

Geçenlerde Osman Korkut Akol hocayı yitirdik. Yaşamını kimsesiz çocukların hak mücadelesine adayan Akol'un ardından da bir şeyler söylemek gerekiyordu.

«O dolup taşılığı insan sevgisiyle birlikte, önce toprak, sonra çiçek, daha sonra yoksul çocukların yanaklarında pembelik, bir genç kızın dudağında gülücük olarak...» dedik.

Şimdi bembeяз saçlarımızla. Harun gibi ilerici, devrimci, halkın ve bütün insanların aşırı ölçülere göre sevebilen, sevmekle kalmayıp, sevgiyi eyleme dönüştürebilen gencem, devler kadar güçlü bir ölüünün ardından konuşmak gerekiyor, onun olmuş ve bizim yaşamakta oluşumuz utanç veriyor insana.

Harun tipki Sermet ve Ali gibi ayrıldı aramızdan. Ne Doğa, ne de toplum tahammül edemiyor böylelerine. Fakat o ne toprak ne çiçek çocukların yanaklarından pembelik, genç kızların dudağındaki gülücük olmayacak.. Harun binlerce genç adamın kafasında düşünce kolunda güç çırıcıların kafasına inen yumruk olacak..

Gençler yüzlerce öğretim üyesi tanıyorlar, biz öğreticiler de binlerce öğrenci tanırız. Karşımıda oturan ve bizi dinleyenler sınıflarını verir, diplomalarını alır geçer giderler. Zamanı gelir hasta olursunuz, doktorunuz eski öğrencinizdir amma bir çizgi bile bırakmamıştır belleğinizde..

Bir kalp kirizinden sonra tepenize dikilen ve hayatınızı avuç-

ları içinde tutan bu adama karşı gülüklerinizi kıskanırsınız. Bu öğrencilerin öyleleri oluyor ki, yumruğunun ve düşünün altında ezilmek bile zevk verir insana...

Harun onlardandı... Dev gibi bir dâva adamıydı. Ödün vermeyen, bilen halkın çıkarı söz konusu olunca, hem kendisini hem de başkasını düşünmeden ezip geçen cinsten...

Onu 1967'lerde Barış Şenliği sırasında tanıdım. Daha sonraları tüm yeteneklerinin tanığı olduğum bu devrimci öğrenci, ne toplumun ve ne de Doğa'nın tahammül edemeyeceği kadar güçlü bir insandı... Doğal güçlerle toplumsal gerici güçler İşbirliği yaptılar ve yıktılar Harun'cuğu...

İnsan yaşamı öldürücü ve yıpratıcı etkenlere yaşıtıcı etkenler arasındaki mücadeleden ibarettir. Öldürücü ve yıpratıcı faktörler (Lethal Factor) özellikle belirli sınırları zorlayanları etkileyerek ortaya getirmeye çabalalar. Buna karşı koyanlar inatla direnenler ise yenik düşerler, sakatlanır, ölürlər.

LETHAL FAKTOR :

Büyük düşünürler, büyük sanatçılar, duyu ve akıllarıyle çağını etkileyenler, tarih boyu, ya Doğa'nın ya da topluma biçim veren sosyal ve siyasal güçlerin gazabına uğramış, sakat olmuş, ya da yitirilmişlerdir. Durum Harun için de böyledi. İçi beyin dolu koskocaman bir kafası, yüreği ve güçlü kolları ile sıklmış bir yumruğu olan bu adama Doğa dayanamadı, siyasal güçlerle bütünleşti ve onu yere yıktı.

Beri taraftan akıl, mantık ve vicdanına uymasa da geçerli düzenle ulaşabilen, egosentrik, Doğadaki tüm yaratıklar gibi kendinden ötesini düşünüp göremeyenler, su kenarlarına dizilmiş kavaklır gibi, her esintiye kavuk sallayarak yaşayıp gidiyorlar. Ne Doğa'nın ne de toplumun kurallarını zorlamayan eleştirmeden benimseyen bu insancıkların nefsin korumak ve neslini sürdürmekten öteye bir kaygusu yok gibidir. Yerler, uyurlar, karıçıklarıyle yatar, çocuk yaparlar. Kendilerinden sonra çocukların, yeğenlerinin ve torunlarının rahat yaşaması ve bir bitki İlbi varolması ötesinde kayguları olmayan hılkı kişiler, ne soruya çekilecek ne de kansere tutulacaklardır.

Doğa'da toplum da, dahilere ve de kurallarını zorlayıp eleştirenlere düşmandırlar.

HARUN HAKKINDA :

Harun hakkında çok şey yazılabilir. Bunu bende başkaları da, zamanı geldikçe severek yapacağız. Yaşıyor olsaydı izin vermeyeceğini iyi bildiğimiz tüm iyi şeyleri şimdi söyleyebiliriz onun ardından.

İnsanüstüne (süper Man) değil de toplum gücüne ve topluma inananlar için kişileri tanrılaştmak çelişki olur. Gelişen ve ilerleyen toplum atılımlarını gerçekleştirmek için yer yer ve zaman zaman güçlü bireyler yaratırlar. Bu bireyler çevrelerini etkileyerek, kesimleri ve kuşakları yanlarına alarak daha ileri bir aşamayı gerçekleştireceklerdir. Ancak tutucu, gerici atılımlar engelleleyici güçler bunu sezer, bütünsüz toplumsal gelişmeyi engellemek için ortak çabalara girerler. Bu filizler kırılır, hırpalanır, yok edilir.

Ancak kırılan her filizin ardından binlerce filiz sürecek, toplum kendini yenileyecektir. Lethal factor hiçbir zaman toplumun gelişmesini önleyemedi. Bilim Doğa'yı insan aklı ve kamu vicdanı toplumu kontrol altına aldı. Harun kısa yaşamı ile topluma güç katmış kuşağına örnek olmuş, koca kafalı koca yürekli bir devrimciydi. Görevini yaptı.

Onun şu günlerde Yeni Ortam Gazetesinde yayınlanan «Eğitim Üretim İçindir» başlıklı yazı dizisi dikkatle okunacak olursa çağını ve toplumunu aşmış bir insan olduğu kolayca anlaşılır. Bir kurumun düzenlediği yarışma için hazırladığı bu incelemenin bir kopiesini üç yıl önce bana vermiş, yarışmayı kazanamamış veya kazandırılmamış olmasının haklı olup olmadığı öğrenmek istemişti.

Aynı gün kolundaki tümörden alınan bir kaç kesiti güvendiğim pit patoloğa inceletip gerçekten kanser olup olmadığını öğrenmemi isteyen Harun, hem Doğa'nın hem de toplumun tahammül edemeyeceği sınırlarda dolanıyordu. Şimdi o, bu sınıra dikilmiş bir nirengi taşıdır. Bir taraftan çağımızın öldürücü etkeni kanser ve bir taraftan toplumun tutucu ve yıpratıcı güçleri

Harun'a saldırdılar.

Doğa güçleri öncellik kazandı. toplumun tutucu güçleri ona yardım ettiler. Kolunu verdi kurtulamadı kanserin elinden. Çünkü hem Doğa'yı ve hem de toplumu rahatsız eden onun kolundaki güç değil kocaman kafasının içindeki beyindi.

Anlayamadılar, anlamak istemediler...

Fakat bizi izleyecek kuşaklar harun'u anlayacak ve hatta onu da aşacaklardır.

Şimdi Anadolu köylerinde binlerce Harun çelik çomak oynuyor. Binlerce sığır güdüyor onların..

Anadolu tükenmez..

(22 Ağustos 1975 Yeni Ortam)

ÇIRPINIRDİ KARADENİZ

UĞUR MUMCU

Siyasal olayları ve sosyal oluşumları birer «zabıta vakası» olarak görmeye alışmış bir takım devlet adamları vardır. Bunlar her olayın arkasında hep «ideolojik maksatlı» birkaç kişi, ya da örgüt ararlar.

— Başlarını ezeceksin... Bir ikisini sallandıracaksın... Hepsinizi atacaksın içeri... gibi kestirme çözüm yollarıyla devlet yönetmeye kalkanlar hemen hemen her ülkede görülmüştür.

Kafa kesmek, adam asmak, içeri adam almak gibi yollarla ülkelerini kalkındırmış bir tek devlet adamına tarih şimdiye kadar tanık olmamıştır. Siyasal olayların toplumu oluşturan ekonomik ilişkilerle açıklanacak nedenleri vardır.

Sınıf çelişkilerini solcular yaratmışlardır. Solcular kapitalist ilişkilerle belirli sınıflara bölünmüş olanların yerlerini sapmayıp bu uzlaşmaz çelişkilere çözüm yolları aramaktadırlar. Yıllarca başları ezilmek istenen solcular toplumu oluşturan nedenleri birer birer saptayıp gözler önüne sermektediler. Bunun içindir ki:

— Milleti dilim-dilim bölen solcular... gibi suç gerekçeleriyle suçlanırlar, yargılanırlar ve mahküm edilirler. Ne için? Elbette kendi suçlarını örtbas etmek içindir bütün çabaları...

Milleti dilim-dilim bölenler kapitalist ilişkileri sürdürerek devleti yabancı sermayeye, ülkeyi uluslararası faşizmin ahtapot kollarına teslim edenlerdir. İşte bugün solcuların bıkmadan, usanmadan savaştığı Amerikan emperyalizminin gerçek yüzü bütün cirkinliği ile görülmüştür artık.

Nerede şimdî «Dost ve müttefikimiz» Amerika'ya alkış tutup Amerikan emperyalizmine karşı çıkanların kafalarını ezmek isteyenler? Ve acaba hangi kafaları ezmeye çalışıyorlar şimdî?

Bir ülke ancak kendi halkına güvenerek ayakta kalabilir. Bunu yıllar yılı solcular yazdı. Türkiye'nin savunması Amerika'ya bırakılamaz. Bunu solcular kanıtlamaya çalıştı. Amerikan üslerinin de, ikili anlaşmaların da kaldırılmasını isteyenler de solcuları...

Buydu bütün suçları...

Amerika hani o büyük, o dost, o müttefik Amerika. Hani o dünya barışı için emir ve komutalarına girip, Kore'de uğurlarına Anadolu halkının kanlı kefenlerini ve adsız mezar taşlarını armağan ettiğimiz Amerika, Türkiye'yi Yunanistan karşısında silâhsız bırakabilmek için her türlü yola başvuruyorsa, o zaman lütfen devlet yöneticileri ve kafa ezmeye meraklı olanlar ellerini vicdanlarına koyarak düşünsünler...

Yabancı şirketlere karşı çıktı... Ezin kafasını... İkili anlaşmalara karşı çıktı... Ezin kafasını... Amerika üslerinin kaldırılmasını istedi... Ezin kafasını... İkili anlaşmaları eleştirdi... Ezin kafasını... Altıncı Filo'yu protesto etti... Ezin kafasını...

— Bir ikisini sallandırın... Atın içeri... Ezin kafasını...

İşte böyle yönetildi Türkiye... Adam sallandırarak, baş ezerken, adam içeri atarak, devleti kurtarmaya çalışanların, hangi çıkmaz sokaklar karşısında şaşırıp kaldıklarını izliyoruz bugün hep birlikte.

Kafa ezerek hep devleti kurtarmak istemişlerdir. Oysa, halk bir gereksiz kalabalık gibi unutulmuştur bir yererde. Devleti kurtarmanın yolunu kafa ezmekte bulmuş olanların bugün Amerikan silâh ambargosunu nasıl yorumladıklarını hem acı ile hem de güllerek izliyoruz.

Şimdiye kadar Amerika'ya sırtını dayayıp kafa ezmek istemisler ve bugün kafaları ezilmek istenenlerin söyledikleri birer birer ortaya çıktıktça da şaşırıp kalmışlardı.

Cumhurbaşkanı'nın Doğu Karadeniz gezisinde «Nusret» mayın gemisi ile, Hopa'dan Trabzon'a giderken bunları düşünüyordum kendi kendime. «Adatepe» ve «Gayret» muhriplerinde pırıl pırıl genç subaylar, gemilerinin teknik özellikleri hakkında bilgiler verirken, benim aklım ister istemez Amerikan silâh ambargosuna takılıp duruyordu.

Gemilerin güvertelerinden Karadeniz'in sularına bakarken soyadını bu denizden almış bir yiğit devrimciyi Harun Karadeniz'i düşünüyordum. Ölümünden üç gün önce görüştüm kendisiyle.

— Giresin'un Bulancak kazasında okudum. Oralara benden selâm söyleyin, demişti.

Düşünüyordum. Harun Karadeniz, Amerikan emperyalizmine

karşı direndiği için kafası ezilmek istenen devrimcilerden biriydi. Önce, sağ kolunu omuzundan keserek yurtseverlik borcunun diyeti olarak fırlattı yöneticilerin suratına sonra da devrimci namusunu bir mezar taşına kazıyarak bu dünyadan göçüp gitti.

Gerçekleri korkmadan haykırmak devletin bağımsızlığını savurmak kafa ezmeyi devlet yönetmeninin tek yolu olarak benimseyenlerin affetmediği büyük suçlar olmuştur hep.

Bir ülke ancak kendi halkına, kendi yurtsever subayına, namuslu aydınına güvenerek kendisini savunabilir. Gemilerden Karadeniz'in dalgalarına bakarken bunlar kafamın içinde dönme dolapları gibi dönüp durmaktaydı.

Ve İstanbul'da Kadıköy'de kör testere gibi vicdansız insanların ölüme mahküm ettikleri aslan gibi bir delikanlı ölümle pençeleyiyordu.

Harun Karadeniz'e gerçekleri yüksek sesle haykımanın cezası ödetilmek istendi. Erken öten horozun başını kesmeye alışmış bir toplumda inanarak ve dövüşerek öldü.

Vakitsiz öttüğü sanılan horozların başlarını kesilmesiyle aydınlıklar önlenebilseydi, insanlık bugünkü aşamasında olamazdı. Hem bu horozların başları bitmez tükenmez ki, kesile kesile...

(22 Ağustos 1975 Cumhuriyet)

SESLENİŞ

UĞUR MUMCU

Dağ gibi karayağız birer delikanlıydı. Babamız, sırtında yük taşıyarak getirirdi aşımızı, ekmeğimizi. Arabalar şırıł şırıł ışıklarıyla caddelerden geçerken bizler bir mumun ışığında bitirdik kitaplarımızı. Kendimiz gibi yaşayan binlerce yoksulun yüreğini, yüreğimizde yaşayarak, katıldık o büyük kavgaya. Ecelsiz öldürdük. Dövüldük, vurulduk, asıldık.

Vurulduk ey halkım unutma bizi...

Yoksulluğun bükemediği bileklerimize, çelik kelepçeler takıldı. İşkence hücrelerinde sabahladık kaç kez. İsteseydik, diplomalarımızı, mor binlikler getiren birer senet gibi kullanırdık. Mimarlık, mühendistik, doktorduk, avukattık. Yazlık, kişilik katlarımız, arabalarımız olurdu. Yüreğimiz, işçiyle birlikte attı, köylüyle birlikte attı. Yaşamımızın en güzel yıllarını, birer taze çiçek gibi verdik topluma. Bizleri yok etmek istediler hep.

Öldürüldük ey halkım, unutma bizi...

Fidan gibi genç kızlardık. Hayat şakırdayan bir şelale gibi akardı gözbebeklerimizden. Yirmi yaşında, yirmi bir yaşında, yirmi iki yaşında, işkencecilerin acımasız ellerine terkedildik. Direndik küçükük yüreğimizle, direndik genç kızlık gururumuzla. Tükürülesi suratlarına karşı, bahar çiçekleri gibi, taptaze inançlarımızı fırlattık, boş birer eldiven gibi. Utanmadılar insanlıklarından, utanmadılar erkekliklerinden.

Hücrelere atıldık ey halkım, unutma bizi...

Ölümcul hastaydık. Bağırsaklarımız düğümlenmişti. Hipokrat yemini etmiş doktor kimlikli İşkencecilerin elinde, öldürüldük acınmaksızın. Gelinliklerimizin ütüsü bozulmamıştı daha. Cezaevlerine kilitlenmiş kocalarımızın taptaze duygularına, birer mezar taşı gibi savrulduk. Vicdan sustu. Hukuk sustu. İnsanlık sustu.

Göz göre göre öldürüldük ey halkım, unutma bizi...

Kanserdik. Ölüm, hergün bir sinsi yılan gibi, dolaşıyordu derilerimizde. Uydurma davalarla kapattılar hücrelere. Hastaydık. Yurt dışına gitseydik kurtulurduk belki. Birbüyük yaşındaki kızlarımızi, öksüz bırakmadık. Önce, kolumuzu, omuz başından kese-

rek, yurtseverlik borcumuzun diyeti olarak fırlattık attık önlerine.
Sonra da, otuz iki yaşında, bırakıp gittik bu dünya'yı, ecelsiz.

Öldürüldük ey halkım, unutma bizi...

Giresun'daki yoksul köylüler. Sizin için öldük. Ege deki tütün işçileri sizin için öldük. İstanbul'daki, Ankara'daki işçiler sizin için öldük. Adana'da, paramparça elliyeyle, ak pamuk toplayan işçiler, sizin için öldük.

Vurulduk, asıldık, öldürüldük ey halkım, unutma bizi...

Bağımsızlık, Mustafa Kemal'den armağandı bize. Emperyalizmin ahtapot kollarına teslim edilen ülkemizin bağımsızlığı için kan döktük sokaklara. Mezar taşlarımıza basa basa, devleti yönetenler, gizli emirlerle, başlarımızı ezmek, kanlarımızı emmek istediler. Amerikan üsleri kaldırılsın dedik, sokak ortasında sor-gusuz-sualsız vurdular.

Yirmi iki yaşlarındaydık öldürüldüğümüzde ey halkım, unutma bizi...

Yabancı petrol şirketlerine karşı devletimizi savunduk; Komünist dediler. Ülkemiz bağımsız değil dedik; kelepçeyle geldiler üstümüze. Kurtuluş Savaşında, emperyalizme karşı dalgalandırdığımız bayrağımızı, daha da dik tutabilmekti bütün çabamız. Bir kez dinlemediler bizi. Bir kez anlamak istemediler.

Vurulduk ey halkım, unutma bizi...

Henüz çocukluğumuzu bile yaşamamıştık. Bir kadın eline, değmemişi ellişimiz. Bir sevgiliden mektup bile almamıştık daha, Bir gece sabaha karşı, pranga vurulmuş ellişimiz ve ayaklarımıza çıkarıldık idam sehpalarına. Herkes tanıkır ki, korkmadık. İçimiz titremedi hiç. Mezar toprağı gibi taptaze, mezar taşı gibi dindik boynumuzu uzattık yağlı kementlere.

Asıldık ey halkım, unutma bizi...

Bizi öldürüler, bizi asanlar, bizi sokak ortasında vuranlar, ağabeyimiz, babamız yaşılarındaydılar. Ya bu düzenin kirli çarklarına ortak olmuşlardı; ya da susmuşlardı bütün olup bitenlere. Öfkelerini bir gün bile, karşısındakilere bağırmamış insanların gözüne önünde, öldürüldük. Hukuk adına, özgürlük adına, demokrasi adına, batı uygarlığı adına ,bizleri, bir şafak vakti ipe çektiler.

Korkmadık öldük ey halkım, unutma bizi...

Bir gün mezarlardımda güller açacak ey halkım unutma bi-

... Bir gün sesimiz, hepinizin kulaklarında yankılanacak ey halkım unutma bizi...

Özgürlüğe adanmış bir top çiçek gibiyiz şimdil, hep birlikteyiz ey halkım unutma bizi, unutma bizi, unutma bizi...

(25 Ağustos 1975 Cumhuriyet)

«Elimde bir nar çiçeği, Bağdat caddesinde yürüyorum. Depo durağında dolmuştan indim. Fener yoluna doğru ilerliyorum. Fener yolundaki kanalizasyon inşaatı vardır. Bağdat caddesinden aşağı doğru çukur açılmış ve çıkan topraklar yolun büyük bir bölümünü kaplamış toprağın üstünde hendege döşenecek büzler var. Büzlerden birinin üstünde bir adam oturuyor. Tanıdık gibi bana bakıyor, ama ben çıkaramadım. Adam büzün üstünden kalktı, yan yan bana doğru geliyor. Gözünü benden hiç ayırmadan ilerledi ve tam sol yanından geçip gidecekken, iki eliyle birden kolumna sarıldı. «Sen Harun değil misin? Gel bakalım gel gel, şöyle gel» dedi...»

O zaman 29 yaşındaki Harun Karadeniz'i 33 yaşındaki ölümüne götürüren yolculuk, böyle başladı. Cumhuriyet'in dördüncü sayfasında —artık bir vasiyetname haline gelen yazı serisinde— temiz uslubuya anlattı bunları. Ve anlatıyor...

«Kaldığımız oda iki buçuk metreye altı metre kadar var yok. Gece gündüz aynı odanın içindeyiz. Bazı geceler yirmi yedi yirmi sekiz kişi oluyoruz bu kadarcık yerde. Uzanacak bir yer değil, oturacak yer bulunmuyor. Hamsi istifi uyukluyoruz.

Bana öyle geliyor ki, dünyanın en zor işlerinden biri, işkence sırasında insandan çıkan sesleri tarif etmektir. Hiçbir yaratığın sesine benzemiyor bu sesler. Hemen her gece yarısından sonra başlayan bu sesler, yaşamımızın bir parçası oldu. Bazen bir böğürtüyü andırıyor, bazen bir çığlık, bir homurtu, bir uzun na-ra gibi... Ama hiçbir deejil. İnsan gözünü kapasa ve nerede olduğunu unutsa, kendini cinlerin, perilerin arasında ya da bir kâbus dünyasında zannedebilir...

Nerede, ne zaman biteceği belli olmayan bir bekleyiş içindeyiz. Arada bir birimin adı çağırılıyor. Adı çağrımlan bir başka heyecanlanıyor, çağrılmayan bir başka hüzünleniyor...»

Aylar ve aylar süren bu benzeri «bekleyiş»lerin sonucu şudur :

Harun Karadeniz'in mevcut kanunlara göre de hakkındaki isnatlardan hiçbirinden, suçluluğu saptanamamıştır.

Hastalığının ilerlediğini belirterek tahliyesini isteyen çok sayıda dilekçesine Savcı Yardımcısı Nezzat Çizmeci'nin verdiği cevap ise yasalarda, «Tutuklu sanıkların hastalık sebebiyle tahliyelerini mümkün kılacak» bir husus bulunmadığından ibarettir.

Yasalarda böyle bir şey yokmuş... Peki bir insanı, takipsizlik, ya da beraat kararıyle sonuçlanacağı başından belli suçlamlarla aylar boyu hapiste ve üstelik işkence odalarında tutma hakkı, kime, hangi yasayla verilmiştir?

Sanıkların tutuklanması, ancak suçluluk hakkındaki kuvvetli belirtiler bulunması, kaçma şüphesi gibi belirli haller için başvurulacak bir «sonuncu tedbir» olarak gören, sadece işkenceyi değil, —kapsamına daha yumuşak ve dolaylı, yalnız psikolojik etkisi olabilecek davranışlar giren— «eziyet»l de yasaklayan ve insan haysiyetine verdiği değeri her vesileyle belirten Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıyla mı??...

O Anayasa ki, 49'uncu maddesiyle ayrıca :

«Devlet herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesi ve tıbbî bakım görmesini, sağlamakla ödevlidir» diyor.

«Tutuklananlar —hele boş yere tutuklananlar— bu maddeinin kapsamı dışındadır. Devlet onların tıbbî bakım görmesini, sağlamak şöyle dursun, önlemekle ödevlidir» demiyor.

Savcı Yarbay Nevzat Çizmeci, bugün Harun Karadeniz'in genç ölüsü toprağa verilirken, bu soruların cevabını düşünmelidir.

Sadece o değil.

O dönemin bu çeşit uygulamalarının sorumlusu, İstanbul eski Sıkıyönetim Komutanı ve Adalet Partisinin o günkü ve bugünkü başının tacı Faik Türün de düşünmelidir.

O dönemin baş yöneticilerinden şimdiki şirket idare meclisi üyesi Memduh Tağmaç da... O dönemin Başbakanı Hukuk Profesörü Nihat Erim de... O dönemin parlamentodaki çoğuluk partisi başkanı Süleyman Demirel de... O dönemin etkin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da... Ve Nevzat Çizmeci'den Cevdet Sunaya kadar, çeşitli kademelerdeki daha bir çokları da, düşünmelidir.

Harun Karadeniz'i ölüme götüren ve sorumluluk dönemlerinin kuralı haline gelen uygulamaları en azından bilmenin ve bunlara bile göz yummanın hesabı?..

Bunlardan hiçbirini, bu hesabı kamuoyuna vermemiştir.

Acaba ayna karşısındayken, kendilerine vermişler midir, bilmiyoruz.

Ve çocuklarına vermişler midir?

O çocuklar ki, her çocuk gibi ileride babalarının adını anarken onur duymak isterler. Hiç değilse yüzleri kızarmasın isterler. Onlara bu olanağı sağladıklarına inanıyorlar mı?

Bunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şudur :

Önce aslan gibi gövdesinin bir kolunu, sonra halkın mutluluğuna harcadığı 33 yıllık hayatını, Selimiye'yle Maltepe arasında bırakıp giden Harun Karadeniz'in 1,5 yaşındaki kızının, bu bakımdan hiç bir eksiği olmayacağındır.

(17 Ağustos 1975 Cumhuriyet)

DEVRİMCİNİN ÖLÜMÜ

ALİ SİRMEN

Pablo Neruda «Yaşadığımı itiraf ediyorum» adlı yapıtında İspanyol dilinin en büyük ozanlarından Federico García Lorca'nın 19 Temmuz 1936'da, kurşuna dizilmesi ile ilgili olarak şunları yazıyor :

«Cinayet Granada'da işlendi.

...İspanya iç savaşı benim için bir şairin ölümü ile başlar... Federico Lorca kurşuna dizilmedi, cinayete kurban gitti. Böyle bir insanın günün birinde öldürüleceğini kimse düşünemezdi. İspanya'daki şairler arasında en sevileni, en çok beğenileni, en neseli ve o neşesi ile en çok çocuğu andırıyordu. Kim bileyebildiği, o topraklarda onun topraklarında böylesine inanılmaz bir cinayeti işleyecek bir canavarın yaşayabileceğini.»

Neruda, İspanya iç savaşından sonra uzun yıllar yaşayacak faşizmin bir çok yerde baş kaldırmasına tanık olacak, kalemiyle, yüreğiyle, bilgisiyle bunlara karşı savaş verecektir.

Ve bir gün Neruda kendi yurdunda, faşizmin birden hortladığıını, lehine Cumhurbaşkanlığı adayılarından çekildiği yurtsever Başkan Allende'nin de bir eylül sabahı Lorca kadar iğrenç bir cinayete kurban gittiğini görecek, büyük acılar içinde hayatı gözlerini yumacaktır.

Faşizm cinayetleri bitmiyor. İspanya'da, İran'da, Yunanistan'da, Türkiye'de sürüyor.

Önceki gün, faşist dönemin en karanlık günlerinde Türkiye'de işlenen karanlık bir cinayet sonucunu verdi. Devrimci yurt sever Harun Karadeniz öldü.

Harun Karadeniz ölmeli, öldürüldü. 1968 yılında başgösteren sarkum vücutunu kemirirken, faşizm Harun'u tutuklevlerinde süründürüyor, mahkeme önüne çıkarıp çıkarıp bırakıyordu.

Harun'a, şiş kolundaki tümøre rağmen, «Sağlam» raporu veren hapishane doktorları, hiç neden yokken yasal süreden fazla göz altında tutan bazı polisler, asılsız iddialarla mahkeme önüne çıkarılanlar, karanlık bir dönemde görevi güya hukuk adına konuşmak olan ama, kendisine ölümcül hastalığı anlatıldığında :

«Ölürse ölsün, biz de ölsün istiyoruz» diye sözde yetkililer yasal hakkı olduğu halde, tedavi görmesi için yurt dışına çıkışını 13 ay süreyle pasaport vermeyerek engelleyenler, sözün kısası, faşizmin en ucuz ölüm aletleridirler.

Lorca'nın katilleri, büyük ozanı kurşuna dizmişler, bir anda öldürmüştelerdi. Harun'un katilleri, Lorca'nınkilerden de daha hain kişilerdir.

Neydi Harun'un suçu?

Gencecik fidan gibi bir delikanlıyken yurt gerçeklerini görmek, halkın mutluluğunu kendi çıkarlarının üstünde tutmak mı?

Bağımsız, gerçekten demokratik, özgür bir Türkiye istemek bunun için yasaların kendisine tanıdığı sınırlar içinde bir eylemi sürdürmek mi?

Harun, biraderler firmasının emrinde «Büyük Türkiye» vaadleri altında ülkemizin taflanına katılsaydı, başına bunlar gelir miydi?

Ülkemizi ABD'ne peşkeş çekenlerle işbirliği yapsaydı, onu hapislere atıp vücutunu sinsice kemiren hastalığın pençesinde erimeye bırakırlar mıydı?

Harun Karadeniz, «Yaşamımdan acı dilimler» adlı yazı dİZİNDE, «Gençliği ülke sorunlarıyla ilgilenmeyen bir ulusun sonu gelmiş demektir» diyordu. İşte gençliği bilinçlendirmek için yaşamını verdi Harun.

O'nu NATO'ya hayır dediği, ABD'nin dümen suyunda gitmek politikasına karşı çıktığı, 6. Filo'nun İstanbul'a gelişini protesto ettiği, özel okulların devletleştirilmesini istediği, tütün üreticilerinin hakkını aradığı için öldürdüler. İşte büyük suçu oluşturan eylemleri bunlardı. Hep bunlardan sorguya çektiler O'nu.

Harun'u yirminci yüzyılın dördüncü çeyreğine girerken, toteme kurban edilen ilkel kabile gençleri gibi, ABD'ne ve işbirlikçilerine kurban ettiler.

Şimdi o ABD Türkiye'ye Silâh ambargosu uyguluyor. Damgalı satılmışlar bile artık Amerikancılıklarını hatırlamaz oldular. Politika hayatına «Amerikan iş çevrelerine yakınlıklarını» kullanarak atılanlar dahi, Amerikan dostluğunu ağızlarına almıyorlar.

Harun'u öldürdüler. Ama işbirlikçi politikalarının iflasını,

Türk halkın bilinçlenmesini önleyemediler.

Harun Karadeniz ile 1969 yılında öğrenci lideri olduğu sırada tanışmıştım. Öğrenci olaylarına karışmasını bilinçlenmesini şöyle anlattiydi :

« Ben yoksul bir halk çocuğuyum. Burada bize, ülkemizin çıkışlarına hizmeti öğretmiyorlar. Varlıkların nasıl daha rahat yaşamاسını sağlayacağımızı gösteriyorlar. İlk kez o zaman ayıldım... »

O'nu son kez, bu pazartesi evinde gördüm. Bu eski anayı tazeledik.

— Öyle dedi, biz durup dururken devrimci olmadık. Bizi bu yola ülkemizin koşulları itti.

Son günlerini başından geçenleri yazarak değerlendirdi. Ölüme yarışıyor, yazmak istediklerini bitirmeye çalışıyordu.

Ve cinayet, önceki sabah sonuçlandı. Devrimci Harun Karadeniz öldü .

Ama Harun Pettöffi Sandor'un şiirinde, oğluna daha iyi bir dünya bırakamamanın acısıyla kıvranarak ölen meçhul asker gibi yummadı gözlerini. Daha iyi yarınların geleceğinden emin, o günler için son anına kadar çaba harcayan bir nefer gibi öldü.

Harun öldü. Ama bu iğrenç cinayetlerin katilleri, faşizmin ucuz ölüm alteleri, utanmadan sıkılmadan aramızda dolaşıyorlar.

Onlar, güzel yarınların güneşlerinin suya vuran ışıklarında boğulacaklardır günün birinde.

(17 Ağustos 1975 Cumhuriyet)

**...GELEN DÜŞMAN DEĞİL,
BİZİZ!**

SADUN TANJU

Kış başlarında Ulucralı köylüler gelirdi, bizim oralara çalışmağa. Odun kırarıldı, toprak bellerlerdi, 10 - 15 kuruş gündeliğe ortalık kararincaya kadar çalışırlardı. Karınları ağrıyinca, «hanım, bir fincan gazyağı var mı?» derlerdi. Çocuk gözlerimizi faltaşı gibi açardık, gazyağını ilâç yerine içtikleri zaman. Öyle yorgundular ve yamadan öyle görünmez haldeydi ki giysileri, gazyağı dulu fincanı dikimce ağızlarına, ne zaman ölecekler diye acıyarak beklerdik .

Hiç bir şey de olmazdı. Şöyledir bir soluklanıp yine avuçlarına tükürüler, baltaya küreğe kazmaya yapışıp işlerine koyulurlardı.

1930'ların ilk yıllarındaydı bunlar...

HARUN'UN KÖYÜ

«Bizim köy Giresun ilinin Alucra ilçesinin Armutlu köyü. Yaşlıların anlattıklarına göre, köyün kuruluşu üç dört yüz yıl önceye uzanır. Alucra kasabasına bağlı 80 kadar köy vardır. Tüm bölgede toprak verimsizdir ve hemen bütün köylerin nüfusunun yarısından fazlası kış aylarında çeşitli şehirlere iş aramaya giderler. Giresun, Ordu, Samsun »

Harun Karadeniz'in «Olaylı Yıllar ve Gençlik kitabı» okurken kendi çocukluğum geliyor gözlerimin önüne. Samsun'un Çarşamba ilçesinde çocukluğumu yaşarken, Cumhuriyetin o yoksul ama gürrülü yıllarda anılarımıza giren o «gazyağı yutan» baltacılar, hamallar, kürekçiler Harun'un köylüleriymiş meğer...

BÜYÜME YILLARI...

«Ben o yıllar ilkokulda bize öğretenlerin tamamına biraz da fazlaıyla inanmış coşkulu bir çocuktur. Dünya tarihi hemen hemen Türk tarihinden ibaretti benim için ve 'bir Türk, cihana bedel'di

Böyle büyüyor Harun.

1957 yılı sonbaharında ailecek Samsun'a taşındık. Köyde geçinemedik. Üstelik benim liseye gitmem gerekiyordu. Uzatmayalım, Samsun 19 Mayıs Lisesine kaydoldum.»

Harun 1957'de başlamış o liseye. Ben 1938'de giderdim. Kocaman çorak bir bahçesi vardı lisenin ve kimyacı Vasfi beyin derinde arkadaşlardan biri tabanca ile güvercin vurmuştu sınıfta.

«İlk siyasi tartışmalar bu lisede başladı. Felsefede en büyük adam Aristo idi. Yakın zamanların en büyük düşünürü de Durkheim.»

(Ne tuhaf, bize de bunları öğretmişlerdi.)

«Kapitalizm demek tek kelimeyle demokrasi demekti ve dünyanın en gelişmiş, en güzel rejimiydi. Sosyalizm herkesin buz dolabı olmasını isteyen bir aldatmaca ,komünizm ise herkesin aynı marka buz dolabı olmasını isteyen başka ve büyük bir aldatmacayıdı.»

(Oh, oh, demek bizim lise aynı standartı muhafaza ediyor.)

«1962-1963 ders yılında İstanbul Teknik Üniversite İnşaat Fakültesine girdim.»

DALGALI TOPLUM

Bir motor kopuyor Bayramoğlu burnundan, Koy'da plaja doğru inanılmaz bir hızla yaklaşıyor. Ürküyorum birden. Çocuklar var, gençler var denizde, bir dalarsa içlerine bu çılgın, kaç kişinin yaşamını söndürür kim bilir? Geliyor motor, önce korkutarak sonra şaka yapar gibi dümen kırıp kıvrılarak, denizdekilere dil çıkarırcasına «Böööö!» diyerek, ve uzaklaşıyor. Gidişi de geliş gibи fırtına. Kaç mil yapar bu acaba? O akşam bir dostun evinde Ertuğrul Soysal «60 mil» diyor dişlerini gıcırdatarak. «Bir yakanak bu şımarıkları bizim buralarda ,pişman edeceğiz yarım milyon liralık türbo-jet'le saatte 150 liralık benzín yakarak zenginlik gösterisi yapmağa »

Ve ekliyor: «Sormalı bu çocukların altına böyle kaçak getirilmiş motorları veren ana-babalara, ne iş yapıyor ve kaç lira vergi ödüyorsun devlete ki, bu şımarıklığa hak kazannıyorsun?»

Tanınmış bir sanayicidir Ertuğrul Soysal. Onun öfkesini seyredenken, 5 yıl içinde, o lise öğrencisi Harun'dan sosyalist bilinci uyandırılmış ve gelişmiş bir üniversite son sınıf öğrencisi yaratmış siyasal ve sosyal dalgalanışımızı düşünüyorum.

İNSAN OLMAK VE ACI ÇEKMEK

«Gençliği ülke sorunlarıyla ilgilenmiyen bir ulusun sonu gelmiş demektir. Gençliğin ülke sorunlarıyla ilgilenmesi, kurulu düzeni etkilemeye ve bu düzenden aşırı kâr sağlayanlar «gençlik siyaset yapıyor» diye feryadı basmaktadır. Egemen sınıfın istegine kalırsa onlar bizi yönetecekler, emperyalist devletlerle ömrümüz boyunca acısını çekenliğimiz ikili anlaşmalar yapacaklar ve kaderimizi onlara bağlıyoracaklar, fakat biz kadere boyun eğeceğiz, bu ikili anlaşmalara karşı çıkmayacağız. Doğu Anadolu'yu mayın tarlası yapacaklar, yurdun 101 yerine Amerikan üssü kuracaklar, kısaca bir Doğu-Batı savaşında onlar Türkiye'yi bir nükleer hedef haline getirecekler fakat biz buna karşı çıkmayacağız »

Düşünüyorum. Lise'den ülkenin ve dünyanın hiç bir gerçekini öğrenmeden çıkışmış bu çocuğun beş yıl içinde önce Teknik Üniversite'deki yönetmelik uygulama keyfiliğine karşı çıkarak, sonra bu keyfiliğin her yerde her şeye var oluşunu sezip direnişe yönelik; kalkınmanın, daha uygar ve insanca bir toplumsal yaşamın özlemi içinde konuları tartışmaya başlayıp iktidarla çatışmaya ve yıldırıcı güçlerin örsünde dövülerek çelikleşmeye, şekillenmeye, gerçek kişiliğini almaya yönelik... Ve bu yüzden acı çekmeğe başlayışı, cezalara uğrayışı...

SOSYALİST ÇİZGİYE DOĞRU

«1960 sonrasında biz, hürriyet olursa kalkınırız sanıyorduk. 1964-1965 yıllarına kadar gördük ki, kalkınma soyut bir hürriyet sorunu değil, ekonomik bir sorundur. Ekonomik sorunların üzerine yürüdük. Hangi ekonomik sorunu incelediysek bir takım çıkar grupları ve sömürü olayıyla karşılaştık. Sömürgeye karşı aldığımiz tavır ise bizi önce anti-emperyalist sonra anti-kapitalist ve daha sonra da sosyalist bir çizgiye doğal olarak getirdi.»

Yanlı tam kişiliğini buldu, aydınlandı, işidi, bir özoğul, bir çağdaş vatandaş oldu Harun ve peşini bırakmadılar çocuğun.

«Elimde bir nar çiçeği Bağdat Caddesinde yürüyorum. Depo durağında dolmuştan indim, Fener yoluna doğru ilerliyorum. Fener yolunda kanalizasyon inşaatı var. Bağdat Caddesinden aşağı

İlōğru çukur açılmış ve çıkan topraklar yolun büyük bir bölümünü kaplamış. Toprakların üzerinde hendege döşenecek büzler var. Büzlerden birinin üzerinde bir adam oturuyor. Tanıdık gibi bana bakıyor ama ben çıkışaramadım. Adam büzün üstünden kalktı, yan yan bana doğru ilerledi ve tam sol yanından geçip gitmek üzere iki eliyle birden koluma sarıldı. Sen Harun değil misin, gel bakanım, gel gel söyle gel, dedi.»

ÖLÜME GİDİŞ

Bacağında bir yazılık pantalon, sırtında kısa kollu bir gömlek, ayağında sandalet ve elinde beş tomurcuklu bir nar çiçeği, Harun-u aidi polisler ve çıkardılar ölüm yolculuğuna... 12 Mart günüydi. Pek çok devrimciyle beraber zindandan zindana taşındı, ruhu ve bedeni ezilip yok edilmek istendi.

Üstelik Harun, kanserdi.

«Dört ayı aşkin bir süredir tamamen hayali ve asılısız bir iddia ile beni tutuklayan savcığınız, tıp biliminin raporları karşısında sorumludur. Sağlığında belirmiş ve belirecek her türlü kötü gelişmeden sorumlu olanıara karşı her türlü kanunu yoldan hakkımı ariyacağım. Hastalık nedeniyle kanser için olmuyorsa, pek merak ediyorum, hangi hastalık için söz korusudur?»

Tahliyemi talep ederim.»

Tahliye etmediiler Harun'u. Önceleri bir nohut cesameti'nde ki ur hızla büyüdü kanunsuzluğun acımasız ortamında. Kolu kestikleri zaman, kanser ciğere atlamıştı bile.

VE ÖLÜM

Harun evvelki gün sabaha karşı öldü.

Geride bıraktığı genç bir kadın ve küçük bir yavruya acılar ve özlemler içinde bakarak, gözleri açık.

«Sanığın tahliye konusundaki dilekçesi okundu. Dava dosyası tetkik olundu. Gereği görüşüldü. Talebinin reddine 353 sayılı kanunun 75'inci maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.»

Yani sen öldürdün Harun'u 353 sayılı kanunun 75'inci maddesi!

Sen ki, kanunsun, nasıl yedirdin yüreğini kurda kuşa?

.....
Yavrucuğum, bari ölümden sonra yaşı.

(18 Ağustos 1975 Cumhuriyet)

AŞAĞILIK İŞLER

TURHAN TEMUÇİN

Harun Karadeniz çok genç öldürdü. 33 yaşında idi. Yani benim küçük kardeşim olabileceği bir yaşıta. Ama bu küçük kardeşten çok büyük şeyler öğrendik. Yiğitliği, dürüstlüğü, sapmamayı ve ölüme meydan okumayı Harun Karadeniz'ce tanıdık.

Harun'un dirisinden ödleri kopanlar aradan şu kadar gün geçtikten sonra, bu korkularının hincini ölüsünden almak istiyorlar. Harun'u yaşarken savunamadık ve O'nun cellatlarının elinden çekip alamadık. Ama ölümünden sonrası anısına yapılacak aşağılık sataşmalara, alçakça saldırılara sonuna kadar karşı koymak namus borcumuzdur. Çünkü Harun Karadeniz kendisi için hiç bir şey istemedi, kendisinin esenliği için hiç uğraşmadı. Benim için, benim çocuklarım için, hepimiz için savaştı. Ve O bir başka devrimci gencin dediği gibi «bir kez şerefi ile öldü, onu öldürenler ise her gün şerefsizlikleri ile ölecekler».

Harun kanserdi. Mutlaka ölecekti. Hepimizin mutlaka öleceği gibi. Ama Harun'un cellatları bu «mutlaka ölümü» çabuklaştırmamak için ne yapabilirlerse, ne becerebilirlerse onu yapırlar ve Harun'u beklenen süresinden önce öldürmeye başardılar. Bunu kanıtlayalım :

Harun'un hastalığının uzmanı olarak diyoruz ki, her kanserinin tedavi edilmediği zaman yaşayacağı bir süre vardır, tedavi edildiği zaman da yaşayacağı bir süre vardır. Bu iki süre arasında ise bazan bir seneden on seneye kadar, bazan da beş aydan birkaç beş aya kadar değişen marj vardır. Bu marja «sürvi» denir. Yapılan tedavi ile uzatılan ömür anlamına gelir bu. Ve bugün dünyanın her yerinde kanser tedavisinden amaç ömrü belirli süre uzatabilmektir. Ne var ki ömrün uzayan bir süresinde kanserin kesin tedavisi de gerçekleşirse, hastanın hayatı da kurtulur. İşte Harun'a tanınmayan hak budur. Hastalığı çok erken teşhis edilmişine karşın, Harun'a zamanında tedavi olanakları sağlanamış, tutukluşuk hali devam ettirilmiş, pasaport verilmemiş ve hastalığın tedaviye duyarlı olduğu süre ustalıkla geçistirilmiştir. İş işten geçtikten sonra, hastalık metastas yapıp hiç bir tedavi şansı kalmadığı zaman ise :

— Buyur git, tedavi ol denilmiştir .

Bunu diyenler, bu sözü ederken Harun'un artık kurtulamaya-cağını da çok iyi biliyorlardı. Yani Harun'un hayatını düğümlemiş-lerdi.

Şimdi bu gerçekler oratada iken, hiç sıkılmadan, hiç utanma-dan ve yüreklerde hiç insan hayatına saygı duymadan :

— O kanserdi, kanserden nasıl ölecekti, diyorlar.

Ve ondan sonra da bize saldırıyorlar. Neden Harun'u savunu-yormuşuz ve neden Harun'un yazılarını yayınlamışız diye. Harun'-un öleceğini onbeş gün önceden bildiğimiz için, para kazanmak için yazıları yayınlanmış.

Sağ kafaların insanları kapitalist bir ekonomi içinde de-ğerlendiriş mantığıdır bu. Para para para.

Harun'un yazılarının neden yayınladığını bilebilseler bu dü-şüncelerinden ötürü oturup aklardı bu çağ ve insanlık dışı kafalar.

12 Mart döneminden Harun aklanarak çıkmıştır. Ve anlaşılmıştır ki, hiç bir suçu olmadığı halde tutuklanmıştır. Hastalığı sü-rekli hastalık olduğu halde tahliye edilmemiştir. Tahliye edilmiş, pasaport verilmemiştir ve ince ince Harun'un ölümü hazırlanmış-tır.

Tedavi edilse idi, Harun gene ölecek miydi? Elbette ölecekti, ama işte o zaman gerçek ölüm nedeni kanser olacaktı, ivedileş-tirilmiş bir ölüm olmayacağındı bu.

Şimdi biz Harun'un genç ölüsünün bekçisiyiz. Harun adı ü-zerinde aşağılık işler çevirmek isteyenleri tek bırakmayacağız.

(31 Ağustos 1975 Yeni Ortam)

HARUN ARKADAŞIN DİRENCİNDE

ŞÜKRAN KURDAKUL

46'dan, 51'den, 72'den
Fışkıran sevgi dalları gibiyydi
Özgürlüğü bilincinde büyüyen.
Duyduk Harun arkadaşın direncinde
Ölümün bile üstesinden geldi.

Kuştu, en gencimizin göğsünde ürperen
Kilitlendikçe üreyen sevgi.
Kitaptı, fabrikada, tarlada, mahpushanede

Okuduk Harun arkadaşın direncinde
Ey adını beraberliğimizden alan öğreti.

Dagalananır bunca ses evrende
46'dan, 51'den, 72'den
Koşup gelen ellerin güzellikleri
Ölümüslüğü ölümünde yaratır gibi
Yürüdük Harun arkadaşın direncinde.

(23 Ağustos 1975 Cumhuriyet)

BİR ÖLÜM DAHA

HÜSEYİN ERDEM

— Harun Karadeniz İçin —

Bir beyaz atlıyım geçer giderim
Akı kara'dan seçer giderim
 Budanıyor gençliğimin dalları
 Yüregimde bir vurgun
 Budanıyorum
 Koparıyorlar çiçekli dallarımı
Ölüm bizim için tozlu yol olur»
Turnam allı turnam
 Bir gün daha yaşamak
 Sevdalanmak yarına,
 Akan suya
 Uçan kuşa
 Bir gün daha yaşamak
Ölüm bizim için tozlu yol olur»
Turnam allı turnam
 Ne mavi üstüne ak bulutlar
 Ne yanık biragit
 Bir kanadı kırık kuş döner durur
«Ölüm bızm için tozlu yol olur»
Turnam allı turnam
 Nice gençliklerdir yeşeren
 bir tek tohumdan
 El ele, birlikte söylenen
 Türküler, türküler
 Harun'lu türküler
 Bizim türkülerimiz.

(15 Ağustos 1975 Yeni Ufuklar)

Belgeler

Harun Karadeniz'e ait sağlık raporlarıyla, mahkeme kararlarının asıllarını temiz olarak sağlamak çok güç olduğundan okunabilmesi için belgeyi karşı sayfaya aynen dizdirmeyi uygun gördük. Ayrıca bazı mahkeme kararlarını fotokopi olarak da temin edemediğimiz için sadece dizimiş metinle yetindik. — yay.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TİP FAKÜLTESİ
İKİNCİ CERRAHİ KLİNİĞİ
Prof. Hazi ZİYA KONURALP

PATOLOJİK ANATOMİ RAPORU

Pat. Prot. No. 20/969
Kil. Prot. No. P. 129 1/56811
Dr. Oral VOLKAN

Gönderildiği gün : 7.1.1969

Meslekeli (Adresi) : Aluçra
İli : Tekirdağ

Hastanın adı : Harun KARADEKİZ

Yaşı : 27 Cins : Erkek

Klinik teşhisi Kolda Sarkom

Klinikle görülenler : Sağ ön kol arka yüzede dırsoğe 6 cm. mesafede tümörül kitle 110 gr aksillerde göngülion.

- 1-Büyük parça : Tümör dokusu
2-Cild : Tümör bölgesi cildi.
3-Komik : Tümörün ulvar komike olan infiltrasyonu.
4-Ganglion : Sağ aksillerde bölgeden
Cerrahi tedavi : Total ekstirasyon.

Radyoterjik tedavi :

Makroskopik bulgu : 1- 2.5x0.5x0.2 cm. ob'adında sert bir parça ASIT.
2- 5x1.5 cm. ob'adında gayri muntazam bir elit parçası.
3- 5x3x3 cm. ob'adında fibröz, kışen adlı kesi larda sert
parça.
4- 4x2.5x1.5 cm. ob'adında yağlı fibröz bir parça içinde 0.5
cm. çapında nü'erdiit lenf bezleri görülmektedir.

Mikroskopik bulgu 1-Büyük parçadan yapılan koplarda habis tümörül bir gelişme gözlemlenmiştir. Tümör hücreleri vakuolize nüvöli rısrak acidofil sitoplazmali hücre sınırları da azıkar olmayan polimorf hücrelerden mitoçekkil olsaç yar yer fibriform sohalurda tessaduf edilmektedir. Bu gelişme arasında mitoçekkil nüveli dev hücrelere rastlanmaktadır. Bu gelişme büyük yuvalar teşkil etmektedir. Tümör gelişme çevresinde adale huzurleri bog ve yağ dokusu mevcuttur. 2-Büyük parçalarda patolojik bir bulguya tessaduf odilemonigtir. 3- Asitte kemigi vardır 4- Lenf bezlerinde lenf stazi ve reticulum hücre proliferasyonu mevcuttur.

S P İ K R I Z : Vek'ada tendonlardan veya sinovialardan çıkan sarkomatöz habis tümör behis konusu olabilir.

Patolojik anatomi (şanti) : SARKOMATİZ HABIS TÜMÖR

Patolog
Dr. Mecmettin İŞLİ

Aslı gibidir

1 — Harun Karadeniz'de tümör teşhisine ilişkin
1. Ü. Tip Fakültesi İkinci Cerrahi Kürsüsü-
sü tarafından verilen Patolojik Anatomi
raporu (7/1/1969).

Pat. Prot. No. 20/969
Kli. Prot. No. Pl : 129 1/56811
Dr. Oral VOLKAN

Memleketi (Adresi) : Aluçra
İşi : Talebe

Gönderildiği gün : 7. 1. 1969.

Hastanın adı : Harun KARADENİZ

Yaşı : 27 Cinsi : Erkek

Klinik teshisi : Kolda Sarkom

Klinikte görülenler : Sağ ön kol arka yüzede dirseğe 6 cm.
mesafede tümöral kitle ile Sağ aksiller
gönglion.

1 — Büyüük parça : Tümör dokusu

2 — Cild : Tümör bölgeleri cildi.

3 — Kemik : Tümörün ulvar kemigi olan infiltrasyonu.

4 — Ganglion : Sağ aksiller bölgeden

Cerrahi tedavi : Total ekstirpasyon.

Radyolojik tedavi :

Makroskopik bulgu :

1 — $2.5 \times 0.5 \times 0.2$ cm. eb'adında sert bir parça ASIT.

2 — 5×1.5 cm. Eb'adında gayri muntazam bir cilt
parçası.

3 — $5 \times 3 \times 3$ cm. eb'adında fibröz, kısmen adalı ki-
simlarda sert parça,

4 — $4 \times 2.5 \times 1.5$ cm. eb'adında yağlı fibröz bir par-
ça içinde 0.5 cm. çapında müteaddit lenf bez-
ler görülmektedir.

Mikroskopik bulgu : 1 — Büyüük parçadan yapılan kuplarda
habis tümöral bir gelişme görülmektedir. Tümör hücreleri
vakuolize nüvelli parlakasidofli sitoplazmali hücre si-
nirları aşık olmayan polimorf hücrelerden müteşekkili olup
yer yer füziform sahalara tesadüf edilmektedir. Bu gelişme
arasında müteaddit nüvelli dev hücrelerine rastlanmaktadır.
Bu gelişme büyük yuvalar teşkil etmektedir. Tüm oral geliş-
me çevresinde adale huzmeleri bağ ve yağ dokusu mevcut-
tur. 2 — Cilt parçasında patolojik bir bulguya tesadüf edil-
memiştir. 3 — Asitte kemigi vardır. 4 — Lenf bezlerinde
lenf stazi ve reticulum hücre proliferasyonu mevcuttur.

EPIKRİZ : Vak'ada tandonlardan veya sinovialdlerden çıkış-
mış sarkomatöz habis tümör bahis konusu ola-
bilir.

Patolojik anatomi teshisi : SARKOMATÖZ HABIS TÜMÖR.

ASLI GİBİDİR.

Patolog
Dr. Necmettin İŞLİ

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TİP FAKÜLTESİ
İKİNCİ CEREAHİ KLİNİĞİ
Prof. Habil ZİYA KONURALP

PATOLOJİK ANATOMİ RAPORU

Pat. Prot. No. 640/969

Kil. Prot. No.

Gönderildiği gün : 6.6.1969

Memleketti (Adresi) : Alıağra
İş : Talebe

Hastanın adı : Harun KARADENİZ

Yaş : 27 Cins : Erkek

Klinik lehnesi : Sağ kolda sinovidal sarkom

Klinikle göğüsler : İki adet parça ayrı iki tümörül kitleden oluştu.

Cerrahi tedavi : Tümörün ekstirpasyonu.

Radyolojik tedavi :

Makroskopik bulgu : 1.5x1x0.5 - 0.5x0.3x0.2 cm. ob'atlarında fibröz iki parça.

Mikroskopik bulgu : Yapılan kublarda hipokrom nüveli umumiyetle fuziform şekillişlerdeki polimorf hücrelerinden mitozokkili bir mihrakla tesadüf edilmektedir. Bu mihrak çevresinde adale huzmeleri ve bogukusu demet'eri mevcuttur.

Patolojik anatomi teşhis : FUZIFORM HÜCRELİ SARKOMATÖZ HABIS TÜMÖR.

Aslı gibidir Patolog
Dr. Necmettin İŞLİ



2 -- Harun Karadeniz'de tümör teşhisine ilişkin
1. U. Tip Fakültesi İkinci Cerrahi Kürsüsü
tarafından verilen Patolojik Anatomi ra-
poru (6/6/1969).

Pat. Prot. No. 640/969

Kli. Prot. No.

Memleketi (Adresi) : Aluğra
İşi : Talebe

Ünvanı : 6. 6. 1969

Hastanın adı : Harun KARADENİZ

Yaşı : 27 Cinsiyet : Erkek

Klinik teşhis : Sağ kolda sinovidal sarkom

Klinikte görülenler : İki adet parça ayrı iki tümöral kitleden
alındı.

Cerrahi tedavi : Tümörün ekstirpasyonu.

Radyolojik tedavi :

Makroskopik bulgu : $1.5 \times 1 \times 0.5$ $0.5 \times 0.3 \times 0.2$ cm. eb'atla-
rında fibröz iki parça.

Mikroskopik bulgu : Yapılan kuplarda hiperkrom nüveli umu-
miyetle füziform şekillerdeki poliform
hücrelerinden müteşekkili bir mihraka
tesadüf edilmektedir. Bu mihrak çevre-
sinde adale huzmeleri ve bağ dokusu
demetleri mevcuttur.

Patolojik anatomi teşhis : FÜZIFORM HÜCRELİ SARKO-
MATÖZ HABİS TÜMÖR.

ASLI GİBİDİR.

Patolog
Dr Necmettin İSLİ

İSTANBUL UNIVERSITESİ
TIP FAKÜLTESİ
Çapa Radyoterapi Enstitüsü
ve Kliniği

Protokol No. : 12534

Hastanın adı :

Tarih : 1/VIII/1969

No : 1286

Bay Harun Karadeniz 20/VI/1969 da Poliklinikimizde muayene edilerek , defalarca operasyon ve residiv yapmış yumuşak kısım sarcoması teşhisile 20/VI/1969 dan 30/VII/1969 a kadar Cobalt-60 cihazı ile 5400 rad tümör dozu verilerek tedavi edildi.

Her ne kadar eksizyon yerindeki küçük şüpheli kitle kaybolmuşsada üç biopsi raporunda değişik şekilde histolojik entepretasyon bulunması vak'anın daha fazla etüt edilmesini icap ettirmektedir. Bu tetkikin İngiltere v.s. gibi dış memleketlerde yapılması fayda mülahaza edilmektedir.

Bu rapor isteği üzerine kendisine verilmiştir.

İst.Tip Fak.Radyoterapi Kürsü Prof.Y.
Doç.Dr.Nijad Bilge



3 — Teşhis edilen tümörüün tetkikinin yurt dışında yapılması fayda görüldüğünne ilişkin Doç. Dr. Nijad Bilge'nin raporu.

Protokol No. 12534

Hastanın adı :

Tarih 1/VIII/1969

No : 1286

Bay Harun Karadeniz 20/VI/ 1969 da Polikliniğimizde muayene edilerek, defalarca operasyon ve residiv yapmış yumuşak kışım sarcoması teşhisiyle 20/VI/1969'dan 30/VII/1969'a kadar Cobalt - 60 cihazı ile 5400 rad tümör dozu verilerek tedavi edildi.

Hernekadar eksizyon yerindeki küçük şüpheli kitle kaybolmuşsa da üç biopsi raporunda değişik şekilde histolojik enterpretasyon bulunması vak'anın daha fazla etüd edilmesini icap ettirmektedir. Bu tetkikin İngiltere v.s. gibi dış memleketlerde yapılması fayda mülahaza edilmektedir.

Bu rapor isteği üzerine kendisine verilmiştir.

İst. Tıp Fak. Radyoterapi Kürsü Prof. Y.

Doç. Dr. Nijad Bilge

Z. C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
- TIP FAKÜLTESİ
- İKİNCİ CERRAHI KLINİKİ
56812

Istanbul, 3.../..8/1969

13/XI/1968 tarihinde Poliklinığımıza ziyaret eden Harun Karadeniz'in sağ ön kol dağ yan yüz 1/3 üst kısmında bulunan geviz oesometindeki sert, kısmen mobil tümoral kitle total olarak çıkarılmış ve yapılan histopatolojik tetkikte " Bebis Tümör " tespit edilmiştir. Bu tümöre seit 1398/1968 Nöf. lu patoloji raporunda yazılı epikrizinde " Tümörün Sinoovialardan çıkışlığı tezini edilmektedir " denmektedir.

Bishere hasta 2/I/1969 tarihinde Klinığımıza yatırılmış ve yapılan lokal residiv ve sağ ekşiller bölgesinde lenfedenopeti ile yapılan ekşiller ganglion biopsisi ve lokal total extirpasyon meteryolinin histopatolojik tetkikin epikrizinde lokal tümörün " Tendonierden veya Sinovialardan çıkışlı serkomatosz habis tümör behis konusu olabilir " ve lenf bezlerinde lenf stazi ve retikulum hücre proliferasyonu mevcuttur denmektedir. (Pat.Prot.No.20/1969). Hasta 10/I/1969 tarihinde selesh ile çıkarılmıştır.

18/4/1969 tarihinde yapılan lokal eklezyon biopsisinde "yabancı Cileci Grendlesyon Dokusu ve Kronik İltihab " tespit edilmiştir. (Pat.Prot.No. 404/1969).

Son defa 6/6/1969 tarihinde tekrar Jokal residiv gösteren tümör total ve geniş olarak bir kezde çıkarılmış ve histopatolojik tetkikte " Fusiform Hücreli Serkomatosz Bebis Tümör " tespit edilmiştir. (Pat.Prot.No.640/1969).

Bu dört patolojik anatomi raporunun eşittiliği muvahedinde Harun Karadeniz'in bu cins tüberkülerle meşgul olan Avrupa'deki bir Cerrahi Kliniğinde tetkikinin lüzumlu olduğunu kanısında bulunduğuunu bildirir rapor dur.

Dr.

İkinci Cerrahi Kursu Profesörü.

DR. HALİT ZİYA KONURALP

4 — Aynı şekilde tetkikin yurt dışında yapılması gerekligine ilişkin Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp'in raporu.

Istanbul, 5/8/1969

13/XI/1968 tarihinde Poliklinığımıza müracaat eden Harun Karadeniz'in sağ ön kol diş yan yüz 1/3 üst kısmında bulunan ceviz cesametindeki sert, kısmen mobil tümöral kitle total olarak çıkarılmış ve yapılan histopatolojik tetkikte «Habis Tümör» tespit edilmiştir. Bu tümöre ait 1396/1968 No.lu patoloji raporunda yazılı epikrizinde «Tümörün Sinoviolardan çıktıgı tahmin edilmektedir» denmektedir.

Bilahare hasta 2/I/1969 tarihinde Klinığımıza yatırılmış ve yapılan lokal residiv ve sağ aksiller bölgede lenfadenopati ile yapılan aksiller ganglion biopsisi ve lokal total extirpasyon materyalinin histopatolojik tetkikin epikrizinde lokal tümörün «Tendonlardan veya Sinoviolardan çıkışlı sarkomatöz habis tümör bahis konusu olabilir» ve lenf bezlerinde lenf stazı ve reticulum hücre proliferasyonu mevcuttur denmektedir. (Pat. Prot. No. 20/1969). Hasta 10/I/1969 tarihinde selah ile çıkarılmıştır.

18/4/969 tarihinde yapılan lokal eksizyon biopsisinde «Yabancı Cisim Granülasyon Dokusu ve Kronik İltihab» tespit edilmiştir. (Pat. Prot. No. 404/1969).

Son defa 6/6/1969 tarihinde tekrar lokal residiv gösteren tümör total ve geniş olarak bir kez daha çıkarılmış ve histopatolojik tetkikte «Fusiform Hücreli Sarkomatöz Habis Tümör» tespit edilmiştir. (Pat. Prot. No. 640/1969).

Bu dört patolojik anatomi raporunun çeşitliliği muvacehesinde Harun Karadeniz'in bu cins tümörlerle meşgul olan Avrupa'daki bir Cerrahi Klinığında tetkikinin lüzumlu olduğu kanısında bulunduğu bildirir rapordur.

İkinci Cerrahi Kürsü Profesörü

Dr. Halit Ziya Konuralp

27 Ağustos 1968

Türkiye Hukuki 217 N° 1
C. No.

	<p>Rapor No 1492 T.C. Suçluk ve Sınırlı Yararla Bakanlığının Mevsizliği İHİME Mütessesi Suçluk Kurulu</p> <p>Fotoğraf üzeri resim şöbeler</p> <p>SEYOĞLU ONBIRİNÇİ</p> <p>NOTERİ</p> <p>FETMI SEZAYI TURKMEN</p> <p>Karaköy, Eskişehir Sokak Çocuklar Han No. 17 TEL 4471 66 4407 16</p> <p>Dise Hastalıkları : Sağ ön kol arka yüzde Amileyat nettileri var. Solunum ve radyo eropijen haseil olma Rook değişimi varır. Eski üniversite Patolojik zontom raporları geçerlidir. (Surcom ?)</p> <p>Hastice : Ümuredi yüzde hastalığın sebebiyle yüz icinde şarlanış tıtkık ve tedavilerden yeteri sonuc almamış. 11. gün tedav. t ve eschizot. Naha olmektedir olan 1. dura Kliniklerinden birinde tıtkık ve tedavi si 11. yıldızı 11. bildirir. Suçluk Kurulu Raporu birlikte 11. verilişi iki, ay müddetle Suçluk Kurulu Başkanı - Dr. İlhan Mustafa Özsoy Dekanlığı Opr.Dr.Ziya Akcor 2285 İzzet Dr. Ahmet İstanbullu 3375 İzzet İzmir Hasta. İstihbarat. İst. B. Hasta. Mütessesi Opr.Dr. Z. ya Akcor İzzet 6259 İzzet İzzet Akıl ve Sınır Hast. Hasta. İst. İstihbarat Dr. Fettah Ucarlı 4357 İzzet İstihbarat İzzet Harc püskü daireseldeki nökhane yapılışındır.</p>
---	---

Rapor No : 1492

T. C.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Haydarpaşa NUMUNE Hastanesi
Sağlık Kurulu

Fotoğraf üzeri resmi
mühür

Adı, soyadı : Harun Karadeniz
İşi : Harice gitmek için
Müracaat tarihi : 6/8/969
Rapor tarihi : 6/8/969
Yaş : 27 Boy : 1.85 Kilo : 84

Dış Hastalıkları : Sağ ön kol arka yüzde Ameliyat netbeleri var. Solda ödem ve radyoterapiden hasil olma Renk değişikliği vardır. Ekli Üniversite Patolojik anatomi raporları çeşitlidir.
(Sarcom ?)

Netice : Yukarıda yazılı hastalığı sebebile yurt içinde yapılan tetkik ve tedavilerden yeterli sonuç alınmadığından teşkilat ve teçhizatı daha müteakil olan Londra Kliniklerinden birinde tetkik ve tedavisinin gerektiğini bildirir sağlık kurulu Raporu oy birliği ile verildi, iki ay müddetle.

Sağlık Kurulu Başkanı
Baştabibi
Opr. Dr. Ziya Akçor
2285 imza

Dahili Hast. Mütehassısı
Dr. Asım İstanbullu
3375 imza

Harici Hast. Mütehassısı
Opr. Dr. Ziya Akçor 2285
imza

K. B. B. Hast. Mütehassısı
Dr. Ahmet Sükrü Esen 6259
imza

Akıl ve Sinir Hast. Müteh.
Dr. Fettah Demirhan 4387
imza

Göz. Hast. Mütehassısı
Dr. Ertuğrul Tarhan 3799
imza

Türkiye Cumhuriyeti

Y. No.
C. No.

<p>T. C.</p> <p>BEYOĞLU ONBİRİNCİ</p> <p>NOTERİ</p> <p>FETHİ SEZAYI TÜRKMEN</p> <p>Karaköy, Eski Gümüş Sokak Çocuk Han No: 17 Tel. { 447186 { 447184</p>	<p>-2-</p> <p>Karar No. 388-İdevisinin yurt dışında İngiltere'de yapılmışının többi varis et bulunduğuına karar verildi. 19.8.1969</p> <p>1- Muhtesel tedavi süresi 2 aydır. resmi eylem iressa</p> <p>Dr. Ertuğrul Çökçe Tedavi Kuruluşu Genel Hukuki ve Sosyal Yerel İstikrarı</p> <p>3-3-3 Bu surat pistolesi tarafından ibraz edilen ve bir ürneği içindeki 17 numaralı askınamıtabak olusunun tutuluk eylemine. C.C.</p> <p style="text-align: right;">BEYOĞLU ONBİRİNCİ RÖTERİ FETHİ SEZAYI TÜRKMEN</p>  <p>Herç pulsarı dairedekti nöşhanası yapıştırıldı.</p>
---	---

5.— Harun Karadeniz'in yurt dışında tedavisi-
nin gerekli olduğuna ilişkin Haydarpaşa
Numune Hastanesi Sağlık Kurumu tarafından
verilen rapor (6/8/1969).

Karar No. 388 — Tedavisinin yurd dışında İngiltere'de yapılmasına tıbbi zaruret bulunduğuuna karar verildi.

19. 8. 1969.

1 — Muhtemel tedavi süresi 2 aydır.

resmî mühür imza
Dr. Ertuğrul Gökçe
Tedavi Kurumları Genel
Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı

Bu suret alaklısı tarafından ibraz edilen ve bir örneği dairesde alikonulan aslina mutabık olduğunu tasdik ederim.

Beyoğlu Onbirinci Noter

Fethi Sezayi TÜRKMEN



T. C.

KADIKÖY 1. NOTERİ
SAFİDER AKTÜC

Y. 193 E. 0153

45939

T. C.
Kadıköy 1. Noterliği
SAFİDER AKTÜC
Pazaryolu Alışveriş İşi
Num. No. 101 - 105
Tel. 363971 - 364461

R.G.Gilbert,
H.M. Gavins,
R.G.Benson,
J.A. Villiers,
K.A. Anderson,

Montague House
60 Church Street,
Lenthurst Head,
Surrey

25. Eylül 1969

Bay Harun Karadeniz

Bu hasta yakını zamanda Londra'da, Royal Marsden hastaneninde bir uzman tıbbiinden muayene edildi, şimdî Türkîye'ye dönüyor, bu nedenle tekrar şikayeti olursa, Londra'da tedavisini sahileşten memnunluk duyması sizinizi bildiririz.

İbu belgenin "İngilizce'den türkçeye tercümesi dâhil ekinin yeminli tercümanı tarafından yapılmış olup asıl na ve daire dosyasında asılı bulunmaktadır. Ürnotmine uygun olduğunu tescid ettim.

Kadıköy 1. Noteri



ad/C3A

Hast ve Doçma Polisi
davetinde bulunma
yaptırılmıştır.

6 — *Harun Karadeniz'in Londra'da Royal Marsden Hastanesinde muayene edildiğine ilişkin rapor.*

R. G. Gilbert,
H. M. Gavio,
R. G. Benson,
J. A. Williams,
K. A. Anderson,

Montague House
60 Church Street.
Leatherhead,
Surrey
23. eylül. 1969

Bay Harun Karadeviz

Bu hasta yakın zamanda Londra'da, Royal Marsden hastanesinde bir uzmanı tarafından muayene edildi; şimdi Türkiye'ye dönüyor. Sonradan tekrar şikayet olursa, Londra'da tedavisini sağlamaktan memnunluk duyacağınızı bildiririz.

İşbu belgenin İngilizce'den Türkçe'ye tercümesi dairemizin yeminli tercümanı tarafından yapılmış olup aslina ve daire dosyasında saklı bulunan örneğine uygun olduğunu tasdik ederim.

Kadıköy 1. Noteri
SAFDER AKTUĞ

X. C.
Kadıköy 1. Noteri
Salih Aktug
Altıoglu İş Hanı Kat 1
Tel: 364461-363971

SURAT
N2983

13. Temmuz 1972

Adı, Soyadı : Harun Karadeniz
İşı : Tedavi için harice gidecek : taddikli fotog
Miracaat tarihi : 16.6.1972 rafı mevcut.
Rapor tarihi : 26.6.1972
Yaş : 30 Boy: 1.85 Kilo: 88
12 Ağu 1973

Rapor no: 1260

T.C.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI
HAYDARPAŞA NUMÜNE HASTANESİ
SAĞLIK KURULU

MUAYENE RAPORU

- Diy hastalıkları : Sağ direkte biopsi ile teşbit edilmiş ve
mütteadit defalar eseliyatolsuz
(arkom) dan müteki.
- Röntgen : Elde mevcut grafilerde: Torakstu ve sağ
direk kediğlerinde osseuse patolojik
değişimiyor. Kie sahaları normal.
- Laboratuar : Sedimentasyon : 1.4.5 mm.
Mucoprotein : % 43 mgr.
Segment : 64 Eo + 4 %
Lenfo = 31 Mono I
- Netice - : Sağ direkten dört defa eseliyat olmasında
ve qua.tedavici yapılmamasına rağmen gene
niküden sıkicomu doluyışıyla yurd içinde
yapılan tedavilerden yeteri kadar
istifade etmediği anlaşıldığından bir
defa da Londra'da tetkik ve tedavisi uy-
gun olmayacağından iki ay süre ile ve bir
refakotle yurt dışını çıkışlı lüzumunu
bildirir sağlık kurulu raporu oybirliği
ile verildi.

Sağlık Kurulu Başkanı
Başstabibi
Dr. Rauf Atıcı
4829
resmi mühr ve izaza

Dabili Hast. Mütehassisi
Dr. Mecdi Üner
3248
izaza

Harici Hast. Mütehassisi
Dr. Hüsnü Uz Türk
5887
izaza

K.B.B. Hast. Mütehassisi
Dr. Ahmet Yükri Eson
6259
izaza

Akıl ve Sinir Hast. Mütehassisi
Dr. Fettah Demirhan
4387 izaza

Göz Hast. Mütehassisi
Dr. Mana Ergün
6434 izaza



7 — Harun Karadeniz'in Londra kliniklerinden
birinde tedavisi gerektiğine ilişkin Haydar-
paşa Numune Hastanesi 'Sağlık Kurulu ta-
rafından verilen rapor (26/6/1972).

Rapor No : 1260
tasdıklı fotoğrafı
mevcut

Adı, Soyadı : Harun Karadeniz
İş : Tedavi için harice gidecek
Müracaat tarihi : 16. 6. 1972
Rapor tarihi : 26. 6. 1972
Yaş : 30 Boy 1.85 Kilo : 88

T. C.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI
HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ
SAĞLIK KURULU

MUAYENE RAPORU

Dış hastalıkları	: Sağ dirsekto Biopsi ile tesbit edilmiş ve miltedaddit defalar ameliyat olmuş (Sarkom) dan müşteki
Röntgen	: Elde mevcut grafilerde : Toraksta ve sağ dirsek kemiklerinde osseuse patolojik seyrılmıyor. Rk sahaları normal.
Laboratuar	: Sedimentation : 1. 4. 5 mm. Mucoprotein : % 43 mgr. Segment : 64 Eo = 4% Lenfo = 31 Mono I
Netice	Sağ dirsekten dört defa ameliyat olmasına ve şua tedavisi yapılmasına rağmen gene nükseden sarkomu dolayısıyla yurd içinde yapılan tedavilerden yeteri kadar istifade etmediği anlaşıldığından bit defa da Londra'da tetkik ve tedavisi uygun olacağını iki ay süre ile ve hır refakete yurt dışına çıkışını lüzumunu bildirir, sağlık kurulu raporu oybirliği ile verildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Dahili Hast. Mütehassisi
Bastabibi Dr. Mecdî Üner
Dr. Rauf Ateş 3248 İmza
4829
resmi müşhür ve imza

Hariçt Hast. Mütehassisi K. B. B. Hast. Mütehassisi
Opr. Dr. Hüsnü Öztürk Dr. Ahmet Şükü Esen
5887 imza 6259 imza

Akıl ve Sınır Hast. Müteh. Göz Hast. Mütehassisi
Dr. Fettah Demirhan Dr. Rana Ergün
4387 imza 6434 imza

S.İ. Sayı: 1. Noter
T.C. No: 1 Aktüel
Adres: 1. Çankaya Mah. No: 2
Tel: 241-3639/1

Rapor No: 3202

T.C.
KİTAPLIK VE SOSYAL YARDIM LİGİ
HAYDARPAŞA İLÇE HASTANESİ
SAĞLIK KURULU

21 Aralık 1973

MAYEME RAPORU

MEY VE SPİRİTLİ	: HAMMAM KARLOVSKÝ
İŞİ	: TİBBİYİ İÇİN HAMMICE GÖDEŞİK
LÜRACAAZ TARİHİ	: 21/12/1973
RAPOR TARİHİ	: 21/12/1973
YAS	: 31
BOY	: 1.85
KİLO	: 88

DİŞ HASTALIKLARI : Sağ Dişköktes Biopsi ile teobit edildiğ verilecektir.
defolar mevcut olmadığı (Çarkon) den eğitimi.

NÖRÖGEN : Elde mevcut profillerde : Zorakota ve sağ Dernek temiklerinde
Gazozlu patolojik nörolojiler. Nöro sebzeleri normal.

LİBÖRANTÜAR : Sedimentasyon : 1-4-5 ml. Lökosit : 7.600
Eosinoprotein : % 43 ncr.
Segment : 64 Yo 2-4 S
Lenfo = 31 Mono 1

Notice : Sağ Dişkökten Dört defa nörolojik olgusu ve que tedavisi yapılmamasının
nedeni gene sıkenden Sarcomu dolayısıyla Yurt içinde yapılan tedavilerden
yeteri kadar istifade etmediği nüfuslarından bir defa da Londra
de tıbbi ve tedavisi uygun olacağından iki ay süre ile ve bir kezlikle
Yurt dışına gitmesini lütfen bildirir Sağlık Kurulu Raporu Oyları ile
verildi.

Sağlık Kurulu Beşkesni
Bababibi
Dr. Hüsnü Ataoğlu
4029
Rapor no: 1028

Dehdili Hct. Müh.techniker
Dr. Mufid Ekdol
6021
İzma

Harici Hast. Müh.techniker
Dog. Opr. Dr. Hüsnü
Ünder / 10050
İzma

K.B.B. Hast. Müh.techniker
Dr. Ahmet ŞÜKRÜ ESEN
6259
İzma

Akıl ve Sinir. Hast. Müh.
Dr. Fettah Demirkiran
4307
1028

Güz Hast. Müh.techniker
Dr. Ramazan
643

İşbu survet d iroye okuyucuların handschriftlichen oder elektronischen
gökli bulunan ırneğine Noter Sezai, elini
Noter Vahid
DEMİR AŞTİKLAR

8 --- Harun Karadeniz'in yurt içindeki tedavilerinden yeteri kadar istifade edemediği, bu nedenle tekrar Londra'da tedavinin gerekli olduğuna ilişkin Haydarpaşa Numune Hastanesi tarafından verilen rapor (21/12/1973).

T.C.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI
HAYDASPAŞA NUMUNE HASTANESİ
SAĞLIK KURULU

MUAYENE RAPORU

ADI VE SOYADI : HARUN KARADENİZ
İŞİ : TEDAVİ İÇİN HARİCE GİDECEK
MURACAAT TARİHİ : 21/12/1973
RAPOR TARİHİ : 21/12/1973
YAŞ : 31
BOY : 1.85
KILO : 88

DİŞ HASTALEKLARI : Sağ dirsekte Biopsi ile testibit edilmiş ve mülteaddit defalar ameliyat olmuş (Sarkom) dan mügtekti.

RÖNTGEN : Elde mevcut graftlerde : Toraksta ve sağ Dirsek kemiklerinde Osseuse patolojik seçilmeliyor. Rile sahaları normal.

LÄBORATUAR : Sedimentation : 1 - 4 - 5 - mm.
Lökosit : 7.600
Mucoprotein : % 43 migr.
Segment : 84 Eo = 4%
Lenso = 31
Mono 1

NETICE : Sağ Dirsekten Dört defa ameliyat olmasına ve şua tedavisi yapılmasına rağmen gene nükseden Saromu dolayısıyle Yurt içinde yapılan tedavilerden yeteri kadar istifade etmediği anlaşıldığından bir defa da Londra'da tetkik ve tedavisi uygun olacağın dan iki ay süre ile ve bir refakatle Yurt dışına çıkmazı Izumunu bildirir Sağlık Kurulu Raporu Oybirligi ile verildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Dahili Hast. Müteahassis
Baştabibi

Dr. Rauf Ateş Dr. Müfid Ekdal
4829

Resmi mührür, imza 6021 imza

K. B. B. Hast. Müteahisleri Akıl ve Sınır. Hast. Müteh.
Dr. Ahmet Şükred Esen Dr. Fettah Demirhan
6259 imza 4387 imza

Hariç Hast. Müteahisini Göz Hast. Müteahisini
Doç. Opr. Hüsnü Önder Dr. Rana Ergun
16858 imza 6434 imza

İşbu suret daireye alaklısı tarafından ibraz edilen aslina ve
daire dosyasında saklı bulunan örneğine uygun olduğunu tas-
dık ederim.

Noter Scâhiyetini Haiz

Noter Vekilli
CEMİL ARŞİTEK
KADIKÖY I NOTERİ
SAFDER AKIFUG

T

Cumhuriyeti

Y. 1. NOTERİ
SAFDER AKTUĞ

Y. 25 Eylül 1975

Tarih : _____

V45913

T. C.
Kadıköy 1. Noterliği

SAFDER AKTUĞ

Pazaryolu Altıoğlu

İş No: 101 - 105

36 39 71

Tel.: 37 39 71

36 44 61

A

Royal Marsden Hospital
Londra ve SurreyFulham Road
Londra S.W.3 6 yy
sayı : 224

21 Ocak 1974

İlgili makama:

Bay Marun Karadeniz'e
İlişkin
Tıbbi Rapor

Bu hasta, hantancımızda ilk kez eylül 1969'da muayene edildi. Bize başvurduğu da kolundaki lezyon çıkarılmış ve hemen ordinan radyoteropi uygulanmıştır. O tarihte hastanın lokal olarak tokalarının herhangi bir belirtisi yoktu; patolojisi niz tarafından yapılan histolojik kesitlerde kewin bir kobasit belirtisine rastlanmadı. Yukarıdaki tarihte aralık 1973 arasındaki dönende kondisini örmeydi.

Hikayesinde, dirseğindeki çatlığın 1971 de aynılarında tokrar belirdiği gibi bunun 1973'ün ilk eylüründe kadar yavaş yavaş büydü. Ünү, bu tarihte etrinaya basıldı, burnu "çalmada" ve aynı anda bir süre içinde de bütün kolumna çiçetisini ve direk hareketinin oynadığına nedeniyile sınırlandığını ifade etti.

Genel sağlık durumu iyi idi. Kilo kaybı格外に少なかった。Yada yayılma düzündürecek herhangi bir belirtisi yoktu. Muayene sonucunda kendisini sağlamlı buldu. Lenfadenopatii veya anemisi, kordivenkilere veya solunum anomalisi yoktu, radyografiler temizdi ve tüm oküler tonoları göğüsde herhangi bir metastazi göstermiyordu.

Sağ kolda: Aleranon üzerinde komitle devamlılık gösteren flüktüen bir tümör vardı. Direk hareketi 30° ile sınırlıydı ve tüm direk hareketleri sınırlıydı. Koltuk altlarında lenf nodülleri yoktu. Sağ direk radyografisinde ulyak korteksinde eközümek ile birlikte bir yumusak doku kitlesi görüldü. Görünüş bir fibroserken düşündürüyordu.

Kan testleri, hemozlobin, lökosit ve karaciğer fonksiyon testleri normaldi.

29. Aralik 1973 te lokal anestozî ile yapılan direk biopsisinde, Histolojik olarak, bolurgiu özellikleri olan

Harcı gelen, ordekk
Noterliğimizce tâbiî
edilmiştir.

Royal Marsden Hastanesi -
Londra ve Surrey
Fulham Road
Londra S. W. 3 6 yy
Sayı : 224

21. Ocak. 1974

İlgili makama :

Bay Harun Karadeniz'e
İlişkin
Tıbbi Rapor

Bu hasta hastanemizde ilk kez eylül 1969'da muayene edildi. Bize başvurduğunda kolundaki lezyon çıkarılmış ve hemen ardından radyoteropi uygulanmıştır. O tarihte hastalığın lokal olarak tekrarının herhangi bir belirtisi yoktu; patologlarımız tarafından yapılan histolojik kesitlerde kesin bir habaset belirtisine rastlanmadı. Yukarıdaki tarihle aralık 1973 arasındaki dönemde kendisini görmedik.

Hikâyesinde dirseğindeki şişliğin 1971 dolaylarında tekrar belirdiğini, bunun 1973'ün ilk aylarına kadar yavaş yavaş büyüdügüünü, bu tarihte ağrımaya başladığını, buraya gelmeden üç ayı aşkın bir süre içinde de bütün kolun şişliğini ve dirsek hareketinin ağrı nedeniyle sınırlandığını ifade etti.

Genel sağlık durumu iyi idi. Kilo kaybı öksürük ya da yayılmayı düşündürecek herhangi bir belirti yoktu.

Muayene sonucunda kendisini sağlıklı bulduk. Lenfadenopahsi veya anemisi, kordivasküler veya solunum anomalisi yoktu, radyografiler temizdi ve tüm akciğer tomoları göğüste herhangi bir metastazı göstermiyordu.

Sağ kolda : Alecranon üzerinde kemikle devamlılık gösteren flüktüan bir tümör vardı. Dirsek hareketi 30° ile sınırlıydı ve tüm dirsek hareketleri ağrılıydi. Koltuk altlarında lenf nodölleri yoktu.

Sağ dirsek radyografisinde ulnak korteksinde erizyinik ile birlikte bir yumuşak doku kitlesi görüldü. Görünüşü bir fibroserkom düşündürüyordu.

Kan testleri, hemozlobin, lökosit ve karaciğer fonksiyon testleri normaldi.

20 Aralık 1973'te lokal麻醉zi ile yapılan dirsek biopsiyinde,

Türkiye Cumhuriyeti 5 Eylül 1975

KADIKÖY 1. NOTERİ
SAFDER AKTUĞ

Y. No. 1.....

45948

T. C.
Kadıköy 1. Noterliği
SAFDER AKTUĞ

Pazaryolu Ahioglu
İş Hanı: No. 101 - 103

36 39 71
Tel.: 37 39 71
36 44 61

- 2 -

bir sarkom görüldü.

Teships indifferansıyo sarkom.
Hastalığın horhangı bir yayılma belirtisine
raştanmadığından ve sajılıklı bir kişi olduğundan
ost koluna ampute etmenin doğında yapacak bir şey
vek gibi görülmüyordu. İki cerrahın önerisiyle-
Bay T.D. Griffiths, M.B., F.R.C.S. ve Bay J.A. Mo-
Kenna, F.R.C.S. - bu ameliyat 3 Ocak 1974 te gerçekleştirildi.
Dört parmak uzunluğunda bir amputasyon
gündüğü kulacık şekilde Üst kol kesildi. Bu ameliyattan
koniplikasyon göstermeden iyileşti.

Sarkomun tümörü kesin tayini için tumorün histolojik
raporu hemen beklenmektedir.

YORUM :

Bu genç hastanın sağ kolu indifferansıyo sarkom
nedeniyle kesildi.

Bu sarkom tahminen 1969 da lokal olarak çıkanan
sarkoma bir nüksüdür.

Bu tümörün tedavisi çegitli nedenlerle geciktiril-
miştir. Bizer için bugün bu bahis tümörün seyri 5. fası
da daha erken cerrahi müdahale yoluna gidiyor. Daha
amputasyon gereksiz olur mu du olmazlığıdır. Kesin olarak
öylemok nüküsün doğıldır. Daha fazla geçikme hastalığın
sütlak surette yayılmasına ve hastanın bundan ötürü öle-
meye neden olacaktı.

Hastalığın bu evresinde yysılma belirtileri ortaya
lanmadı. Prognozun iyi olabileceği umdadındayız.

A.G. Nash, F.R.C.S.

113376

-Bu raporun İngilizceden Türkçeye tercümesi
değremiz tercüməni tarafından yapılmış olup, aslini
ve dosyasında maklı örneğine uygun olduğunu tasdiil
ederim.

Harc pula bedelli
Noterlik imzalı tabii
edilmiştir.

KADIKÖY 1. NOTERİ
SAFDER AKTUĞ



9 — Londra'da Royal Marsden Hastanesi tara-
findan verilen ve tedavinin geciktirilmiş
olduğunu belirten rapor.

Histolojik olarak, belirgin özellikleri olmayan bir serkom görüldü.

Tehhis indifferansiyel serkom.

Hastalığın herhangi bir yayılma belirtisine rastlanmadığından ve sağlıklı bir kişi olduğundan sağ koluna ampute etmenin dışında yapacak bir şey yok gibi görünüyordu. İki cerrahın önerisiyle — Bay Y. D. Griffiths, M. S., F. R. C. S. ve Bay J. A. Mc Kinna, F. R. C. S. — bu ameliyat 3 Ocak 1974'te gerçekleştirildi. Dört parmak uzunlığında bir ampütasyon不由得 kesilecekti. Bu ameliyat koniplikasyon göstermeden iyileşti.

Sarkomun türünün kesin tayini için tümörün histolojik raporu halen beklenmektedir.

Y O R U M :

Bu genç hastanın sağ kolu indifferansiyel sarkom nedeniyle kesildi.

Bu sarkom tahminen 1969'da lokal olarak çıkarılan sarkomun bir nüksüdür.

Bu tümörün tedavisi çeşitli nedenlerle geciktirilmiştir. Bizler için bugün bu habis tümörün seyri sırasında daha erken cerrahi müdahale yoluna gidilseydi ampütasyon gereksiz olur muydu olmaz mıydı, kesin olarak söylemek mümkün değildir. Daha fazla gecikme hastalığın mutlak surette yayılmasına ve hastanın bundan ötürü ölmesine neden olacaktır.

Hastalığın bu evresinde yayılma belirtilerine rastlanmadı. Prognozun iyi olabileceği ümidiindeyiz.

A. G. Nash, F. R. C. S.

113376

İşbu raporun İngilizceden Türkçeye tercümesi dairemiz tercümanı tarafından yapılmış olup, asına ve dosyasında saklı örneğine uygun olduğunu tasdik ederim.

KADIKÖY 1. NORİMLİ
SAFDİRE AKTİVİ

Türkçe Cumhuriyeti

DIKÖY NOTERİ
SAFDER AKTUĞ

Y. No. : _____

T. C.
Kadıköy 1. Noterliği
SAFDER AKTUĞ
Pazaryolu Altunoğlu
İş İlanı No. 101 - 105
34 39 71
Tel.: 3739 71
36 44 61

Royal Marsden Hastanesi
London ve Surrey
Julian Road
London : SW3 6 JJ
Sayı 281

19.Şubat.1975

ELN: SV 113376

İlili Nakama

Bay Karadeniz'e London'da Bay Griffiths tarafından
suç koltuk altında bulunan bir kitlenin oksiyonu
yapılmıştır. Ben kendisine bir kür post-operatif
rödyoterapi uyguladım; oldukça iyi kaldırdı.

Bay Griffiths ile, önmüzdeki aylar içinde mümkün
olabilecek süreco içinde iki kez 50 mg emlovnna almamızı
uygun olduğumuzda dayanayız. Kendis ne bu tablotlurun
bir miktar vermiş bulunmaktadır, fakat her bağışlaştı
henu ilacı kullanıldı; nüre içinde her iki haftada
bir bir konusunu kontrolöne öneririm. Loksitilem
3500/ mm³ altına düşerse EndoZone'yi konusunu
düşülmeye dok konumelidir.

Kendisine, Endoxan'a ya başlanmadan önce
prof. Konuralp ile ilişkili kurusunu rica ettim.

P.P. R.L. Morgan, M.R., D.M.R.T., F.R.C.S.

cc: Prof. H.Ziya Konuralp
Capa
Cerrahi Liniği çapı,
İstanbul

sayı bolgenin ligilizco'den Türkçe'ye tercümesi dairinizin
çinli tercümeni tarafından yapılmış olup asılina ve
aire dosyasında esili bulunur. Erne îne uygun oldum
asidiklerim.

Kadıköy 1. Noteri



RD/C-A

Hurç para bedeli
Noterlik imzace tabii
edilmiştir.

10 — Royal Marsden Hastanesi tarafından verilen ve tedavinin uygulanış biçimini anlatan rapor.

Royal Marsden Hastanesi
Londra ve Surrey
Fulham Road
Londra SW 3 6 JJ
Sayı 281
19. Şubat. 1975

RLM : SW 113376

İlgili Makama

Bay Karadeniz'e Londra'da Bay Griffiths tarafından sağ koltuk altında bulunan bir kitlenin eksizyonu yapılmıştır. Ben kendisine bir kür post - operatif radyoterapi uyguladım; oldukça iyi kaldırdı.

Bay Griffiths ile, önmüzdeki aylar içinde mümkün olabileceği sürece günde iki kez 50 mg. endovana almasının uygun olduğu kanıslayız. Kendisine bu tabletlerden bir miktar vermiş bulunuyorum, fakat hem başlangıçta hem de ilacı kullandığı süre içinde her iki haftada bir bir kan sayımı kontrolünü öneririm. Lokositleri $3500/\text{mm}^3$ altına düşerse Endoxana'yi kan sayımı düzelineye dek kesmelidir.

Kendisine, Endoxana'ya başlamadan önce Prof. Konuralp ile ilişkili kurmasını rica ettim.

P. P. R. L. Morgan, M. B., D. M. R. T., F. F. R.

cc : Prof. H. Ziya Konuralp

Çapa

Cerrahi Kliniği şefi,

Istanbul

İşbu belgenin İngilizce'den Türkçe'ye tercümesi dairemizin yeminli tercümanı tarafından yapılmış olup, aslına ve daire dosyasında saklı bulunan örneğine uygun olduğunu tasdik ederim.

Kadıköy 1. Noter!
Safder Aktuğ
Noter Selâhiyetini Haiz
Noter Vekili
Cemîl Arşitek



45357

T. C.
KADEMÖY İ. NOTERİ
SAFDER AKTÜC
Pazaryolu Altımeşe İş
Blok No: 101 - 105
e: 363171 - 364461

Bay John D.Griffiths'den
149, Harley Street, LONDON W1

14. Temmuz 1975

TIBBI RAPORBay MARUN KARADENİZ

Bu hasta 1963'te sağ dirseğinin alt kısmında kesişen üzerinde ufak bir sertlik fark etmiştir. 1966'da Hastaneye başvurmuş ve kendisine bunun öncesi olduğu söylemiş. 1968 te lozom büyüdügünden yeni bir hastaneye başvurmuştur. Sıfırık çıkarılmış ve Habis olduğu anlaşılmış. 1969 da koltuk altından bir bez çıkarılmış fakat habis bulunmamış, kemik kırste olduğu halde röntgenlere rastlandı. Radyoterapiye tabi tutuldu ve preparatlar buna yolunarak fikri sorundu. Bu hastayı 10.6.1969'da muayene ettim. Sağ direğinde incelemi alanlarında kesin bir patolojik bulgu yoktu. Röntgeni takiben bir indürasyon alanı olduğunu iki ekillsizde ve supraklariküller bölgelerde, e gelen lenf nodülü yoktu. Karaciğerde pek çok palpobilidir.

Kanıma bu hasta dikkatli bir gözlemlenmiş ve derhal biopsi yapılmamıştı. Yeniden bir çığlık olumlesi halinde bekletmeden amputasyona gitme düşüncesiyle derhal biopsi yapılmamıştı.

Bu hastayı 2. Ocak 1974'te tekrar gördüğünde sağ dirseğinde nükseliş bir tümör vardı. Präparatlar yeniden bakıldı ve biopsi sonucu indifferansiyel ektokarı olduğu görüldü. Bay Alan Eckimse (Royal Marsden Hastanesinin danışman operatörü) ve taraflarından sağ kolun amputasyonu önerildi.

Bumeranın orta yerinden amputasyon yapıldı. Kolay kapandı ve iyi bir amputasyon görüldü. Kaldı. Bundan sonra Rosenthal Hastanesinde kendişine proez makıldı.

8. Temmuz 1974'te kendisini gördüğünde bu proses fonksiyonel olarak rahat kullanabiliyordu. Lozomum histolojisi habis fibröz hishostea fibroxanthosarcoma gösteriyordu. Metastaz veya herhangi bir yayılma söz konusu değildi. Bu tümör lokal olarak habaset göstermektedir. İade edildi ve amputasyon yapılmıştır.

Kanıma önlükdeki boş yıl içinde her altı ayda bir göğüs radyografisi çekilmesi gerekmekte, 6 ay sonra kendisini tekrar görmek istedim.



Loy ve Dursa Pazar
dördüncü adres
yapıldır.

Bay John D. Griffiths'den

149, Harley Street, LONDON W1

14. Temmuz, 1975

TIBBI RAPOR

Bay HARUN KARADENİZ

Bu hasta 1963'te sağ dirseğin alt kısmında kemigin üzerinde ufak bir sertlik fark etmiştir, 1966'da Hastaneye başvurmuş ve kendisine bunun ömensiz olduğu söylemiş. 1968'de Lozym büyüdüğünden yeniden hastaneye başvurmuştur. Şişlik çıkarılmış ve Habis olduğu anlaşılmış.

1969'da koltuk altrndan bir bez çıkarılmış, fakat habis bulunmamış, kemik kürete edildi ve habis hücrelere rastlandı. Radyoterapiye tabi tutuldu ve preparatlar bana yollanarak fikrim soruldu.

Bu hastayı 10. 6. 1969'da muayene ettim. Sağ dirsekte insizyon alanında kesin bir patolojik bulgu yoktur. Radiotropi takiben bir indürasyon alanı oluştu. Her iki aksillada ve supraklariküller bölgede ele gelen lenf nodülü yoktu. Karaciğer yahut dalak palpabl değildi.

Kanunca bu hasta dikkatli bir göziem altında tutulmamıştı. Yeniden bir şıgık olusmasız halinde bekletmeden amputasyona gitme düşüncesiyle derhal biopsi yapılmalıdır.

Bu hastayı 2. Ocak. 1974'te tekrar gördüğümde sağ dirseğinde nüksetmiş bir tümör vardı. Präparatlara yeniden bakıldı ve biopsi sonucu indifferansiyel sarkosu olduğu görüldü. Bay Alan Mckimma (Royal Marsden Hastanesinin danışman operatörü) ve tarafından sağ kolun amputasyonu önerildi.

Humerusun orta yerinden amputasyon yapıldı. Yara kolay kapandı ve iyi bir anıtsasyon giidüğü kaldı. Bundan sonra Roshanptan Hastanesinde kendisine protez takıldı.

8. Temmuz, 1974'te kendisini gördüğümde bu protezi fonksiyonsel olarak rahat kullanabiliyordu. Lezyonun histolojisi habis fibröz hishositoma (Fibroxanthosarcom) gösteriyordu. Metastaz veya herhangi bir yayılma söz konusu değildi. Bu Tümör lokal olarak habaset göstermektedir de yayıldığı sık görülmemektedir.

Kanunca önlümüzdeki beş yıl içinde her altı ayda bir göğüs radyografi çekilmesi gerekmekte, 6 ay sonra kendisini tekrar görmek istedim.

16. 12. 1974'te hasta Royal Marsden hastanesine sağ omuz altındaki oluşan lenf nodülü kitlesi nedeniyle yattı:

T. C.

KADIKÖY 1. NOTERİ
SAFDER AKTUG

15957

Eylül 1975

- 2 -

T. C.
Kadıköy 1. Noterliği
SAFDER AKTUG
Pazaryolu Altıoglu İş
Hast No. 161 - 106
e 363371 - 364461

16.12.1974 te hasta Royal Marsden hastanesine sağ koltuk altında olusan leaf nodülü kitlesi nedeniyile yattı. 17.12.74 te biopsi yapıldı; vaki nodbe transen eksizc odildi. Ve derin olarak göğüs duvarına yapılmış bulunan nodüllerden müteekkil bir kitle alındı. Histolojik olarak habis fibröz hiehasitoma metasta i görüldü.

Hasta 3.1.1975 te tekrar görüldü ve radioterapi plaküne alındı. Genel durumu iyi idi fakat koltuk altının media duvarında, yanı göğüs kafesinin yan kısmında hala bir kitle vardı. Radiumterapi devam edildi. Üç kat supraklaviküler bölgede küçük, sert bir nodül oluştu.

Hastanın kesilen kolunda bu sırada ağrı ve ödem ayrıca da yutma güçlüğü oldu. 23.6.1975 te sağ kasıkta mukotelen, radyosy onan ve ameliyatın sonucu olugun hafif bir çığırın kendisi farkına vardı. Saç su raka rular fossada (çukurda) zorlaştı.

25.6.1975 te sağ kasıkta çatlak devam ederken, göğüs duvarının alt kısmında du síme bulındı.

Tedaviye devam edildi; 11.7.75'de görüldüğünde, dırı mu aşikar olursa kütüye gidiyordu. Göğüs radyografi içinde sağ plevra bogluğununda az miktarlı mayı ile birlikte diaframınan yük oldığı ve sağ akciğerin alt lobumun kolaps olduğu görüldü. Şimdi artık batının sol yanında ve göğüs kafesi içerisinde yeytan tak bir infiltrasyon durumu var. Kondisine palyatif olara 5- Fluorouracil verildi.

J.D. Griffiths, M.S. FRCR

Hastoya öünsüzük altı hafta içinde haftada 1 gr 5-Fluorouracil verilmescin öneririm.

—
Bu belgenin İngilizce'den Türkçe'ye çevrimesi donevimi
yeniliterci masai tarafından yapılmış olup asılina ve
direk dosyasında saklı bululan örneğine uygun olduğunu
tesdit ederim.

ad/C-A

Kadıköy 1. Noteri
SAFDER AKTUG
15957

Murat ve Dilek Pekcan
değerinin istmesi
yaptıklarıdır.

11 — Dr. John D. Griffiths tarafından verilen
ve Harun Karadeniz'in başından beri dik-
katli bir gözlem altında tutulması, şişlik
görüldüğü anda bekletmeden müdahale
edilmesi gerekiğine ilişkin rapor.

17. 16. 74'te biopsi yapıldı; vaki nedbe tamamen eksize edildi. Ve derin olarak göğüs duvarına yapışmış bulunan nodüllerden müteşekkil bir kitle alındı. Histolojik olarak habs fibröz hishasitoma metastazı görüldü.

Hasta 3. 1. 1975'te tekrar görüldü ve radioterapi kürüne alındı. Genel durumu iyi idi, fakat koltuk altının media duvarında, yani göğüs kafesinin yan kısmında hâlâ bir kitle vardı. Radioterapiye devam edildi. Fakat supraklaviküler bölgede küçük, sert bir nodül oluştu.

Hastanın kesilen kolunda bu sırada ağrı ve ödem ayrıca da yutma güçlüğü oldu, 23. 6. 1975'te sağ kasıkta muhitemelen, radyosyonun ve ameliyatın sonucu oluşan hafif bir şişmenin kendisi farkına vardı. Sağ süprakürüler fossada (çukurda) sertleşme vardı.

25. 6. 975'te sağ kasıkta şişlik devam ederken, göğüs duvarının alt kısmında da şişme başladı.

Tedaviye devam edildi; 11. 7. 75'de görüldüğünde durumu aşıkar olarak kötüye gidiyordu. Göğüs radyografisinde sağ plevra boşluğununda az miktarda mayı ile birlikte diafragma'nın yükseldiği ve sağ akciğerin altlobunun kollaps olduğu görüldü. Şimdi artık batının sol yanında ve göğüs kafesi içersinde yaygın tam bir infiltrasyon durumu var. Kendisine palyatif olarak 5 -- Fluorouracil verildi.

Y. D. Griffiths, M. S. FRCS.

Hastaya önmüzdeki altı hafta içinde haftada 1 gm. 5 -- Fluorouracil verilmesini öneririm.

İşbu belgenin İngilizce'den Türkçe'ye tercumesi dairemiz yeminli tercüməni tarafından yapılmış olup, aslina ve daire dosyasında saklı bulunan örneğine uygun olduğunu tasdik ederim.

Kadıköy 1. Noteri
Safder Aktuğ
Noter Selâhiyetini Haiz.
Noter Vekili
Cemil Arşitek

5 Ev.

T. C.

KADIKÖY 1. NOTERİ
SAFDER AKTÜÜ

Y. N. 5 Ev/Ü 1972

Tarih:

14.07.1972

T. C.
Kadıköy 1. Noterliği
SAFDER AKTÜÜ
Pazaryolu Mahallesi 1^{ci}
Mah. No. 191 - 105
C 363971 - 25 64 61

Bay John D. Griffiths'den
149, Harley Street, Win 2 de

14. Temmuz. 1975

Bay HARUN KAHADENİZ'e İLICKİN

Bu hastaya verdiği Tıbbi Repora ilaveten, konanca prognozu son derece kötü olup olucak aydan fazla bir süre yaşaması olanaksız görülmektedir.

Eğer hasta 1969 ile 1974 yılları arasında kontrol altında bulunuyordu, hastalık daha otkin bir biçimde tedavi edilebilirdi. Bu süre içinde lezyona Radikal correhi daha kolay uygulanabilirdi. Ve hastanın tekrarlı ihtimali deha zayıf olurdu. Tümörün hepsi olduğu başlangıç tarihi olan 1963'ten beri bilinmekte birlikte on yıl sonrasına dok metastaz görülmemesi, herhangi lokal bir nükleür klinik olarak belirginlik kazandığı anda lokal eksizyonun yada amputasyonunun prognozu uzatmak beklenenden etkili olabileceğine deliller olor.

Y.D.Gri. İthha M.G.
F.R.C.S.

İşbu belgenin İngilizce'den Türkçe'ye çevirisisi
size verilen yeminli çevirmenin tarafından yapılmış
olup esasına vedatlı dönyesinde saklı bulunan öymeli ve
uygun olduğunu tanındık ederim.

Kadıköy 1. Noteri

Safder Aktüp

ad/C-A



Herr ve Dame Piller,
daredeki unless
yapılmıştır.

12 — Dr. John D. Griffiths tarafından verilen
ve Harun Karadeniz'in üç aydan fazla ya-
şamasının olanaksız olduğunu belirten ra-
por.

Bay John D. Griffiths'den

149, Harley Street, W1n 2 de

14. Temmuz. 1975

BAY HARUN KARADENİZ'e İLİŞKİN

Bu hastaya verdiğim Tıbbi Raporla ilaveten, kanımcı prognozu son derece kötü olup üç aydan fazla bir süre yaşıması olanaksız görülmektedir.

Eğer hasta 1969 ile 1974 yılları arasında kontrol altında bulunsaydı, hastalık daha etkin bir biçimde tedavi edilebilirdi. Bu süre içinde lezyona Radikal cerrahi daha kolay uygulanabilirdi. Ve hastalığın tekrarı ihtimali daha zayıf olurdu. Tümörün habis olduğu başlangıç tarihi olan 1963'ten beri bilinmekle birlikte on yıl sonrasında dek metastaz görürmemesi, herhangi lokal bir nüksün klinik olarak belirginlik kazandığı anda lokal eksizyonun ya da amputasyonun prognozu uzatmak bakımından etkili olabileceği delalet eder.

Y. D. Griffiths M. S.

F. R. C. S.

İşbu belgenin İngilizce'den Türkçe'ye tercümesi dairemizin yeminli tercümanı tarafından yapılmış olup aslına ve daire dosyasında saklı bulunan örneğine uygun olduğunu tasdik ederim.

**Kadıköy 1. Noteri
Safder Aktuğ**

**Noter Selâhiyetini Haiz
Noter Vekili
Cemil Arşitek**

As. Ceza Ve Tutukevi Komutanlığına,

Kartal Maltepe

İlgı — 14. 9. 1971 tarih ve 3921/1642 — 71 sayılı yazı

İlgı yazıya bağlı olarak gelen Harun Karadeniz'e ait dilekçe ile adı geçenin (kanser hastalığından muzdarip olduğu bu hastalığın tutukevindeki şartlar itibariyle arttığını ve tedavisinin mutlaka Londra'da yapılması zarureti karşısında tahliye olunmasını) talep etmekte olduğu görülmüştür.

Bu dilekçesindeki tahliye talebinin 353 sayılı kanunun 75. maddesindeki (tutukluluk halinin kaldırılması) veya (tutukluluk halinin kaldırılmasına dair talebin reddi üzerine itiraz) hallerinden herhangi birini kapsamadığı ve askeri savcılıktan böyle bir talepte bulunduğu neticesine varıldığından dilekçenin herhangi bir As. Mahkemeye gönderilmesine tevessül olunamamış keza 10. 9. 1971 tarihli tutukluluk halinin devamına dair As. Savcılık kararı serahatı karşısında res'en tahliyesine tevessül sebebi de görülememiştir.

Tutuklu bir şahsin yurt dışında tedaviye gönderilmesini mümkün kılan bir hükmün bulunmadığına göre dilekçe sahibinin, rahatsızlığını tesbit ve gerekirse yatırılarak tedaviye tabi tutulması için hastaneye sevki tabiidir.

Bu itibarla adı geçenin sıhhi durumu neyi gerektiriyorsa, mevzuat dahilinde kendisine gerekli yardımın yapılmasını keza dilekçesi karşılığı olarak, yukarıdaki hususların kendisine bildirilmesini arzederim.

Nevzat Çizmeci

Hk. Yarb. Yard. As. Savcı

1645/71 ve 14. 9. 1971

13 — Harun Karadeniz'in hastalığını gerekçe göstererek yapmış olduğu tahliye istemine karşılık As. Savcı'nın tutukevi komutanlığına yazdığı yazı.

16.9.1971

Sıkayettenin konutensiz Aşkeri Savcılığına
Istanbul

Düzen : 353 Sayılı Kanunca 75. maddesi uyarınca tutukluluk
halinin kanser hastalığı sebebiyle kaldırılması M.E.
Dilekçi : Heron Karadeniz. Sıkayettenin tutukevinde tutuklu.
-altopic / İstesbul

11 Haziran 1971 günü ; özetince altıdan ve 24 Haziran günü de tu-
tukluvarak ; altopic Sıkayettenin tutukevinde gönderildi. O günden bu yana tu-
tuklu olarak beklemektedim. Savcılığınca son olarak gönderilen bir yazida
tutukluluk halinin 5 Ekim 1971 gününe kadar ücretliliği bildirilmiştir.

İdianamazın mehteriyatına ve tabiatıyla suçsun zahiyetini bil-
miyorum. Daha rağmen tutukluluk halim olsa da bilgiye sunduğum sebepler-
den dolayı uzatılmamalıdır.

Kanser hastalığından erzderibin. Tedavisi "Türkiye'deki klinikler-
de mümkün olmazaktır. Bunu T.C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Raporu"
darpçı Muammer Baştaneci "özlük" nruluunun 6.8.1969 tarih ve 1492 sayılı re-
poru ile tevcih edebilirir.

5621 geçen rapor uyarınca Temmuz 1969 tarihinde Ingiltere'ye git-
tim. İki ay süre ile tedavi edildi ve tıbbi muayhede altında tutuldum, kur-
dürüldünden itibaren de 2.C. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Cerrahi
Kliniği'nde sürekli tedavi ve muayhede altındadım. Bu durumu ise sözü geçen
klinikin 30.3.1971 tarih ve 56811 sayılı yazısıyla teveik edebilirim.

İngiltere'de tedovimi yapan Royal - Ardon Hospital'den yipilen i-
meklər ve genc tedovimi yapıcı konser uzmanı K. A. Anderson -gerektilidə
ibrəz edəciliçək- yazısında hastalığın nüksətməsi ve "kanserin virüsü"
halində dərhəd Ingilteredeki kliniklərə davurunun ve mütləkə müdafiə e-
dilənisi gerektilidə belirtilir. Akci tekdirdə kanser hastalığı keşfiylik-
le "oldırılıcı" bir nitilik kezənəcək ve tedavisi mümkün olmaysacaktır.

Türkiye'de tedavimi yapan ve beni etrəkli muayhede altında tutan
2. Cerrahi Klinik'in 30.3.1971 tarih ve 56811 sayılı raporu işsiz hastalığın
nüksəttini, kanserin virüsünü təsvik etmişdir.

16. 9. 1971

Sıkıyonetim Komutanlığı Askeri Savcılığına

Istanbul

Özü : 353 Sayılı Kanunun 75. maddesi uyarınca tutukluluk halinin kanser hastalığı sebebiyle kaldırılması Hk.

Dilekçi : Harun Karadeniz. Sıkıyonetim tutukevinde tutuklu.

Maltepe/Istanbul

11 Haziran 1971 günü gözaltına alındım ve 24 Haziran günü de tutuklanarak Maltepe Sıkıyonetim tutukevine gönderildim. O günden bu yana tutuklu olarak beklemektedim. Savcılığınızca son olarak gönderilen bir yazda tutukluluk halimin 5 Ekim 1971 gününe kadar uzatıldığı bildirilmektedir.

İddianamenin muhteviyatını ve tabiatıyla suçumun mahiyetini bilmiyorum. Buna rağmen tutukluluk halim aşağıda bilginiz eندuğum sebeplerden dolayı uzatılmamalıdır.

Kanser Hastalığından muzdaribim. Tedavim Türkiye'deki kliniklerde mümkün olmamaktadır. Bunu T. C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Haydarpaşa Numune Hastanesi Sağlık Kurulunun 6. 8. 1969 tarih ve 1492 sayılı raporu ile tevk edebilirim.

Sözü geçen rapor uyarınca Temmuz 1969 tarihinde İngiltere'ye gittim. İki ay süre ile tedavi edildim ve tıbbi müşahade altında tutuldum. Yurda dönüşümden itibaren de T.C. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Cerrahi Kliniğinde sürekli tedavi ve müşahade altına alındım. Bu durumu ise sözü geçen kliniğin 30.3.1971 tarih ve 56811 sayılı yazısıyla tevk edebilirim.

Gereklili operasyonun yapılması için yol hazırlıklarına başladı izmirlerde avcılıkta zaten toloeti Üzerine "İşbu Üstün Hukuki" akademisine tutuklandı. uçaşlukta ola insancı, bens, hane eüre onra tahliye edilmesini dikkateyle nüfuslu kader bu kabil bir bayramaya gerek duyurmuştur.

Fe var ki morek titikteyinde yegane port'erinin - hasta'nın 8201-112inden dolayı "olvori cicili" i, gerek son günlerde konserin ilerlediğini göteren emarelerin artması ve gerçekte hastalığın tehlikeli bir seyre bulunmuştu göterir raporun tuzelinden bu yana 162 gün geçmiş olmasa da "İşbu için "ölüme son claraması, hantam, vahim bir durum" yorumuftır.

Soruç ve talep: "İhbaride oğaklıda imzalanan dokuya TANLIT-1'i takip ediyor. "Bu bakanın Bevorisi inzce 353 sayılı kanunun 75. maddesi uyarınca dilokşemin ilgili mahkemeye transfer edilecektir ve bu esnafın Fazla arz ederim,

"oyguları ile. 16.9.1971.

Harun Karadeniz

Tot : Dilokşende sülfü gecen bütün ranor ve telgeleri istendiği tehdirdede ovcıları inzice ya da ilgili mahkemeye ibraz etmeye hazırlırm.

14 — Harun Karadeniz'in 16/9/1971 tarihinde hastalığını gerekçe göstererek yc.pmis olduğu tahliye istemi.

İngiltere'de tedavimi yapan Royal Marsden Hospital'den yapılan i kazalar ve gene tedavimi yapan kanser uzmanı K. A.

Anderson -gerekçiğinde ibraz edebileceğim- yazısında hastalığın nüksetmesi ve «kanserin yürümesi» halinde derhal İngiltere'deki kliniklere başvurmam ve mutlaka müdahale edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Aksi takdirde kanser hastalığı kesinlikle «öldürücü» bir nitelik kazanacak ve tedavisi mümkün olmayacağından.

Türkiye'de tedavimi yapan ve beni sürekli müşahade altında tutan 2. Cerrahi Kliniğinin 30. 3. 1971 tarih ve 56811 sayılı raporu ise hastalığın nüksettiğini, «kanserin yürüdügüünü» tevsi etmektedir.

Gerekli operasyonun yapılması için yol hazırlıklarına başladığım sıralarda savcılığınızın talebi üzerine Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tutuklandum. Suçsuzluğuma olan inancım, bana, kısa süre sonra tahliye edileceğim düşüncesiyle şimdide kadar bu kabil bir başvurmaya gerek duymamıştır.

Ne var ki, gerek tutukevinde yaşama şartlarının -hastalığın özelliğinden dolayı- elverişsizliği, gerek son günlerde kanserin ilerlediğini gösteren emarelerin artması ve gerekse hastalığın tehlikeli bir seyre büründüğünü gösterir raporun tanziminden bu yana 162 gün geçmiş olması sağlığım için «ölümle sonuçlanması muhtemel, vahim bir durum» yaratmıştır.

Sonuç ve talep : Yukarıda açıkladığım gerekçelerden dolayı **TAHLİYEMİ** talep ediyorum. Bu bakımından savcılığınızca 353 sayılı kanunun 75. maddesi uyarınca dilekçemin ilgili mahkemeye gönderilmesini emir ve müsaadelerinize arz ederim.

Saygılarımla. 16. 9. 1971.

Harun Karadeniz

Not : Dilekçemde sözü geçen bütün rapor ve belgeleri istendiği takdirde savcılığınıza ya da ilgili mahkemeye ibraz etmeye hazırlım.

T. C.
SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI
ASKERİ SAVCILIĞI
ISTANBUL

SAYI : 1971/103-284-436 N.Ç.

16/ 5 / 1971

KONU : H. KARADEVİZ.

2. NOV. ASKERİ MAHKEMESİ KİDÜMLÜ HAKIMLİĞİNE
İLGİ

İLGİ : As. Cezaevi K. 16.9.1971 tarih ve 3921-1653-71
sayılı yazısı.

T.C.E.'nin 141 nci maddesine muhalefet sürgünden
sonra Karan KA. AL'NİZ'in İlgi yazısıyla gelen 16.9.1971 ta-
rihli dilekçesiyle "Kanser hastalığının Ingiltere'de te-
davisi için tahliyesini" talep ettiğini görülmektedir.

Daha evvel bu yolda yaptığı müşahidelerin ve
rilen cevap itibarıyle de, adı geçenin tedavisi için tah-
liyesi mümkün olmayıp, gerekliyormuş Askeri Cezaevi yoluyla
bir Hastaneye sevkı mümkün hale getirilmiştir.

Bu gerekçeyle tutukluluk halinin devamı istenmediği
muhakkık olunan, sonraki bir dilekçe ve dosya eklidir.

Düzenlenecek karardan 2 kişi ile birlikte dosyanın
icerisini arz ederim,

MKİ : Dosya

Reşat ÇİZMECI
Hakim Yarbay
1. İrd. Askeri Savcısı

15 — As. Savcının bu tahliye istemi hakkındaki
görüşü.

T. C.

SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI
ASKERİ SAVCILIĞI
İSTANBUL

SAYI : 1971/103 — 284 — 436 N. Ç.

16/9/1971

KONU : H. KARADENİZ.

2 NOLU ASKERİ MAHKEMESİ KİDEMLİ HAKİMLİĞİNE
SELİMİYE

İLGİ : As. Cezaevi K. 16. 9. 1971 tarih ve 3921 — 1653 ~ 71
sayılı yazısı.

T. C. K.'nun 141'nci maddesine muhalefet suçundan sanık Harun KARADENİZ'in İlgi yazıyle gelen 16. 9. 1971 tarihli dilekçesiyle «Kanser hastalığının İngiltere'de tedavisi için tahliyesini» talep ettiği görülmektedir.

Daha evvel bu yolda yaptığı müphem müracaatına verilen cevap itibariyle de, adı geçenin tedavisi için tahliyesi mümkün olmayıp, gerekiyorsa Askeri Cezaevi yoluyla bir Hastaneye sevki mümkün bulunmaktadır.

Bu gerekçeyle tutukluluk halinin devamı icabettiği mütlaka olunan, sanığa ait dilekçe ve dosya eklidir.

Düzenlenecek karardan 2 nüsha ile birlikte dosyanın ıadesini arz ederim.

EKİ : Dosya

Nevzat ÇİZMEÇİ

Hakim Yarbay
Yrd. Askeri-Savcı

T.C.
SIKIYONETİM KOMUTANLIĞI
2 NOLU ASKERİ MAHKEMESİ

Selimiye - İstanbul

KAYIT NO : 971-69
KARAR NO : 971-50

17.9.1971

K A R A R

Türk milleti adına yargılama yapıp hükmü vermeovic yetkili Sıkıyonetim K. İşi 2 Nolu As. Mahkemesi, 353 sayılı kanunun 2. maddesi uyarınca :

BASŞKAN : Top.Alb.Orhan BAKİOĞLU (942-190)
OYE : Hükim Ed.Bnb.Ferruh GENEGDEM (954-B-2)
OYE : Hükim Cd.Ysb.Hamdi ÖNCÜLOĞLU (457) den

mütçekkil Mahkeme heyeti, toplanakta Sivil Me. Yavuz YALAZ bazar oldukları halde, T.G.K. num 141.maddesinin muhalafet açısından tutuklanmasına karar verilen sanık Harun KARADENİZ'in tutukluluk halinin kaldırılmasına mütedair 16.9.1971 tarihli dilekçesine müsteniden esnîga eit dava dosyasının Askeri Savcılığın bu hususa yazılı isteklâsi de ihtiva eden 16.9.1971 gün 971-103-286-436 N.Ç. sayılı yazılarıla mahkemeye gönderildiği enlağılmakla Mahkeme özel salonunda 17.9.1971 günü saat 11.30 da açık olarak toplanıldı.

Savcığın 16.9.1971 tarihli tahliye istemine mütessilik iki mahkemeden ibaret dilekçesi, bu isten hakkındaki Askeri Savcılığın 16.9.1971 tarihli yazısındaki yazılı mütlâsanı ve dava dosyası yeniden okunup tekrar olundu.

GÜREŞİ DAKİH ÜZÜMÜ ! Sanık hakkında tutuklama kererinde gövderlen tutuklama ebeplerinde bir değişiklik görülmemişinden oanının tevkif mütækib tercehin geri alınmasına mütedair talebinin 353 sayılı kanunum 75.maddesi uyarınca HEDDİK, dava dosyasının adlı konuşturmayla devam olunmak üzere As. Savcığa iadesine oy birliğiyle karar verilip açıklandı. 17.9.1971


BAŞKAN


UYE


UYE


UYE

16 — 2 No'lu Sıkıyonetim Askeri Mahkemesi tarafından tahliye isteminin reddine ilişkin karar.

17.9.1971

T. C.

SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI
2 NOLU ASKERİ MAHKEMESİ

KAYIT NO : 971 — 69

KARAR NO : 971 — 50

K A R A R

Türk Milleti adına yargılama yapıp hükmü vermeye yetkili Sıkıyönetim K.lığı 2 Nolu As. Mahkemesi, 353 sayılı kanunun 2 maddesi uyarınca,

BAŞKAN : Top. Alb. Orhan BAKIOĞLU (942 - 190)

ÜYE : Hakim Kd. Bnb. Ferruh ŞENERDEM (954-B-2)

ÜYE : Hakim Kd. Yzb. Hamdi ÖNCÜOĞLU (457) den müteşekkili Mahkeme heyeti, tutanakta Sivil Me. Yavuz YALAZ hazar oldukları halde, T. C. K.'nun 141. maddesine muhalefet suçundan tutuklanmasına karar verilen sanık Harun KARADENİZ'in tutukluluk halinin kaldırılmasına mütedair 16.9.1971 tarihli dilekçesine müsteniden sanığa ait dava dosyasının Askeri Savcılığın bu hususta yazılı mütalaasını da ihтиva eden 16. 9. 1971 gün 971 - 103 - 284 - 436 N. Ç. sayılı yazılarıyla mahkemeye gönderildiği anlaşılmakla Mahkeme özel salonunda 17.9.1971 günü saat 11.30'da açık olarak toplanıldı.

Sanığın 16. 9. 1971 tarihli tahliye istemine müteallik İki sahibeden ibaret dilekçesi, bu istem hakkında Askeri Savcılığın 16. 9. 1971 tarihli yazısındaki yazılı mütalaası ve dava dosyası yeniden okunup tetkik olundu.

GEREGİ DÜŞÜNÜLDÜ : Sanıklarındaki tutuklama kararında gösterilen tutuklama sebeplerinde bir değişiklik görülmemişinden sanığın tevkif müzükkesinin geri alınmasına mütedair talebinin 353 sayılı kanunun 75. maddesi uyarınca REDDİNE, dava dosyasının adlı kovuşturmayla devam olunmak üzere As. Savcılığa iadesine oy birliğiyle karar verilip açıklandı. 17. 9. 1971

B A Ş K A N

Ü Y E

Ü Y E

Z. K.

T. C.
SIKI YÖNETİM KOMUTANLIĞI
ASKERİ SAVCILIĞI İSTANBUL

22/9/1971 Selimiye

Sayı : 1971/ 103 — 284 — 436 N. Ç.

Konu : Harun Karadeniz

Askeri Ceza ve Tutuk evi Komutanlığına,

Kartal — Maltepe

- İlgı : a — İstanbul SKYK 12.5.971 tarih; 1971/273 — 30
Ad. Müş. sayılı emri
b — As. Ceza ve tutukevi komutanlığı 14.9.1971 ta-
rih; 3921/1467 — 71 s. yazı
c — 14.9.1971 tarih; 1971/103 — 284 N. Ç. sayılı
yazımız
d — As. Ceza ve tutukevi K. 16.9.971 tarih; 971/
3921 — 1653 — 71 sayılı yazısı
e — 16.9.1971 tarih; 1971/103 — 284 N. Ç. sayılı ya-
zımız
f — 2 numaralı Askeri Mah. K. Hakimliğinin 17.9.1971
tarih; 71/69 sayılı yazısına bağlı, aynı tarih ve
71/69 — 50 sayılı kararı.

İlgı (a) daki soruşturma emrinde bahsi geçen sanıklardan
olup TCK 141. maddesine muhalefet suçundan tutuklu bulu-
nan Harun KARADENİZ'in müteaddit kereeler, tutukluluk ha-
linin kaldırılması ve itiraz şeklindeki talepleri reddedilmiş
iken, ilgi (b) yazıya bağlı dilekçesiyle, Londra'da tedavisini
gerektiren kansere muzdarip olduğunu beyanla (Tahliye) iste-
diği görülmüş, talebinin (Tutukluluk halinin kaldırılması) ve-
ya (Tutukluluk halinin kaldırılmasına dair talep üzerine vaki
reddetme itiraz) hallerinden hangisini kapsadığı anlaşılamadığın-
dan, ilgi (c) yazı ile As. Cezaevi idaresinden, (adi geçenin
rahatsızlığının tesbiti, gerekliyorsa hastahaneye sevk ve ya-

tırılarak tedavisi, mevzuat dahilinde kendisine sıhhi yardım yapılması istenmişti.

Sanık, ilgi (d) yazıya bağlı dilekçeyle, hastalık halinden bahsederek (Tutukluluk halinin kaldırılmasını) isteğince keyfiyeti, ilgi (a) yazı ile 2 numaralı As. Mah. gönderilmiş, ilgi, (f) yazı ekinde gelen kararla talebi reddedilmişti.

Bu reddin tebliğ edildiği sanık 22. 9. 1971 tarihinde gelmiş dilekçesine, hastalığını belirten raporların tarih ve numaralarını dercederek tedavi için mutlak surette İngiltere'ye gitmesi gerektiğini, ifadeyle tahliyesini istemektedir.

Sanığın (itirazı) 3 Nolu As. Mah.'ye, intikal ettirilmekle beraber hali hazır sıhhi durumunun tayin ve tesbiti, tedavisinin Türkiye dahilinde mümkün olup olmadığı, bilhassa İngiltere'ye bu maksatla gidışinde fayda ve zaruret bulunup bulunmadığı icabediyorsa, tedavi altında tutulması bakımından bir askeri hastahaneye sevki yönünden gereğinin takdirlerini ze arzederim.

DAGITIM :

Gereği :

İstanbul Sı. Yö. K.

Bilgi :

As. Ceza. ve

Tutukevi K.

Personel

Kendisine Tebliğ 22. 9

Nevzat ÇİZMECİ
Hâkim. Yarbey
Yrd. Askeri Savcı

17 — As. Savcılığın Harun Karadeniz'in iedavisiinin «Türkiye dahilinde mümkün olup, olmadığı» tesbiti için bir askeri hastaneye sevk edilmesine ilişkin tutukevi komutanlığına yazdığı yazı.

Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığına
İstanbul

22.9.71 ÖZL : Tutukluluk halinin kaldırılması talebinde reddeden 2 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesinin kararına itirazın hk.
971/103-284 N.Q.

Dilekçisi: Marun Karadeniz. Sıkıyönetim Tutuklu / tutuklu. Maltepe/ İstanbul.

TCK'nun 141. maddesine muhalefet suçundan tutuklanmayı buluyoruz: Tutukluluk halimin kaldırılması talebi ile Askeri Savcılığın 14.9.1971 tarih ve 3921-1642 sayılı dilekçemizle başvurduk. Dilekçemiz ilçemiz bilgilerinize sunulmuştur:

Askeri savcılık bu yazımıza 1971/103-284 N.Q. sayılı ve 14.9.1971 tarihli yazısıyla cevap vermiş ve dilekçemiz "tutukluluk halisin kaldırılması" veya "tutukluluk halimin kaldırılmasına dair talebin reddi Üzerine itiraz" hallerinden herhangi birini kapsamadığı biçiminde yorumlamış ve sonuc olarak talebimizi reddetmiştir. Savcılığın bu yezisini bir sureti de ilan etmektedir:

Bunun Üzerine gene bir kopyasını ilçemizde sunduğum 16.9.1971 tarihli ikinci bir dilekçe ile Askeri savcılığın yeniden başvurulmuş ve tutukluluk halimin kaldırılmasına ilişkin talebimiz bir askeri mahkemece görüşüllererek karara bağlanması istenmiş tiktik.

Bu isteğimiz Üzerine durumu görünen Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi 17.9.1971 tarih ve 971/69 sayılı 971/50 sayılı kararı ile talebinizin "...tutuklama sebepleri arasında herhangi bir değişiklik olmadığı" gerekçesiyle reddine karar vermiştir:

Sıkıyonetim Komutanlığı Askeri Savcılığına,
İstanbul

Özü Tutukluluk halinin kaldırılması talebini
reddeden 2 No'lu Sıkıyonetim Mahkemesi-
nin kararına itirazum hk.

Dilekçi : Harun Karadeniz. Sıkıyonetim Tutukevin-
de tutuklu, Maltepe/İstanbul.

TCK'nun 141. maddesine muhalefet suçundan tutuklan-
mış bulunmaktayım. Tutukluluk halimin kaldırılması talebi
ile Askeri Savcılığa 14. 9. 1971 tarih ve 3921 — 1642 sayılı
dilekçemizle başvurduk. Dilekçemiz ilişkide bilgilerinize su-
nulmuştur.

Askeri savcılık bu yazımıza 1971/103 — 284 N. Ç. sayılı
ve 14. 9. 1971 tarihli yazısıyla cevap vermiş ve dilekçemizin
«tutukluluk halinin kaldırılması» veya «tutukluluk halinin
kaldırılmasına dair talebin reddi üzerine itiraz» hallerinden
herhangi birini kapsamadığı biçiminde yorumlamış ve sonuç
olarak talebimizi reddetmiştir. Savcılığın bu yazısının bir
sureti de ilişiktedir.

Bunun üzerine gene bir kopyasını ilişkide sunduğumuz
16. 9. 1971 tarihli ikinci bir dilekçe ile Askeri savcılığa yeni-
den başvurulmuş ve tutukluluk halimizin kaldırılmasına iliş-
kin talebimizin bir askeri mahkemece görüşülerek karara
bağlanması istemiştik.

Bu istegimiz üzerine durumu görüşen Sıkıyonetim Ko-
mutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi 17. 9. 1971 tarih ve
971/69 kayıt, 971/50 sayılı kararı ile talebimizin «...tutukla-
ma sebeplerinde herhangi bir değişiklik olmadığı» gerek-
çesiyle reddine karar vermiştir.

2 No'lu Sıkiy-Snotim Askeri Mahkemesinin bu kararına ağızlıca sıralediğimiz gerekçelerle itiraz ediyoruz :

Filekçelerimizin incelenmesinden ve anlaşılaceği üzere kanser hastalığına bürdürülmüş. Bu hastalının olduğunu nitelişti Uzoruna herhangi bir eğiklilikte bulunmazlı gorseliz görüyorum. Bu hırsızlıkın insanlarca bilinen bir gerçektir. Tedavi edilmemişin takdirde doğacak sonuçlar ve tedavimiz mutlaka Londra'da yapılması zorunluluğu resmi raporlarla teveik edilmiş ve ilişkide sunduğumuz iki dilekçemizde bütün syntantılarla eşzamanmıştır.

Askeri Mahkeme buna rağmen talebimizi reddetmiştir; Red gerekçesi olarak "...tutuklama kararında gösterilen tutuklama sebeplerinde bir değişiklik görülmemiş..." hususu öne sürülmüştür.

2 No'lu Askeri mahkemenin bu kararına yönelikceğimiz itiraz başlıca iki noktada yoğunlaşacaktır:

1 - 353 Sayılı kanunun 71 maddesinde belirttiğen tutuklanmayı gerektiren hallerin hiçbirini benim için varit söylemek. Bu hırsızlık yapılıacak titiz bir inceleme tutukluluk halimin kaldırılmasının yeterli sebebi mahkemeimize verilecektir.

Kaçmam şöhrenimi uyandıracak bir durum söz konusu olamaz. Tabiiye adıldığım takdirde kaçacağım tek yer "kanser ameliyatı" olmak. Üzerde ameliyat masasına uzenmeye olacaktır. Açıkçası ve samimi yetle belirtiyim ki büylenen bir keçme yerine uzun süre tutuklu kalmayı tercih ettim. Ke var ki tap bilimi bu konuda emredici bir eğiklik getirmektedir.

Delilleri yok etmem ve değiştirmem de söz konusu edilmemeli dir. Çünkü hırsızlık tutukluluk kararı alınması yol açan soruşturmanın iki yılın içindeki hareketlerimle ilgiliidir; İki yıllık süre içinde yoketmeye teveşvül etmemiğim delilleri çıkmış yok etmem düşündürmemek; Kaldı ki tutuklanmadı ve bu yana 100 günü aşkın bir süre geçmiştir. Bu süre içinde tehkitati yürütmen makamda delillerin toplanmış ve değerlendirilmiş olması gereklidir.

Gene 353 sayılı kanunda belirttiğen tutukluğu gerektiren hallerden askeri diciplini bozmadan da düşündürmemek; Askeri bir sahne değilim ve ısnat edilen suçun askeri diciplinle uzakten yatkıdan bir ilişkisi yoktur.

Son olarak iki yıldan bu yana hiç bir söyleme katılmadım ya da bize ait bir oylen düzenleyicisi olarak faaliyet göstermedim.

2 No'lu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinin bu kararına aşağıda sıraladığımız gerekçelerle itiraz ediyoruz :

Dilekçelerimizin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere kanser hastalığından muzzdaribim. Bu hastalığın öldürücü niteliği üzerine herhangi bir açıklamada bulunmayı gereksiz görüyorum. Bu husus bütün insanlarca bilinen bir gerçektir. Tedavi edilmediğim takdirde doğacak sonuçlar ve tedavimin mutlaka Londra'da yapılması zorunluluğu resmi raporlarla tevsik edilmiş ve ilişikte sunduğumuz iki dilekçemizde bütün ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

Askeri Mahkeme buna rağmen talebimizi reddetmiştir. Red gerekçesi olarak «...tutuklama kararında gösterilen tutuklama sebeplerinde bir değişiklik görülmemiş ...» hususu öne sürülmüştür.

2 No'lu Askeri mahkemenin bu kararına yönelteceğimiz itiraz başlıca iki noktada yoğunlaşacaktır :

1 — 353 Sayılı kanunun 71 maddesinde belirtilen tutulanmayı gerektiren hallerin hiçbirini benim için varit değildir. Bu hususta yapılacak titiz bir inceleme tutukluluk halinin kaldırılması için yeterli sebebi mahkemenize verecektir.

Kaçmam şüphesini uyandıracak bir durum sözkonusu olamaz. Tahliye edildiğim takdirde kaçacağım tek yer «kanser ameliyatı olmak üzere ameliyat masasına uzanmak» olacaktır. Açıkça ve samimiyetle belirtiyim ki böylesi bir kaçma yerine uzun süre tutuklu kalmayı tercih ederdim. Ne var ki tıp bilimi bu konuda emredici bir açıklık getirmektedir.

Delilleri yok etmem ve değiştirmem de sözkonu edilmelidir. Çünkü hakkımda tutukluluk kararı alınmasına yol açan soruşturma iki yıl önceki hareketlerimle ilgilidir. İki yıllık süre içinde yoketmeye tevessül etmediğim delilleri şimdi yok etmem düşünülemez. Kaldı ki tutuklanmadan bu yana 100 günü aşkın bir süre geçmiştir. Bu süre içinde tahkikati yürüten makamca delillerin toplanmış ve değerlendirilmiş olması gereklidir.

Gene 353 sayılı kanunda belirtilen tutukluğu gerektiren hallerden askeri disiplini bozmam da düşünülemez. Askeri bir şahıs değilim ve isnat edilen suçun askeri disiplinle uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur.

Binasaleh aseyiçi bozucu nitelikte bir eylemim de söz konusu değildir.

"aldi ki belirli bir ikanetgâha eship olma sorumluluğu, şartı benim için aranmamalıdır. Çünkü tabii edildiğim takdirde bulunanım tek yer tedavi edidiğim hastahane olaçaktır;

İtirazimin bu bölümünde nüraladığım gerekçeler açıkça göstermektedir ki 353 Sayılı kanunun 71 maddesinde belirtilen tutukluluğu gerektiren hallerin tümü de benim için ya varit deildir ya da varit olmaktan çıkmıştır. Bu durumda tutukluluğum devam etmeci "mağduriyet" kelimesi ile açıklanamayacak bir sonucu doğuracaktır. Kanıma "ölüm" mağduriyet kelimesi ile aynaz.

2 İtirazimin ikinci yönü özel durumuyla ilgilidir ve kanıma esas yön de budur: 1. Rölyümde açıklaşılmış gerekçeler varsa id. bile gene de tutukluluk halimic kaldırılması gereklidir. Çünkü :

1.0 Tip Makülitesi 2. Cerrahi kliniğinde 1968 ve 1969 yıllarında dört defa ameliyat euildim. Bu ameliyetlerin ilişkisi raporlarında hastalığın "kanser" olduğu belirtildiği ve fakat kanorisici cicek ve tedavi çoklu hâlinde bir karara varılmıştır. Bunun üzerine aynı kliniğin verdiği bir raporda "...bu dört patolojik anatomi raporunun geçitliliği muvecehesinde Harun Karademir'in bu onca tümörlerle meşgul olan Avrupa'daki bir cerrahi kliniğinde tetkikinin lüzumlu olduğu kamuya bulunduğunu bildirir rapordur..." denmiştir. (Bu paragrafta sözü geçen raporların sayı ve tarihleri dilekçenin sonunda sırasıyla bilgilerine sunulmuştur)

Bilahare duyulan gerek Üzerine yurt dışına gitmeden Çamada Radyoterapi enstitüsü ve kliniğinde Cobalt-60 tedavisine tabi tutulmam lüzumu hasıl olmuş ve bu klinikte yapılan tedaviden sonra gene istenen sonuc alınamadığı için "...İngiltere ve gibi diğer memleketlerde tedavi edilmesi..." şeklinde bir rapor verilmiştir (Bu raporun de sayı ve tarihi dilekçe sonundaki bilgilerine sunulmuştur.)

Bunun Üzerine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına başvurdum: Bakanlığın evri Üzerine Hidayetpaşa Kütüphane Hastanesinin "eklik" arulu tarafından meşgul edilmiş ve kurul "... Londra

Son olarak iki yıldan bu yana hiç bir eyleme katılmadım ya da bizatihî bir eylem düzenleyicisi olarak faaliyet göstermedim. Binanaleyh asayışi bozucu nitelikte bir eylemim de sözkonusu değildir.

Kaldı ki belirli bir ikametgâha sahip olma zorunluluğu şartı benim için aranmamalıdır. Çünkü tahliye edildiğimi takdirde bulunacağım tek yer tedavi edildiğim hastahane olacaktır.

İtirazımın bu bölümünde sıraladığım gerekçeler açıkça göstermektedir ki, 353 Sayılı Kanunun 71 maddesinde belirtilen tutukluluğu gerektiren hallerin tümü de benim için ya varit değildir ya da varit olmaktan çıkmıştır. Bu durumda tutukluluğum devam etmesi «mağduriyet» kelimesi ile açıklanamayacak bir sonuç doğuracaktır. Kanımcı «ölüm» mağduriyet kelimesi ile açıklanamaz.

2 - - İtirazımın ikinci yönü özel durumuyla ilgilidir ve kanımcı esas yön de budur. 1. Bölümde açıkladığım gerekçeler varit olsa iddi bile gene de tutukluluk halimin kaldırılması gereklidir. Çünkü :

1. Ü. Tıp Fakültesi 2. Cerrahi kliniğinde 1968 ve 1969 yıllarında dört defa ameliyat edildim. Bu ameliyatlara ilişkin raporlarda hastalığın «kanser» olduğu belirtilmiş ve fakat kanserin cinsi ve tedavi şekli hakkında bir karara varılmıştır. Bunun üzerine aynı kliniğin verdiği bir raporda «...bu dört patolojik anatomi raporunun çeşitliliği muvacehesinde Harun Karadeniz'in bu eens tümörlerle meşgul olan Avrupa'daki bir cerrahi kliniğin de tatkikinin lüzumu olduğu kanısında bulduğumu bildirir rapordur...» denmiştir. (Bu paragrafta sözü geçen raporların sayı ve tarihleri dilekçenin sonunda sırasıyla bilgilerinize sunulmuştur).

Bilahare duyulan gerek üzerine yurt dışına gitmeden Çapa Radyoterapi enstitü ve kliniğinde Cobalt — 60 tedavisi ne tabi tutulmam lüzumu hasıl olmuş ve bu klinikte yapılan tedaviden sonra gene istenen sonuç alınamadığı için «... İngiltere v.s. gibi dış memleketlerde tedavi edilmesi...» şeklinde bir rapor verilmiştir. (Bu raporun da sayı ve tarihi dilekçe sonunda belirtilmiştir.) ..

Bunun üzerine Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlığına başvurdum. Bakanlığın emri üzerine Haydarpaşa Numune Hastanesinin Sağlık Kurulu tarafından muayene edildim ve ku-

Kliniklerinden birinde teşvik ve tedavisiinin gerekliliğine kararname vermiş ve bu durumu sayı ve tarihini ilirikte sundukumuz bir raporla teveik etmiştür. Bu rapor Sızmık Ve Sosyal Yerdin adlı taraflardan odaylanmıştır.

Resmi devlet rauorlarla “... tedavisinin Yurttaşıında yapılması gerekliliği açıkça belirtilmektedir” yazmıştım ve Royal Marsden Hospital Kliniklerinde tedaviye başladım. Yapılan tetkikler sonunda hastalığımın Kanser olduğunu ve kanerin Lipo-Sarcoma türünden olduğu tesbit edilmiştir. Bu “... gerek Royal Marsden Hospital gerekse uzmandoktor John D. Griffith'in raporlarıyla teveik edilmiştir. (Bu raporların da sayı ve tarihleri ilgiktedir)

İngiltere'de yapılan tedavi ve tedhicerden sonra müdafi hekim K.A. Anderson'un bir yazısında kanserin ilerlemesi ve nüksetmesi halinde acilen ve en kısa Londra Kliniklerinde tedavi edilmem zorunluluğundan serhatle sözülmüştür.

Yurda döndükten sonra 2. Cerrahi klinığında eurekli müşahede altına alındım. Bu arada askerlik içlenlerim için başvurdum. Haydarpaşa 1000 yataklı askeri hastanesi sağlık kurulu tarafından muayene edildim ve kanser tedhisi bu kurul tarafından da yapılarak testere alınma konusu kararı verildi.

Bu sırslarda eurekli müşahede altında tutuldugum 2. Cerrahi Klinığında yapılan etopihodelerden 30.3.1971 günü müşahedede tamam adımlı raporla (rapor no: 56811) KANSERİN NÜKSETTİĞİ VE TÜMÖRÜN BÜYÜDÜĞÜ teveik edilmiştir. Bu rapor tanzim edildiği sarada bir nobut cesametinde diye tazeit edilen tümör bu günlerde nohut büyüğünde ikinci derece halinde büyümüşür.

Hastalığın nüksettiği ve tümörün büyündüğü tedhisi yapılarak yepilme sondraya gitmek üzere hazırlıklara girdim ve fakat bence asalesiz bir çucuksuzlu ile tutuklandım ve tutukovina konдум.

Tümör büyümeyece tutukevinde da devam etmiş ve tutukevi şartlarında bu büyümeyenin hızı da gözlemlenmiştir.

İngiltere'de yapılan tedhicerde kanser tümörünün kolden kolukaltına oradan da gidece sıçrayacağı belirtilmiştir. Bu durumda ise tedavi imkanı yoktur. Dünya tip otoriteleri bu konuda hemfikirdirler. Yani hastalığının böyle şekildeki seyrine müdahale edilmem ise ölüm kaçınılmazdır.

bu hususları bire eurek background məhkəmə karxanda hastalığın üzərində durulmayaqarak təhliliye tətlibin reddedilməsi.

rul «... Londra Kliniklerinden birinde tetkik ve tedavisinin gerektiği» kararına varmış ve bu durumu sayı ve tarihini ilişikte sunduğumuz bir raporla tevsik etmiştir.. Bu rapor Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Resmi devlet raporlarıyla da tedavimin Yurtdışında yapılması gerektiği açıkça belirtilince Londra'ya gittim ve Royal Marsden Hospital Kliniklerinde tedavi altına alındım. Yapılan tetkikler sonunda hastalığının Kanser olduğu ve kanserin Lipo - Sarcoma türünden olduğu tesbit edilmiştir. Bu da gerek Royal Marsden Hospital gerekse uzman doktor John D. Griffith'in raporlarıyla tevsik edilmiştir. (Bu raporların da sayı ve tarihleri ilişiktedir.)

İngiltere'de yapılan tedavi ve teşhislerden sonra müda vi hekim K. A. Anderson'un bir yazısında kanserin ilerlemesi ve nüksetmesi halinde acilen ve mutlaka Londra Kliniklerinde tedavi edilmem zorunluluğundan sarahatle söz edilmiş tir.

Yurda döndükten sonra 2. Cerrahi kliniğinde sürekli müşahede altına alındım. Bu arada askerlik işlemlerim için başvurdum. Haydarpaşa 1000 yataklı askeri hastanesi sağlık kurulu tarafından muayene edildim ve kanser teşhisi bu kurulu tarafından da yapılarak «askere alınmama kararı» verildi.

Bu sıralarda sürekli müşahede altında tutulduğum 2. Cerrahi Kliniğinde yapılan müşahedelerden 30. 3. 1971 günü müşahedede tanzim edilen raporla (rapor no : 56811) KANSERİN NÜKSETTİĞİ VE TÜMÖRÜN BÜYÜDÜĞÜ tevsik edilmiştir. Bu rapor tanzim edildiği sırada bir nohut cesatında diye tavsif edilen tümör bu günlerde nohut büyüğünde ikinci bir parça halinde büyümüştür.

Hastalığın nüksettiği ve tümörün büyüdüğü teşhisi yapılmaz yapılmaz Londraya gitmek üzere hazırlıklara giriştim ve fakat bence asılsız bir suç isnadı ile tutuklandım ve tutukevine kondum.

Tümör büyümeye tutukevinde de devam etmiş ve tutukevi şartlarında bu büyümenin hızı da çoğalmıştır.

İngiltere'de yapılan teşhislerde kanser tümörünün kol dan koltuk altına oradan da göğüse sıçrayacağı belirtilmiştir. Bu durumda ise tedavi imkanı yoktur. Dünya tıp otoriteleri bu konuda hemfikirdirler. Yanı hastalığımın bu şekilde sev rine müdahale edilmez ise ölüm kaçınılmazdır.

Bu kararı yoresiz ve maneviye bulmaktadır. Tahliye talebine ilişkin dilekçede şerhatla belirtilen husus 353 sayılı kanun hukukları ile, nüksedan kusuş ve hastalığı'dır.

Bu durumda tutukluluk halini cozulmesi için gözden bulunulması gereklidir. Bu husus 353 sayılı kanun buna göre alınacak hüccükleri telirteftir. Ama 353 sayılı kanun benim tutukluluk halimin devam ettirilmesi ile direkt olarak ölümme mahkum edilmeme olmama ilişkin herhangi bir açıklık getirmemektir.

Tutukluluğumun devamı belki bazı hukuki kurallara uygun olabilir. Ancak inanıyorum ki hic bir hukuki kural bir insanın varlığından ölümme mahkum edilmesini haklı kılmaz. Ölüm gidebilecek bir durum olsa olsadığının tesbiti ise kenaneca hukuk otoritelerince değil tıp bilimi tarafından yapılabilir.

Buna rağmen tutukluluk halim devam ettirilirse ölümünden kimin ve hangi makamın sorusunu olasılığı tartışına kabul etmeyecek kadar açıkta.

"Tutuklanmadan bir ya da 100'ü aşkın gün geçmiştir. Bu günde kadar hakkımda idâsiacan tanzim edilmemiş ve yargılı karşısına çıkmamışdım. Ve tutuklu şartlarında gittikçe düşünen kanger tümüne ve askeri savcılığın birbiri ardına gelen "tutukluluk halimin uzatılmaması ilişkin" yazıları beni bu başvurmaya zorunlu kılmıştır."

Sonuç ve talep: Yukarıda uzun uzun açıkladığım gerekçelerden dolayı, 2 No'lu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinin hakkında aldığı tahliye talebinin reddine ilişkin kararına itiraz ediyorum. Durumun törüşülek hakkında TAHLİKE KARARI alınması talep ederim.

Saygılarımla,

Harun Karadeniz

Daporları tarih sayı ve noları

- 1 - 2. Cerrahi kliniğinin 13.11.1968 tarih 1396/968, Pol:8639 sayılı
- 2 - " " " 7.1.1969 tarih 20/969, 1/56811 sayılı
- 3 - 2 " " 18.4.1969 tarih 404/1969 sayılı raporu
- 4 - " " " 6.6.1969 " 640/969 sayılı raporu
- 5 - " " " 5.8.1969 " 56811 sayılı raporu
- 6 - Çapak R.terapi kliniğinin 1.8.1969 tarih 1286 sayılı raporu
- 7 - Haydarpaşa Üst. Sağlık Mnr.'nın 6.8.969 tarih 1492 sayılı raporu
- 8 - Royal "arden Hospital'in 30.8.969 tarih 27 nolu raporu
- 9 - Dr. John D. Griffiths'in 17. September 1969 tarihli raporu
- 10- Dr. E.A.Anderson'un 23.rü September 1969 tarihli raporu

18 — Harun Karadeniz'in tutukluluk halinin kaldırılması istemini reddeden 2 No'lu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi kararına itiraz dilekçesi.

Bu hususları öne sürerek başvurduğum mahkeme kararında hastalığın üzerinde durulmayarak tahliye talebim reddedilmiştir.

Bu kararı yersiz ve mesnetsiz bulmaktayım. Tahliye talebime ilişkin dilekçemde sarahatle belirtilen husus 353 sayılı kanunun hükümleri değil, nükseden kanser hastalığıdır.

Bu durumda tutukluluk kararı cezalandırılacak şahsin gözönünde bulundurulması maksadına matustur ve 353 sayılı kanun bunda gözönüne alınacak hususları belirtmiştir. Ama 353 sayılı kanun benim tutukluluk halimin devam ettirilmesi ile direkt olarak ölümme mahkum edilmiş olmama ilişkin herhangi bir açıklık getirmemiştir.

Tutukluğumun devamı belki bazi hukuki kurallara uygundur, ama kesinlikle inanıyorum ki, hiç bir hukuki kurul bir insanın yargılanmadan ölüme mahkum edilmesini hakkı kılamaz. Ölüme gidebilecek bir durum olup olmadığıının testiği ise kanımcı hukuk otoritelerince değil tıp bilimi tarafından yapılabilir.

Buna rağmen tutukluluk halim devam ettirilirse ölümünden kimin ve hangi makamın sorumlu olacağı tartışma kabul etmeyecek kadar açıktır.

Tutuklanmadan bu yana 100'ü aşkın gün geçmiştir. Bu güne kadar hakkımda iddianame tanzim edilmemiş ve yargıç karşısına çıkarılmışımındır. Ve tutukevi şartlarında gittikçe büyüyen kanser tümörü ve askeri savcılığın birbiri ardına gelen «tutukluluk halimin uzatılmasına ilişkin» yazarları beni bu başvurmaya zorunlu kılmıştır.

Sonuç ve talep : Yukarıda uzun uzun açıkladığım gereklülerden dolayı, 2 No'lu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinin hakkımda aldığı tahliye talebinin reddine ilişkin kararına itiraz ediyorum. Durumun görüşülerek hakkımda TAHLİYE KARARI alınmasını talep ederim.

Saygılarımla,

Harun Karadeniz

SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI
3 NO'LU ASKERİ MAHKEMESİ

ELMIYE-İSTANBUL

KAYIT NO : 972- 3125
ESAS NO : 972- 52
KARAR NO : 972-

18.11.1972

K A R A R

Türk Milleti adına yargılanma yapıp-büküm vermeyle yetkili Sıkiyönetim K. İh. 3 No's
As Mahkemesi, 303 sayılı Kanunu 2 Maddesi uyarınca :

BASKAN	Zop.Ki.4b.Turgut Bozkurt	(972-73)
OYE	Müz.Yararı Çocuk-Dümler	(972-B-31)
OYE	Nökl.Mcl.İnb.Kurşaffer Tostu	(972-3) d.o.

İstektil Mabkere boyeli, Tutanıkta Dr. Kadir Külli Burdur hukuk olduları
başka 2.C.Xanın 141/1, 141/5, 296, 312 no'lı maddelerinin hüf mevzuunda, onurak İedi.
Akkı:lic ve arkadaşlarının yurt dışına çıkışın içine olmalarının müsettiyeti bulunmuştur.
pasaport tarihinde bulunanaklara İstanbul Sıkiyönetim Komutanlığından bildirilmesi
Sıkiyönetim Komutanlığında askerî salıncaların yurt dışına çıkışları 2682 sayılı
pasaport kanunu 22. maddesi gereğince dolanşını hukuki hukuki karar verilmestir.
İstanbul Sıkiyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığına 13.11.72 tarihli yeri ile
durumu incelemış aynı teştilin As. Sayılıçla da boncukerek şeriatlı kâfîrî
alıntıları için durum As. Savcılığına 15.11.1972 tarih 1972/43-61 N.C. sayılı yoluyla
trivial ile mühkemîlik incelemesi istenildiğinde otonom bir bölgeler bir karar vermek üzere
18.11.1972 saat 13.30'da duruşmaları olarak toplanıldı.

İstanbul Sıkiyönetim Komutanlığının ve As. Savcılığına üzerinde zırhçılık yapan
tüm okulları, Yüzilerin tâdîlik ettiği mahkeme 972/32 olsu muarefi dava doyuysa
iade edilecektir.

GÜZEL DURUMLU: Sanıklarla imbat olunan suçtan suçtan teşrifat, suç
nun maddeleri münferitlerin ve dava esafatları gibi sanıkların yurt dışına çıkışları
sakıncasına görüldüğünden talib uygun olacak şekilde İh. 3.1.1972 HUSTAFAP ÇETİN, GÜZEL
MARUZA KARŞIYAKA, SARAKATTIN EYÜPÇİLOĞLU, VİDAD OTMİROL, İBBAD İBBAD, MATİMA ÇEVİKALI,
HASİFE KEMALÇIOĞLU, KAHİF ZAKARİYOĞLU, YAVUZ TULIS, TAKİR KÜLTAY, İSHAN KATİTTİ İHMET
OSMAN ÇİFT ZALCIK, İCİTAN DURDUF, ERDİL BORAYAP, AHMET MİHÀNGÜROĞLU, 1576 İBBİ
KİNALİÇİOĞLU, ZOLETTİN BAŞKAN, BAGDELAHA DUYER ve İSPARİN ÇİRAĞANCAKAN İBBİ
riputatörleri şampiyonluk tâdar 2682 sayılı pasaport kanunu 22. maddesi gereğine
münferit yurt dışına çıkışının men edilmesine dair emrîkâne 17.11.1972
SİKAYE-Bâzâr başkanı mevkîlerden tutuklu bulunduğunda, emrîkâne 17.11.1972
SAĞIR: TÂRÎF ÇILIZÇÜLU AYDIN ZEKİYE ve DİNÇER KÜMEGAN'ın isten olmasının yoluyla
ve tâbiî ettiğî hâlez maddelerin nâmî emzaya itâkat etmesi nisbetle, bir karar
nâzile olmak üzere sâdece bir karar alınmasıdır nâmî buluceşmesine, hâzır olma tâbiî
durumda gerekçî yâdîlikler üzere İstanbul Sıkiyönetim Komutanlığı, İh. 3.1.1972
As. Savcılığına konusuna oy birliği ile karar verildi, 18.11.1972.

BAŞKAN:

OYE

OYE

TH.



İstanbul Sıkiyönetim Askeri Mahkemesi
18.11.1972

19 — 3 No'lu Sıkiyönetim Askeri Makemesinin;
sakınca görüldüğü nedeniyle, Ermen Kara-
deniz ve arkadaşlarının yurt dışına çıkışma-
larının «men edilmesine» iliski kararı.

T.C.
SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI
3 NO'LÜ ASKERİ MAHKEMESİ
SELİMİYE — İSTANBUL

18.11.1971

KAYIT NO : 973 — 3115

ESAS NO : 971 — 32

KARAR NO : 973 —

K A R A R

Türk Milleti adına yargalama yapıp hüküm vermeye yetkili Sıkıyönetim K.lığı 3 No'lü As. Mahkemesi, 353 sayılı Kanunun 2 Maddesi uyarınca :

BAŞKAN : Top. Kd. Alb. Turgut Bozkurt (941 - 73)

ÜYE : Hakk. Yarbay Coşkun Dündar (953 - B - 31)

ÜYE : Hakk. Kd. Bab. Muzaffer Bostancı (955 - 3) den müteşekkili Mahkeme heyeti, Tutanakta Sv. Memur Gönül Burdur hazır oldukları halde T. C. K'nun 141/1, 141/5, 298, 312'nci maddelerini ihlal suçundan sanık ŞADI ALKİLCİ ve arkadaşlarının yurt dışına çıkmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde pasaport talebinde bulunacakları İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığında mezkûr şahıslara yurt dışına çıkmalarının 5682 sayılı pasaport kanununun 22. maddesi gereğince önlenmesi hususunda bir karar verilmesi için İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığına 13.11.1971 tarihli yazı ile durumu incelemek üzere talebin As. Savcılıkçe da benimsenerek gerekli kararın alınması için durum As. Savcılığım 15. 11. 1971 tarih 1871/436 — 261 N. Ç. sayılı yazılı talebi ile mahkememize incelemek üzere 18. 11. 1971 günü saat 13.30'da duruşmasız olarak toplanıldı.

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının ve As. Savcılığın yukarıda zikredilen yazıları okundu. Yaziların taallük ettiği mahkememiz 971/32 esas numaralı dava dosyası incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Sanıklara isnat olunan suçun temas ettiği kanun maddeleri muhtevasına ve dava safahatına göre sanıkların yurt dışına çıkmaları sakincalı görüldüğünden talebe uygun olarak sanık ŞADI ALKİLCİ, MUSTAFA ÇETİN ÖZEK, HARUN KARADENİZ, SABAHATTİN EYÜPOĞLU, VEDAT GÜNYOL, AZRA ERHAT, MATILDA GÖKÇELİ, MASİS KURKÇÜĞİL, RAGİP ZARAKOLU, VAHİT TÜLİS, TANER KUTLAY, OSMAN SAFFET AROLAT, OSMAN ŞİAR YALÇIN, İŞITAN GÜNDÜZ, ERDÖL BORATAP, AHMET NİHAT SARGIN, FATMA HÜLYA KINALIOĞLU, SÜLEYMAN BALKAN, MAGDELANA RUFER ve İBRAHİM CİHAN ŞENOĞUZ'un haklarındaki dava sonuçlanıncaya kadar 5682 sayılı pasaport kanununun 22. maddesi gereğince YURT DIŞINA GITMELERİNİN MEN EDİLMESİNE diğer sanıklardan NECMI DEMİR ve İLKAY DEMİR başka suçlardan tutuklu bulunmalarına, sanıklar SEÇKEN SELVI, ZEYNEP SAĞNAK, TANJU CILIZOĞLU, AYDIN ENCİN ve DİNÇER YÜCESAN'a isnat olunan suçun nov'i ve temas ettiği kanun maddesinin ağır cezayı iktiva etmemesi sebepleriyle bu sanıklar hakkında şimdilik bir karar alınmasına mahal buluamamasına, karardan iki suretin gereği yapılımak üzere İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığını göndermek üzere As. Savcılığa tevdiine oy birliği ile karar verildi 18. 11. 1971

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

ÜYE

T. C.
SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI
3 NOLU ASKERİ MAHKEMESİ

SELİMİYE — İSTANBUL

23. 9. 1971

Kayıt No. 971 — 3105

Esas No. 971 —

Karar No. 971 — 34

K A R A R

Türk milleti adına yargılama yapıp hükmün vermeğe yetkili 3 numaralı Sıkıyönetim Mah. 353 sayılı k. 2. mad. uyarınca :

Başkan P. KÜ. Albay Veedi Müftüoğlu (946 — 90)

Üye Hakim Yrd. Akdemir Akınut (469 —)

Üye → Kdm. Bin. Muzaffer Bostancı (953 — S) den müteşekkili mahkeme heyeti tarafından Sv. Me. Nail Karluç hazır oldukları halde T. C. K. 141. mad. muhalefet suçundan sanık Harun Karadeniz hakkındaki tutuklama kararının kaldırılmasını talep ettiğinden ve bu talep üzerine Sıkıyönetim 2. No'lu Mah. talebinin reddine karar verildiğinden bu defa meskur mahkemenin kararına itirazda bulunmuş ve itiraz dilekçesi As. Savcılığın 22.9.971 gün ve 971/103 — 264 — 436 N. Ç. sayılı talebiyle dosyasyyla birlikte mahkemeye gönderilmiş bulunduğundan bu hususta karar iddihazı için 23.9.971 günü saat 4.30'da mahsus mahallede toplanıldı.

As. Savcılığın talepnamesi sanığın beş sayfasdan ibaret 22.9.971 tarihli veriliş olduğu kayıt şerhinden anlasılan itiraz dilekçesi ve ekleri ile dosya tetkik olundu. Sanığın ağır kanser hastalığına müptela olduğundan ve tedavi edilmemesi gerektiğinden bühisle 2. No. As. Mah. verilen talebin汰idine karara itirazda bulunduğu görüldü.

CEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Sanık Harun Karadeniz hakkındaki tutuklama kararının geri alınması mələkədə As. Savcılığa talepte bulunulmuş ve talebin intihal ettiğidili 2. No'lu As. Mah. 17. 9. 1971 tarih ve 971/69 — 30 sayılı kararla tutuklama müzakeresinin geri alınması yolundaki talebinin reddine karar verilmiş ve sanık tarafından iki defa bu karara itirazda bulunulmuş ise de Sıkı Yönetim 2. No'lu As. Mah. mezkür kararında kanuna aykırı bir cihet görülmemiştir.

Her ne kadar sanık tahliye isteğine hastalığını sebep gösternedekle ise bu husus infaza taallük eden bir konu olup infaz məkmətləri olan Sıkı Yönetim Komandanlığı askeri savcılığıyla ilgili bulunmaktadır.

Bu itibarla sanığın Sıkı Yönetim 2 no'lu As. Mah. zikri geçen kararına ya da itirazının reddine 353 sayılı kanunun 75/3 maddəsi gereğince oybirliğiyle karar verildi. 23.9.971.

Başkan	Üye	Üye
İmza	İmza	İmza



HARUN KARADENİZ 1942-1975

1942 yılında Giresun'un Aluçra ilçesinin Armutlu köyünde doğan Karadeniz, ITÜ İnşaat Fakültesi öğrencisiyken, katıldığı anti - emperyalist eylemlerin yanısına, işçiler ve köylüler arasında da çalışmalarını sürdürdü. 12 Mart faşist döneminde birkaç kez tutuklanan Harun Karadeniz, yakalandığı hastalıktan bilinçli engellemeler sonucunda kurtulamayarak 1975 Ağustos'unda devrimci mücadeleye veda etti.



Bir insan ölü başkası sülâh olmenden
Hayata acılış kollarından gavur
Bir insan ölü başkası yok olmenden
Mâzlerin kırıkları yarardan
Bir insan ölü kazanır halâ isten
Güne karşı kara

YASAMIMDAN ACI DİLİMLER